



Chia Sẻ

1 & 2
2014 (344 & 345)

Nội san thông tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo - Pax et Bonum



Địa chỉ liên lạc: 03 Mai Thị Lựu, Đakao, Quận1, Tp. HCM
☎ (08)3822 2294 ✉ ofmvietnam@gmail.com <http://www.ofmvn.org>



Lịch gửi bài

Tháng	Cộng đoàn – Điểm	Ban Ngành	GD. PS
03 - 2014	Suối Dầu, Đakao, Xuân Sơn, Cù Lao Giêng, Bình Giả, Vinh	Thường Huấn	CLARA – FMM
04 - 2014	Thanh Hải, Cư Thịnh, CÔL, Sông Bé, Pleiku, Du Sinh, Cần Thơ	Phúc Âm Hóa	PSTT
05 - 2014	Vĩnh Phước, Đất Sét, Đồng Dài, Thủ Đức, Cồn Én, Hòa Hội, Hà Nội	Huấn Luyện	CPS

Nội Dung:

Thư Anh Nguyên Giám Tỉnh	03	Trang CPS	23
Tin Tỉnh Dòng		Chia sẻ trong Chia-sẻ	
➢ Ngày gặp gỡ các ân nhân trong Hội Bảo Trợ Ôn Gợi Phan Sinh vùng Sài Gòn	05	➢ Những ngày Tĩnh Tâm ở Du Sinh	25
➢ Nhật Ký Tu Nghị Tỉnh Dòng 2014 “Chung Tay Xây Dựng Ngôi Nhà Của Thiên Chúa”	05	➢ Sự Dữ	26
Tin Nhà		➢ Ngày vui của người Công giáo Việt tại Campuchia	27
➢ Tin Cộng đoàn Xuân Sơn	10	➢ Năm đời Giám tỉnh Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam	30
➢ Tin Cộng đoàn Đồng Dài	12	➢ Giải đáp thắc mắc Cựu ước	31
➢ Tin Nhà Thủ Đức	13	Trang Thơ	
➢ Tin Nhà Hòa Hội	17	➢ Đón Xuân Giáp Ngọ	37
➢ Tin Cộng đoàn Đất Sét	19	➢ Sống Xuân ý nghĩa	37
Trang PSTT-GTPS		➢ Mừng Ban lãnh đạo	37
➢ Nhật ký Tập Huấn PSTT	21	Những ngày ghi nhớ	38

TPHCM, ngày 22 tháng 1 năm 2014

Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam

Anh chị em thân mến,

Xin Chúa Giêsu ban bình an cho anh chị em!

Hẳn là anh chị em đang chờ đọc được một giọng thư khác, giọng thư của cha Tân Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, và lẽ ra phải là như thế. Nhưng vì ngài bảo tôi viết lá thư cuối cùng này để cho có “sự chuyển tiếp”, sự chuyển tiếp này, tôi đã chuẩn bị với số *Chia Sẻ* đầu năm 2014, nhưng vì Ban biên tập gộp hai số tháng 1-2 thành một, nên tôi lại có dịp gửi vào đây một vài suy nghĩ của tôi.

Tôi nhớ lại những tâm tình khi đứng tại thềm năm mới 2014 mà nhìn tới lúc chấm dứt hành trình của nhiệm kỳ 6 năm phục vụ của chúng tôi.

Tôi cảm ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi đi vào con đường Phan sinh, bởi vì khi sống và phục vụ như người Phan sinh, tôi thực sự thấy cuộc đời của mình thêm phong phú, thêm ý nghĩa.

Tôi cảm ơn những anh em sát cánh với tôi trong Ban Điều Hành Tỉnh Dòng các nhiệm kỳ 2008-2011 và 2011-2014. Hội Thánh và Hội Dòng thật khôn ngoan khi đặt để cho người hữu trách có những cố vấn, bởi vì các anh em ấy chính là những cặp mắt, những lỗ tai, những cánh tay và những đôi chân thêm vào cho người hữu trách. Nhờ các anh, tầm nhận định và phục vụ của người hữu trách được bao quát hơn.

Tôi cảm ơn các anh Phụ trách cộng đoàn. Khi các anh gánh vác công việc thật tốt, khi các anh được anh em trong cộng đoàn tín nhiệm đến trao đổi, đời sống Tỉnh Dòng nên êm nhẹ. Tôi không chờ đợi những Phụ trách “quản trị viên”, mà là người dám đảm nhận anh em trong cộng đoàn như những “linh hồn” mà mình phải trả lẽ với Thiên Chúa.

Tôi cảm ơn tất cả các anh chị em trong Gia đình Phan sinh, các chị Clara, các chị Phan sinh thừa sai Đức Mẹ, anh chị em PSTT và GTPS, các anh CPS, đã cầu nguyện cho tôi, thường xuyên thăm hỏi, khích lệ và cung cấp cho tôi nhiều ý kiến quý báu.

Nhờ nhiệm vụ, không thiếu niềm vui và cũng chẳng ít khó khăn, tôi học biết thêm về bản thân tôi và về người khác. Tôi học biết con người thì phức tạp, bản thân tôi giới hạn, tôi học biết rằng sự thiện có thể hiện diện ở những nơi chôn và thời điểm không ngờ, cũng như sự dữ có thể hiện hữu dưới trăm phương nghìn vẻ.

Bầu khí tôi sống mà nhận định lại hành trình sống và phục vụ 6 năm chính là bầu khí được *Thư 1 Gioan* cung cấp, Thư này chúng ta được nghe đọc vào cuối năm dương lịch. Bằng cách nhắc lại tầm nhìn của Tin Mừng Gioan về một thế giới chia rẽ thành ánh sáng và bóng tối, tác giả khẳng định Thiên Chúa là ánh sáng của người công chính. Bước đi trong ánh sáng và hành động theo sự thật thì bảo đảm cho sự hiệp thông với nhau và “với Người”, bởi vì máu của Đức Giêsu thanh luyện khỏi tội lỗi. Các Kitô hữu chân chính thì nhìn nhận hoặc thú nhận công khai các tội lỗi, để rồi Đức Giêsu là của lễ đền bù tội lỗi họ. Tác giả không hề muốn cổ võ phạm tội, nhưng nhắc chúng ta nhớ rằng, nếu chúng ta phạm tội, chúng ta có



một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha, đó là “Đức Giêsu Kitô, Đấng Công Chính”. Rồi tác giả đề cập đến điều răn yêu thương. Cho dù đây là một điều răn cũ quen thuộc đối với các Kitô hữu của Gioan “từ khởi đầu”, khi họ trở lại với Đức Kitô, đây cũng là điều răn mới theo nghĩa là ta còn phải đưa nó đến hiệu quả trọn vẹn, trong một thế giới mà Đức Giêsu đã giải thoát khỏi quyền lực bóng tối.

Và với giọng hùng hồn và tha thiết, tác giả say sưa tố giác thế gian và những hấp dẫn của nó: dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói kiêu ngạo vì có của cải giàu sang. Tuy nhiên, các Kitô hữu vẫn đứng vững, bởi vì họ đã nhận dầu của Đấng Thánh (nghĩa là của Chúa Cha, và của Chúa Con, cũng có thể hiểu là chính Thánh Thần, khi họ trở thành Kitô hữu). Thiên Chúa lo lắng cho chúng ta. Có một lời bảo đảm tha thiết được tuyên bố hùng hồn: “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa” (1 Ga 3,1). Người đã cho Đức Kitô thí mạng vì chúng ta. Như thế, chúng ta phải sẵn sàng thí mạng vì anh chị em chúng ta, và những người có phương tiện phải giúp đỡ “người anh em lâm cảnh túng thiếu”. “Chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, Con của Người, và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta” (3,16-23).

“Thiên Chúa là tình yêu”. Đến cuối nhiệm kỳ, được nghe những lời trên đây, thật an ủi! Chúng ta biết được điều này không phải là nhờ chúng ta có sáng kiến yêu mến Thiên Chúa, nhưng là bởi vì Thiên Chúa đã lấy sáng kiến cử Con duy nhất của Ngài đến thế gian, hầu cho chúng ta có thể có sự sống và các tội lỗi của chúng ta có thể được đền bù – đây là tình yêu của Thiên Chúa đối với những kẻ tội lỗi (x. Ga 3,16; Rm 5,8). Sự trong sáng và tuyệt mỹ của tư tưởng này đạt tới một đỉnh cao ở 1 Ga 4,12: “Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ, nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau, Thiên Chúa ở lại trong chúng ta và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên tuyệt hảo”. Tiếng kêu nồng nhiệt kết thúc 1 Ga: “Hỡi các con bé nhỏ, hãy tránh xa các tà thần” (5,21).

Nay Hội đồng Tỉnh dòng vừa mãn nhiệm để lại cho Ban Lãnh đạo mới một di sản có những thành quả đầy an ủi và có những sút mẻ, bầm dập. Dù sao, chúng tôi đã cố gắng tận dụng ơn Chúa, với hoàn cảnh và thời gian mà phục vụ. Nếu Chúa thấy có những “công phúc”, thì xin Chúa chúc phúc cho Gia đình Phan sinh chúng ta; còn các thiếu sót thì đây đây, xin Chúa tha thứ cho chúng tôi.

Với Ban Điều Hành mới của Tỉnh Dòng, chúng ta lại có quyền tin vào tiếng gọi mới của Thiên Chúa và tin tưởng vào nhau để tiếp tục “chung tay xây dựng ngôi nhà của Thiên Chúa” (1 Cel 18). Cầu chúc anh chị em luôn chiêm ngắm Thầy Giêsu chí thánh, để quang đại sống Năm “tân phúc âm hóa” đang mở ra, và can đảm tiến bước trên mọi nẻo đường quanh co của thế giới và cộng tác với nhau xuyên qua những bóng tối, mà xây dựng lịch sử, cho mình, cho gia đình, cộng đoàn, Tỉnh Dòng, Hội Thánh và thế giới. Trong niềm tin yêu đối với Thiên Chúa Ba Ngôi và trong tình hiệp thông huynh đệ, kính chúc Tân Hội đồng Tỉnh dòng chan hòa ơn Thánh Thần tình yêu và sự thật.

Thân ái chào tất cả anh chị em.

ts FX Vũ Phan Long, OFM

Nguyên Giám tỉnh

tin từ Văn Phòng Tỉnh Dòng

TIN TỈNH DÒNG

BẢN TIN TỪ VĂN PHÒNG TỈNH DÒNG

(Vinh sơn Trần Đức Hạnh ghi)

Ngày gặp gỡ các ân nhân trong Hội Bảo Trợ Ôn Gọi Phan Sinh vùng Sài Gòn



Vào lúc 9 giờ ngày 5/1/2014, tại Học Viện Phanxicô số 42 Đình Phong Phú, Q.9, Tp.HCM, cha Giám tỉnh PX. Vũ Phan Long đã chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho các Hội viên hội Bảo trợ Ôn gọi (BTỔG) Phan sinh Việt Nam, buổi lễ có hơn mười linh mục đồng tế và khoảng hơn 1200 hội viên hội BTỔG Phan sinh tham dự.

Trong bài giảng, cha Giám tỉnh đã chia sẻ rất sâu sắc về ngày lễ Hiến Linh, đồng thời, ngài đã bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các Hội viên đã hy sinh giúp đỡ cho công việc đào tạo tu sĩ - linh mục cho Tỉnh Dòng và Giáo Hội. Sau thánh lễ, mọi người được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đơn sơ và diễm của các thầy Học viện, đồng thời, cha phó Giám tỉnh, Phaolô Nguyễn Đình Vịnh trình bày những kết quả trong việc đào tạo các tu sĩ trong những năm qua và cha Phụ trách BTỔGPS Giuse Lê Thanh Đề đọc báo cáo tài chính mà quý ân nhân trong Hội BTỔGPS đã đóng góp trong năm qua.

Sau cùng, mọi người được mời dùng bữa ăn huynh đệ với nhau trong bầu khí thân tình đầm ấm.

Ngày gặp gỡ kết thúc và đã để lại nhiều ấn tượng đẹp cho những ai đến tham dự.

NHẬT KÝ TU NGHỊ TỈNH DÒNG 2014 “CHUNG TAY XÂY DỰNG NGÔI NHÀ CỦA THIÊN CHÚA” (1Cel.18)

Ngày Khai mạc

Sáng ngày 13/01/2013, lúc 7g 45', giờ cầu nguyện khai mạc Tu Nghị Tỉnh dòng 2014 đã được cử hành tại nhà nguyện Đamianô – Quận 9. Tu nghị Tỉnh Dòng 2014 với chủ đề: CHUNG TAY XÂY DỰNG NGÔI NHÀ CỦA THIÊN CHÚA (1Cel.18). Cha Tổng Kinh lý Kenneth Capalbo, Chủ tọa Tu Nghị, đã chủ sự giờ cầu nguyện khai mạc bằng những lời khích lệ gây ý thức anh em



về một Tu Nghị như một nền tảng cho sự tiến bước trên đường thánh thiện.

Đúng 8g15', cha Chủ tọa Tu Nghị đã chính thức khai mạc Tu Nghị Tỉnh Dòng 2014. Kế đó, cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước, Thư ký Tu Nghị, đọc thư của Anh Tổng Phục Vụ Michael A. Perry, OFM gửi cho Tỉnh Dòng.

Tiết làm việc thứ hai diễn ra trễ hơn ít phút vì trước đó việc thống nhất chương trình và cách thức làm việc cần thêm thời gian. Trong tiết làm việc này, cha Chủ tọa đã trình bày bản báo cáo với những phản ánh về những thành tựu đã và đang đạt được của Tỉnh dòng, cùng những vấn đề còn tồn tại.

Tiết làm việc thứ hai đã kết thúc lúc 11g15'. Các nghị viên có thời gian ăn trưa và nghỉ ngơi trước khi bước vào các tiết làm việc buổi chiều.

Tu nghị Tỉnh Dòng – Ngày họp thứ hai

Tiết làm việc đầu tiên trong ngày là buổi họp khoáng đại. Sau ít phút thống nhất lại cách làm việc, anh Gioan Nguyễn Phước, Thư ký Tu nghị đã đúc kết về ngày làm việc hôm trước. Các thư ký của các nhóm đã đọc các thảo luận của nhóm. Đã có thêm nhiều ý kiến đóng góp và xin soi sáng cho bản báo cáo của anh Giám Tỉnh.

Tiết thứ hai, Tu Nghị dành thời gian cho Văn phòng Phúc Âm hóa và Văn phòng Huấn Luyện & Học vấn. Các anh trong các ban – Truyền giáo, Mục vụ giáo xứ và Phan Sinh Tại Thế và Giới Trẻ Phan Sinh (PSTT & GTPS) thuộc Văn phòng Phúc Âm hóa đã lần lượt báo cáo về các hoạt động Phúc Âm hóa trong đó nổi bật là các hoạt động hỗ trợ các cộng đoàn truyền giáo và công tác xã hội, cũng như công tác trợ úy cho Dòng PSTT & GTPS. 25 phút cuối tiết, anh Phêrô Nguyễn Văn Khoan, Thư ký Huấn luyện và Học vấn, báo cáo về công tác huấn luyện các giai đoạn, công tác thường huấn, cũng như những hoạt động huấn luyện và học vấn khác.

Vào buổi chiều, do những đòi hỏi thực tế của Tu nghị, các nghị viên Tu Nghị tiếp tục họp khoáng đại, đóng góp ý kiến về hai lĩnh vực quan trọng trong đời sống Tỉnh dòng là Phúc Âm hóa và huấn luyện. Các anh Thư ký Huấn



luyện và học vấn, và anh Thư ký Phúc Âm hóa đã lần lượt soi sáng thêm các điểm mà Hội nghị quan tâm từ các báo cáo. Tiết làm việc thứ tư là thời gian các anh phụ trách cộng đoàn báo cáo với Tu nghị về đời sống của 16 cộng đoàn, 4 điểm và nhà con.

Ngày làm việc thứ hai của Tu Nghị 2014 kết thúc trong ân sủng Chúa!

Tu Nghị Tỉnh Dòng – Ngày họp thứ ba



Ngày làm việc mới được bắt đầu bằng Thánh lễ cầu nguyện cho việc sống đặc sủng Phan Sinh. Cha chủ tế và giảng lễ hôm nay là anh Giám tỉnh Phanxicô Xaviê Vũ Phan Long, đồng tế với hai Cố vấn Tỉnh Dòng là anh Giuse Nguyễn Xuân Quý và anh Giuse Nguyễn Tiến Dũng. Sau Thánh lễ, anh em cùng nhau ra viếng nghĩa trang để bày tỏ lòng biết ơn các anh đi trước đã có công mở đường. Anh Giám tỉnh đã dâng lên hương hồn các anh những lời quyết tâm bước tiếp con đường Phan Sinh trên quê hương Việt Nam.

Tiết làm việc đầu tiên trong ngày là thời gian các nghị viên họp bàn theo nhóm. Ở tiết thứ hai, các anh Phụ trách cộng đoàn lần lượt soi sáng thêm cho Tu nghị trên các điểm đã báo cáo vào hôm trước. Tiếp đó là phần báo cáo của các nhóm làm việc. 30 phút cuối tiết, các nghị viên





họp khoáng đại. Anh Thư ký Phúc Âm Hóa đã soi sáng thêm cho anh em về công việc của Văn phòng Phúc Âm hóa. Anh Phaolô Nguyễn Đình Vịnh, Giám sư Khấn tạm, cũng đã soi sáng cho anh em những quan tâm về công tác huấn luyện.

Đại biểu Khấn tạm trong Tu nghị năm nay là anh Phêrô Nguyễn Văn Dũng và anh Antôn Vũ Văn Chính. Anh Dũng đã trình bày những ý kiến từ phía anh em khấn tạm lên Hội nghị.

Chiều nay, Tu nghị tiến hành bầu cử chức vụ Giám tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2020. Một bầu khí trang nghiêm với ánh nến Phục sinh và màu áo dòng nâu đã cho thấy phần nào tầm quan trọng của phiên họp này. Việc bầu cử đã diễn ra tốt đẹp trong sự soi sáng và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần dưới sự chứng kiến của cha Chủ tọa. Kết quả anh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, nguyên Cố vấn Tỉnh Dòng nhiệm kỳ 2011 – 2013, đã đắc cử chức vụ Giám tỉnh Tỉnh dòng Thánh Phanxicô Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2020.

Tiết làm việc thứ tư, tiếp tục phân soi sáng của anh Thư ký Huấn luyện về những điểm thắc mắc của anh em đối với báo cáo của Văn phòng Phúc Âm hóa. Tiếp đó, các nghị viên đã biểu quyết để chọn các đề tài sẽ được thảo luận trong Tu nghị 2014 nhằm đưa ra các nghị quyết xây dựng Tỉnh Dòng được tốt hơn trong nhiệm kỳ 2014 - 2017.

Tu Nghị Tỉnh Dòng – Ngày họp thứ tư

Sáng nay, 16/1/2014, sau thánh lễ và điểm tâm sáng, ngày làm việc thứ tư của Tu Nghị, các nghị viên bắt đầu với tiết họp theo nhóm. Các nhóm đã thảo luận theo đề tài. Trong tiết thứ hai, các nghị viên bàn thảo trên các

điểm của bản dự thảo nghị quyết Tu nghị. Đây là một công việc cần nhiều thời gian và ý kiến đồng thuận. Đã có nhiều ý kiến bàn bạc, soi sáng, thêm vào đó là một vài hạn chế khách quan trong phương pháp làm việc, đã khiến tiết họp trở nên sôi nổi. Dù vậy, với tinh thần huynh đệ, các nghị viên đã góp ý bổ túc cho nhau giúp cho Hội nghị đi đúng tiến trình.

Tiết thứ ba, sau ít phút Điều hành viên Tu nghị cùng các nghị viên thống nhất lại cách làm việc, Hội nghị tiếp tục họp bàn về các nghị quyết Tu nghị 2014. Tiết cuối cùng, các nghị viên trở lại nhóm họp của mình. Một ngày Tu nghị Tỉnh dòng quan trọng và tràn đầy Thần Khí



Chúa nữa đã khép lại.

Tu Nghị Tỉnh Dòng – Ngày họp thứ năm

Sáng nay các nghị viên trở lại họp khoáng đại thông qua nghị quyết Tu nghị Tỉnh dòng 2014. Bầu khí Hội nghị diễn ra khá sôi nổi và khẩn trương với nhiều nghị quyết và đề nghị được bàn. Ở tiết họp thứ hai, Hội nghị dành thời gian đầu để thống nhất lại cách làm việc vì tính chất khác nhau của các nghị quyết, cũng như lược bớt số lượng các nghị quyết để việc bàn bạc được sâu sát hơn. Nghị quyết Tu nghị Tỉnh



dòng sẽ tiếp tục được bàn thảo vào phiên làm việc ngày mai.

Buổi chiều, Hội nghị tiến hành bầu cử các chức vụ: Phó Giám tỉnh và các Cố Vấn Tỉnh dòng. Một bầu khí trang trọng và linh thiêng như ngày bầu cử Giám tỉnh hôm trước với ánh nến phục sinh và màu áo dòng nâu. Kết quả anh Giuse Vũ Liên Minh đã đắc cử chức vụ Phó Giám tỉnh Tỉnh dòng Thánh Phanxicô Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2020. Các nghị viên cũng đã bầu chọn các Cố Vấn nhiệm kỳ 2014-2017. Kết quả các anh được bầu chọn làm cố vấn Tỉnh dòng là: Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước, Alexis Trần Đức Hải, Anton Nguyễn Ngọc Kính, Phêrô Trần Ngọc Phú, Giuse Nguyễn Tiến Dũng. Buổi bầu cử kết thúc với bài hát Cảm tạ ơn Chúa.

Vào buổi tối, anh em học viện đã nhanh chóng tổ chức một chương trình “văn nghệ bỏ túi” âm cúng, đơn sơ mà cũng rất trang trọng để chúc mừng anh Tân Giám tỉnh, Tân Phó giám tỉnh và các Tân Cố vấn Tỉnh dòng. Công việc quản trị chính là để phục vụ cho tỉnh huynh đệ. Xin Chúa và Tin Mừng luôn ở cùng các anh trong ban lãnh đạo mới của Tỉnh dòng.

Tu nghị Tỉnh dòng 2014 đã bước qua ngày làm việc thứ năm. Mọi việc vẫn đang diễn ra rất tốt đẹp. Một bầu khí tràn đầy Thần Khí và tình hiệp thông huynh đệ. Để có được bầu khí ấy không thể quên những công việc âm thầm trong kỳ Tu nghị này, đó là công việc của các ban: Thư ký, Âm thực, Phụng vụ và trước tất cả chính là Ban chuẩn bị Tu nghị 2014.

Tu Nghị Tỉnh Dòng – Ngày Bé mọn

Hôm nay, các nghị viên tiếp tục làm việc tích cực để biểu quyết thông qua các nghị quyết Tu Nghị Tỉnh Dòng 2014 và góp ý bổ sung cho Lá thư Tu Nghị gửi anh em trong Tỉnh Dòng. Thời gian của ngày cuối dường như bị rút ngắn lại. Mọi công việc đều phải làm việc với tốc độ khá khẩn trương. Vào tiết họp chiều, các nghị viên đã giong tay biểu quyết chung kết các nghị quyết Tu Nghị. Anh Tân Giám tỉnh, Inhaxiô Nguyễn Duy Lam đã thay mặt anh em cảm ơn anh Tổng Kính Lý, cảm ơn Ban chuẩn bị Tu Nghị, các ban hỗ trợ cho Tu Nghị đã tổ chức Tu Nghị được thành công tốt đẹp.

Tu Nghị Tỉnh Dòng 2014 đã khép lại bằng giờ chầu tạ ơn do anh Tân Phó Giám tỉnh, Vũ Liên Minh chủ sự. Đây là giờ phút cần thiết và quan trọng để Thánh Thể Chúa nung nấu tâm

hồn của mỗi anh em thêm lửa nhiệt tình mà lên đường chung tay xây dựng ngôi nhà của Tỉnh Dòng.

Những công việc phía sau bàn Hội Nghị



Trưởng Ban chuẩn bị Tu nghị năm nay là anh Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước. Nhiều tháng trước Tu nghị, vào kỳ Tỉnh tâm năm 2013, anh em đã có dịp nhận ra con người “quá khổ” này (anh nặng chừng 90kg) phải vất vả với Tu nghị chiều, và hẳn là còn rất nhiều những công việc âm thầm khác. Bên cạnh anh Phước, phải kể đến anh Vinh Sơn Trần Đức Hạnh, Thư ký Tỉnh dòng. Những ngày trước Tu nghị, anh đã phải chuẩn bị cẩn thận nhiều tài liệu cho các nghị viên.



Những người “luôn tay luôn chân” trong Tu nghị này không ai khác chính là các anh em trong Ban Thư Ký Tu Nghị do anh Phaolô Trần Anh Tuấn làm trưởng nhóm, dưới sự điều hành trực tiếp của anh Thư ký Tu Nghị Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước. Đêm trước Tu nghị, các anh em này đã phải thức tới khuya để in ấn các tài liệu. Trong thời gian diễn ra Tu nghị, các anh em Ban Thư ký liên tục hiện diện trong các cuộc họp để ghi chép cẩn thận diễn biến và mọi ý kiến được nêu lên, cũng như bổ sung kịp thời những tài liệu cần thêm cho Tu nghị. Ngay sau mỗi buổi Tu nghị làm việc, các anh lại nhanh

chống tổng hợp chính xác lại các ý kiến trong một biên bản chi tiết.

“Hậu phương có vững, tiền tuyến mới mạnh”. Quả thật công việc của Ban phục vụ và Âm thực của Tu Nghị luôn âm thầm, khiêm tốn,



nhưng rất quan trọng để giúp cho các nghị viên có đủ năng lượng làm việc.

Xin cảm ơn tất cả các anh em đã âm thầm đóng góp cho Tu nghị Tỉnh dòng 2014!

Các Giám tỉnh của Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam

Kể từ khi Trung Ương Dòng công nhận thực thể Anh em Hèn Mọn Việt Nam là một đơn vị Tỉnh Dòng vào năm 1984. Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam đến nay đã trải qua 5 đời Giám tỉnh, gồm các anh sau đây:

- Anh Guy Marie Nguyễn Hồng Giáo, Giám tỉnh, phục vụ từ năm 1984-1993
- Anh Alexis Trần Đức Hải, Giám tỉnh, phục vụ từ năm 1993-2002
- Anh Phi Khanh Vương Đình Khởi, Giám tỉnh, phục vụ từ năm 2002-2008
- Anh Phanxicô X. Vũ Phan Long, Giám tỉnh, phục vụ từ năm 2008-2014
- Và Anh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, Giám tỉnh, vừa đắc cử ngày 15/01/2014, với nhiệm kỳ 2014-2020





TIN CỘNG ĐOÀN XUÂN SƠN

*Ban biên tập Chia Sẻ xin đưa Bản tin Cộng đoàn Xuân Sơn vào kỳ này,
vì bản tin gửi cho số tháng 12 nhưng đến muộn sau khi đã lên khuôn.
Vậy kính mong anh chị thông cảm*

Người đưa tin.: Jos Only

Vịnh gia thánh vịnh 133,1 viết rằng:

*“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
Anh em được sống vui vầy bên nhau”*

Anh em huynh đệ đoàn Phan-xi-cô Xuân Sơn rất vui khi được sống trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và của nhiều người, đặc biệt là trong vòng tay yêu thương của những anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh. Tin rằng trên hành trình theo Chúa trong linh đạo của Vị Thánh Nghèo, anh em không phải là “những độc cô” nhưng cùng với anh em có nhiều anh chị em. Đây quả là niềm vui lớn. Những quà tặng vô giá Thiên Chúa trao gửi cho anh em chúng con. Mong sao niềm vui với “những món quà” của Chúa sẽ luôn theo suốt anh em trong đời sống tận hiến theo Chúa hằng ngày, nhất là sẽ trở thành những nâng đỡ thiết thực như Chúa và anh em hằng mơ ước.

Kính thưa cha giám tỉnh, quý cha trong ban cố vấn và toàn thể anh chị em trong gia đình Phan Sinh. Thiết nghĩ tình thân sẽ được nhân lên khi người nhận và người trao có sự sẻ chia. Chính vì thế, anh em xin được chia sẻ với quý cha, quý thầy, và toàn thể anh chị em đôi chút tin tức về tình hình của anh em Xuân Sơn để quý cha và anh chị em hiệp thông cùng anh em chúng con và chúng ta cùng giúp nhau sống ơn gọi tốt hơn.

Trước hết là về nhân sự:

Sau chuyến “rời đô” của “Đường Tăng Cao” Phan Quang Quyên, anh em tưởng số nhân sự của huynh đệ đoàn sẽ giảm nhưng Chúa quan phòng lại cho anh em được đón nhận anh Phê-rô Trần Ngọc Niên từ nhà con Hòa Hội về tháp

nhập với cộng đoàn. Vì vậy số 6 vẫn là con số quen thuộc với cộng đoàn. Anh về với cộng đoàn làm cho độ tuổi trung bình của cộng đoàn được trẻ hóa, bầu khí cũng được tươi hóa.

Số nhân sự vẫn là 6 và được chia đều cho hai nhà (nhà xứ và nhà vườn) trong cùng một cộng đoàn: 3 – 3.

Về tình hình sức khỏe.

Nhìn chung đa số anh em trong huynh đệ đoàn đều có vấn đề về sức khỏe: Cha bề trên vẫn hàng tháng phải ghé thăm bác sĩ tại Xi-gòn để được thăm khám và có những biện pháp không để cho “anh bệnh” “hành hạ”. Cha Sa-vi-ô tuổi cao tưởng rằng bệnh tật sẽ “dịu dàng” với cha nhưng không như cha tưởng “Anh” vẫn để cho cha được “thường thức” những vị đắng nho nhỏ trong đời sống hằng ngày: một cú té trên đường đi mục vụ, những triệu chứng của tuổi già... cứ nghĩ chúng sẽ làm cho cha bớt lạc quan nhưng hoàn toàn ngược lại cha vẫn vui vẻ chấp nhận và sống chung với “anh” trong hòa bình. Đúng là không hổ danh là con cái của thánh Phan-xi-cô. Điều đó càng dễ hiểu khi trong cộng đoàn cha được xem như “Vị thánh sống” của cộng đoàn. Xin “thánh nhân” cầu cùng Chúa cho chúng con.

Cha chính xứ và cha phụ tá thì do “*Phàm là tay đưa*” nên “*phải kiêng kỵ đủ điều*”. Hằng ngày hai cha luôn theo dõi sức khỏe kéo nó “lại trời sực” thất thường thì thật nguy khốn.

Dù đa số có vấn đề về sức khỏe nhưng tất cả đều “vẫn chạy tốt”

Về công việc:

Mục vụ vẫn là ưu tiên số một của cộng đoàn. Mỗi thành viên đều góp phần nhỏ bé để giúp cho đoàn chiên được anh em coi sóc luôn được hưởng ‘trần trề sữa và mật’. Cách cụ thể: cha Thiện chánh xứ kiêm trợ úy Phan sinh cho huynh đệ đoàn phan sinh tại thể Ê-li-sa-bét xứ Xuân Sơn, cha Khôi phụ tá giáo xứ kiêm trợ úy cho Phan sinh tại thể xứ Sơn Bình và Giới trẻ Phan Sinh miền Bà Rịa, cha bề trên vừa lo công việc nhà vừa kiêm trợ úy miền Long Khánh và Phương Lâm rồi phụ dâng lễ ở giáo xứ hàng tuần, Cha Sa-vi-ô trợ úy cho các chị Clara và dâng lễ ở giáo xứ, anh Niên song song lo việc nhà, việc dạy giáo lý ở xứ, còn giúp dạy viết văn cho các em Thịnh Sinh ngoài Bình Giả. Song song những công việc đó, các cha còn giúp dâng lễ tại cộng đoàn Mến Thánh Giá, dạy học và trợ giúp các cha trong hạt khi các ngài cần sự viện trợ. Về phía người viết thì vừa lo phụ xứ và công việc trong nhà.

Về giáo xứ:

Giáo xứ nhờ được sự chăm sóc của cha chính xứ và anh em trong cộng đoàn nên bộ mặt và đời sống đức tin mỗi ngày thêm khởi sắc:

Hướng về lễ cha Thánh, anh em đã tổ chức một đêm diễn nguyện về cha thánh tại giáo xứ vào tối mùng 3/10 do anh Duy phụ trách. Sáng mùng 4/10 anh em đã cùng đồng tế để mừng lễ cha thánh cùng với tất cả bà con trong giáo xứ. Buổi trưa anh em có bữa ăn huynh đệ; rồi buổi chiều có thánh lễ tại giáo họ Phan-xi-cô.

Hướng về ngày bốn mạng giáo xứ. Cha xứ và ban hành giáo đã phát động hai cuộc thi: giáo lý và thể thao cho các giới trong giáo xứ. Giới thiếu nhi đã khai phát súng đầu tiên khi tổ chức thi giáo lý và hội thao cho các em chung một ngày vào sáng chủ nhật 3/11/2013. Giới trẻ thì tổ chức hội thao với giải bóng đá mini khởi tranh từ cuối tháng 10 và ngày 16/11 khép lại giải với hai trận đấu tranh ba tư và nhất nhì. Tối ngày 10/11/2013, giới trẻ đã tổ chức thi giáo lý tại khuôn viên nhà mục vụ giáo xứ với sự tham gia khá đông của các bạn trẻ. Riêng hai giới gia trưởng và hiền mẫu không biết có phải dưỡng sức hay không mà để gần lễ bốn mạng giáo xứ (Lễ Chúa Ki-tô Vua) mới tổ chức hội thao và thi

giáo lý. Cụ thể chiều ngày 17/10 cả hai giới gia trưởng và hiền mẫu có buổi hội thao tại khuôn viên nhà mục vụ giáo xứ và tại sân bóng được làm trên mảnh đất cộng đoàn cho giáo xứ mượn. Tối 19 và 20/11 cha xứ tổ chức thi giáo lý cho hai giới gia trưởng và hiền mẫu. Về mảng giáo lý hai giới này hơn hẳn các giới còn lại vì được chính cha xứ dạy và ôn. Song với việc tổ chức thi giáo lý, thể thao của các giới thì các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ mỗi người góp một chút công sức nhỏ bé để chuẩn bị cho lễ bốn mạng vào ngày 24/11/2013 làm cho bầu khí giáo xứ thêm sinh động hơn. Tối thứ năm (21/11), giáo xứ có giờ cầu nguyện đặc biệt và được coi như một giờ tĩnh tâm nhỏ giúp cho mọi thành phần trong giáo xứ dọn lòng mừng lễ cách sốt sắng. Sáng Chúa nhật có Thánh Lễ đồng tế mừng bốn mạng, trước khi Thánh Lễ chấm dứt có phần phát thưởng cho đợt thi giáo lý cùng hội thao của các giới, và 11g trưa cùng ngày giáo xứ có bữa tiệc chung cho toàn giáo xứ. Năm nay, giáo xứ cũng hân hạnh được con cháu thánh Phê-rô Khoa miền nam, đặc biệt con cháu thánh Khoa tại vùng Xuân Sơn chọn giáo xứ Xuân Sơn làm đăng cai cử hành lễ giỗ cha thánh Khoa. Sáng 25/11 có Thánh Lễ đồng tế mừng trọng thể với sự hiện diện của các cha khách và đông đảo nhiều người nam nữ trong Gia đình Thánh Khoa khắp nơi về tham dự.

Cần chia sẻ thêm khác với mọi năm trong những ngày đầu tháng 11 tưởng nhớ các linh hồn, năm nay giáo xứ tổ chức tại nghĩa trang vào buổi chiều từ 4-8/11 các thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Bà con tham dự rất đông.

Kính thưa cha giám tỉnh, quý cha trong ban cố vấn, quý cha, và toàn thể anh chị em trong gia đình Phan Sinh!

Trên đây là đôi dòng tin tức về sinh hoạt của cộng đoàn Phan sinh Xuân Sơn. Trước thềm Mùa Vọng bước vào một năm phụng vụ mới, và trước thềm năm mới 2014, anh em huynh đệ đoàn Xuân Sơn kính chúc quý cha và mọi người một Mùa Vọng thật thánh thiện sinh nhiều ơn ích cho phần hồn và để có thể đón mừng lễ Chúa giáng sinh thật vui với nhiều ơn lành của Hải Nhi Giê-su, cùng một năm mới nhiều ơn lành hồn xác trong vòng tay của Chúa Xuân.

TIN CỘNG ĐOÀN ĐỒNG DÀI

Pet Xuân Dương

Anh Em Cộng Đoàn Đồng Dài xin gửi lời chào thăm sức khỏe đến tất cả anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh.

Kính thưa anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh, trong bầu khí chuẩn bị tu nghị và đón mừng năm mới 2014, anh em Cộng đoàn chúng tôi xin được gửi đến anh chị em một vài tin tức nho nhỏ.

Trước hết xin được đưa tin về đời sống và sinh hoạt mục vụ của anh em chúng tôi. Tạ ơn Chúa, nhìn lại một năm qua Chúa đã thương ban cho anh em chúng tôi ai nấy đều mạnh khỏe và bằng an cả. Cộng đoàn chúng tôi gồm có 4 anh em, 1 U70, 1 U60 và 2U dưới 40; 2 linh mục và 2 không linh mục. Về mặt nhân sự, Cộng đoàn chúng tôi khá là cân bằng về tuổi tác cũng như chức vị. Các sinh hoạt hàng ngày của Cộng đoàn vẫn diễn ra trong sự bình an và ổn định. Vì mỗi người mỗi việc nên các bữa cơm trong Cộng đoàn là những giờ huynh đệ của anh em chúng tôi. Nơi đây chúng tôi gặp gỡ, vui đùa và chia sẻ cho nhau các thông tin từ công việc cho đến những chuyện riêng tư cá nhân.

Cộng đoàn chúng tôi tuy nhỏ nhưng cũng có rất nhiều chuyện vui. Chuyện vui gần đây nhất là chuyện của Anh Quản lý. Vừa qua Anh đi lễ truyền chức của anh em. Trước khi đi, có một cô học trò của một người anh em tới nhờ anh gửi quà (một phong bì) cho một người anh em tiến chức để mừng lễ. Anh nhận và cho vào túi xách, khi tới nơi anh gặp người anh em và trao phong bì mừng lễ của cô học trò cho người anh em trong bầu khí vui mừng và phấn khởi. Và chuyện cứ diễn ra bình thường, và như không có chuyện gì cho tới khi lễ xong xuôi, buổi chiều anh quản lý đi mua sắm đồ đạc và vật dụng để về làm hang đá cho Giáo Lý Viên của Giáo Xứ. Sau khi mua sắm xong



xuôi, tới lúc thanh toán tiền anh mở túi ra để lấy tiền thanh toán thì mới phát hiện ra cái phong bì mừng lễ của cô học trò của người anh em vẫn còn đây, và cái phong bì tiền của Giáo Lý Viên gửi anh đi mua sắm đồ đạc thì anh đã đem mừng lễ cho người anh em mất rồi... Số tiền của Giáo lý Viên gửi anh là 1,3t, còn của cô học trò chỉ có 150k thôi. Biết làm sao đây, lấy tiền đâu mà trả, xoay xở một hồi anh cũng kịp kiếm được tiền để thanh toán tiền cho cô nhân viên bán hàng.

Về nhà sau hơn hai ngày, Anh Quản lý của chúng tôi đã gọi điện hỏi thăm người anh em và xin anh gửi lại phong bì đã trao lộn. Được biết rằng: trước khi người anh em gọi điện xin gửi lại phong bì đã trao lộn, thì Cô học trò và người Thầy của mình đã có dịp gặp nhau rất là vui mừng và phấn khởi trong dịp lễ tạ ơn của một người anh em cùng khóa ngay sáng ngày hôm sau của ngày lễ thụ phong linh mục. Thưa anh chị em, quả là một sự nhầm lẫn dễ thương...



Tiếp theo, chúng tôi xin được điêm qua vài nét về công việc mục vụ.

Nhìn chung trong năm qua, công việc mục vụ Giáo xứ và công việc mục vụ truyền giáo cho người anh em dân

tộc ít người của anh em chúng tôi vẫn diễn ra tốt đẹp. Đại Lễ Giáng Sinh vừa qua, bên Giáo Xứ cũng như bên phía Anh Em dân tộc, Cha xứ cùng anh em trong Cộng đoàn đã tổ chức rất nhiều chương trình cho Giáo xứ và cho anh em dân tộc. Cụ thể bên Anh Em Dân Tộc, sáng ngày 25, anh em dân tộc về đi lễ rất đông, Ama Ngọc tổ chức thánh lễ trọng thể cho anh em dân tộc, sau thánh lễ các em dân tộc vui Giáng Sinh bằng các điệu múa, hát và vũ điệu mang đậm bản sắc dân tộc. Lễ xong Ama Ngọc còn tổ chức chơi cây Noel rút thăm trúng thưởng và phát quà cho anh chị em dân tộc, bầu khí đón mừng lễ Giáng Sinh của anh em dân tộc năm nay rất là vui vẻ, long trọng và phấn khởi

Còn bên Giáo Xứ, điểm nổi bật năm nay: Cha Xứ cùng Anh đặc trách Giáo Lý Viên đã tổ chức cho các em thi đua làm hang đá xung quanh khuôn viên Giáo Xứ (có thi đua và có phần thưởng cho những hang đá đạt điểm cao). Tối ngày đại lễ Giáng Sinh, Giáo xứ còn phát quà Giáng sinh và chơi xổ số trúng thưởng cho các em Giáo Lý trong Giáo Xứ nữa.



Với những sinh hoạt nho nhỏ như vậy, nhìn chung bầu khí mừng lễ Giáng sinh năm nay bên anh em dân tộc cũng như bên Giáo xứ khá là long trọng và vui vẻ.

Trên đây là một vài tin tức nho nhỏ xin gửi tới anh chị em gần xa. Nhân dịp năm mới sắp đến, anh em Cộng Đoàn Đồng Dài (city) chúng tôi xin cũng được gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh. Kính chúc anh chị em một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy ơn của Chúa.

TIN NHÀ THỦ ĐỨC

Người đưa tin: Phêrô Bùi Đức Hoàng

Cộng đoàn và Học viện Phanxicô Thủ Đức xin kính chào quý anh chị gần xa trong đại gia đình Phan Sinh. Lời đầu tiên, tiêu đề xin kính chúc quý anh chị được dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong tình yêu của Chúa Giêsu Hải Nhi.

Noel đã qua nhưng Giáng Sinh vẫn còn và mùa xuân đang tới. Khí trời đã đổi khác, ban ngày nắng nhẹ với những đợt gió heo may có cái gì se lạnh và chỉ đủ làm rung rinh lá, trời đêm tĩnh mịch và không khỏi những hôm lạnh run lên như có không khí lạnh tràn về từ miền Bắc. Không khí thay đổi cùng với những dịp lễ, những công việc không thể bỏ qua. Tất cả những điều đó không thể làm mất đi nếp sống đều đều của kinh nguyện, hăng say vui vẻ của tuổi trẻ trong học hành và sự bình an tĩnh tại của tuổi già.

Trong bầu không khí đó, tiêu đề xin trình bày đôi dòng thông tin mong được chia sẻ, hiệp thông, đồng hành và lời cầu nguyện của quý anh chị.

1. Lễ truyền chức

Ngày 9 tháng 12 năm 2013, lễ Mẹ Vô Nhiễm, lễ bổn mạng của Hội Dòng, cũng là ngày lễ truyền chức linh mục và phó tế của Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Một niềm vui lớn lao trọng đại, nhưng cũng là một tác vụ không nhẹ nề thi hành cách trọn vẹn của các tiến chức. Đó cũng là lý do mà hàng năm Tỉnh Dòng tổ chức lễ truyền chức trùng với lễ Mẹ Vô Nhiễm, không phải ngẫu nhiên. Mẹ Maria Vô Nhiễm, bổn mạng của Hội Dòng thì cũng đồng hành, gìn giữ và nâng đỡ các tiến chức của chúng ta, những người mục tử và các phó tế.

Các anh được lãnh chức linh mục là: Giuse Phạm Như Duy, Gioan Nguyễn Hữu Hiệp, Phaolô Hoàng Thanh Quân, Anton Nguyễn Xuân Thắng và các anh được truyền chức phó tế là: Phêrô Trần Thanh Bảo, Phaolô Nguyễn Xuân Diệu, Giuse Đỗ Văn Hoài, Giuse Chu Văn Liên, Phêrô Trần Ngọc Niên, Phêrô Hoàng Cao Thái, Anton Nguyễn Trung Trực.

Đúng 9 giờ sáng, với sự chủ tế của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, cùng với khoảng 70 linh mục đồng tế, thánh lễ đã diễn ra trang nghiêm và sốt sắng. Vì năm nào cũng có những dịp lễ lớn như thế này nên phân tổ chức của anh em Học viện cũng như các cha, thầy có trách nhiệm ngày càng trở nên có tính chuyên nghiệp và chu đáo hơn, từ Phụng vụ, Thánh ca, âm thực, đến tiếp đón thật rập ràng.

Với bài hát kết lễ “Này chính Chúa đã sai tôi đi”, thánh lễ đã kết thúc trong niềm vui hân hoan lên đường tới những cánh đồng bất tận. Từ đây, các tân chức ý thức mình là khí cụ của Chúa và được chính Chúa sai đi, đi loan báo Tin Mừng cho người than khóc, cho người sầu khổ. Biết rằng hồng ân lớn lao và tác vụ nặng nề được đổ đầy trong những bình sành dễ vỡ, chúng ta cùng cầu nguyện cho các anh luôn bền tâm, bền chí, nhiệt thành thi hành tác vụ trong suốt cuộc đời như khi ngọn lửa mới bùng lên.

2. Tinh tâm Mùa Vọng cho Công nhân - Sinh viên

Ngày 15 tháng 12 năm 2013, Chúa nhật 3 Mùa Vọng, anh em Học viện cùng với anh Luật, phụ trách công tác Tông Đồ Xã Hội (TĐXH) của Cộng đoàn và Học viện, đã tổ chức tinh tâm Mùa Vọng, vui chơi, chúc mừng và tặng quà Giáng Sinh cho anh chị em công nhân sinh viên khu vực Quận 9 và Thủ Đức do anh em Học viện đồng hành.

Với chủ đề “ÁNH SÁNG VÀO ĐỜI”, chương trình đã kéo dài cách sít sao hết cả ngày từ 7g30 đến 21g00, nhằm đạt được mục đích là giúp các bạn sinh viên công nhân tinh tâm chuẩn bị đón mừng lễ Giáng Sinh. Địa điểm sinh hoạt thật lý tưởng là hội trường và vườn Phanxicô, một công trình mới hoàn thành chưa phai được mùi nhựa đường hay mùi nước sơn. Có thể nói là một môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, làm nổi bật linh đạo Phan Sinh, đem lại bình an và niềm vui cho những người thụ hưởng. Thành phần tham dự gồm các nhóm công nhân sinh viên, các gia đình công nhân thuộc dự án di dân và giới trẻ Phan Sinh, tất cả khoảng 300 người.

Với một chương trình phong phú và đầy đủ, từ tập hát, nghe giảng, cầu nguyện, xưng tội, chầu Thánh Thể, kịch nguyện, cầu nguyện Taizé, chia sẻ nhóm, thánh lễ, đến vui chơi văn nghệ và dĩ nhiên có cả ăn trưa và ăn tối; đã đem

lại cho các bạn trẻ tham dự một trạng thái bình an, phấn khởi và đầy ý nghĩa của niềm vui Giáng Sinh. Đặc biệt với bài chia sẻ về đề tài “Giá trị Kitô giáo và đời sống hôm nay”, cùng với bài giảng trong thánh lễ và sự hòa đồng năng động trẻ trung trong các tiết mục văn nghệ của cha Phaolô Nguyễn Đình Vịnh, thực sự ngày tĩnh tâm đã để lại nhiều ấn tượng đẹp nơi những người tham dự. Bằng chứng là đã có bạn trẻ đại diện những người tham dự viết thư phản hồi cách tích cực. Họ biết ơn nhà dòng, biết ơn các cha, thầy đã trực tiếp đồng hành với họ và tổ chức ngày tĩnh tâm cho họ. Ngày tĩnh tâm cùng với những bài giảng, những hành động và thái độ vui tươi, thân thiện của các cha, thầy đã thực sự giúp họ cảm thấy ấm lòng, thức tỉnh họ về căn tính và giá trị của đời sống Kitô hữu giữa một xã hội xô bồ, vô cảm và nhiều lúc bất cần với các nền tảng đạo đức. Đây là lúc họ thức tỉnh, dừng lại sau nhiều lúc đã để mình vô tình bị cuốn theo chiều gió của các thói đời và xã hội, để sống cho chính mình, sống cho căn tính và giá trị của mình, căn tính và giá trị của người Kitô hữu.

Những người di dân là các sinh viên, công nhân xa quê, họ luôn muốn nhà Dòng rộng mở đón tiếp họ, giúp đỡ họ trên nhiều phương diện. Chúng ta cùng cầu nguyện và cộng tác cách này cách khác cho công tác TĐXH của Cộng đoàn và Học viện ngày càng thuận lợi và tốt đẹp hơn, hầu đem lại lợi ích cho nhiều người, đặc biệt là những người nghèo. Qua đó, chúng ta cũng làm nổi rõ được căn tính Phan Sinh của mình.

3. Mừng Giáng Sinh

Giáng Sinh năm nay thật nhộn nhịp và vui tươi. Mặc dù trước và sau Giáng Sinh là những ngày sinh tử với thi cử, nhưng không vì thế mà các công việc chuẩn bị cho Giáng Sinh kém phần chu đáo. Lớp một mới về đã đóng góp một hang đá trung tâm với nhiều ánh đèn và chi tiết rực rỡ. Là hang đá để diễn tả nơi Hài Nhi Giêsu sinh ra nên được thiết kế giữa núi non hiểm trở với vách đá đơn sơ và nhà lá thô hèn. Trong đó là cả một gia đình thánh, bé Giêsu không ngớt nở nụ cười tươi, mở đôi mắt hiền từ, giang rộng đôi tay với những người thăm viếng. Khung cảnh thơ mộng với đôi cỏ xanh tươi, trên đó là bò và chiên đang vui đùa gặm cỏ. Nước chảy róc rách từ trên vách núi đổ xuống dòng sông với chiếc cầu Mỹ Thuận duyên dáng bắc ngang. Năm nay, công việc canh thức Giáng Sinh là do

lớp hai đảm nhiệm với sự cộng tác nhiệt tình, sáng tạo của các em Tim Hiểu và giới trẻ Phan Sinh. Đêm canh thức thực sự thành công với sự chuẩn bị công phu và chu đáo từ đạo diễn, các diễn viên, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ... Với chủ đề “Ánh sáng cứu độ muôn dân” và nội dung phong phú gồm thuật chuyện Kinh Thánh Cựu và Tân Ước, ca - múa, và kết hợp với hình thức Phan sinh; đêm canh thức đã thực sự gợi hứng và chuyển tải nhiều chất liệu suy tư về mầu nhiệm Giáng Sinh cho những người tham dự, theo như lời cha Giám tỉnh Fx. Vũ Phan Long nhận xét.

Với sự chuẩn bị công phu và đẹp đẽ như thế, nhà Dòng đã không khỏi thu hút khoảng 500 người tham dự canh thức và thánh lễ đêm Giáng Sinh. Cũng như hàng năm, cha Giám tỉnh tham dự canh thức và chủ tế thánh lễ đêm Giáng Sinh với tất cả anh em trong Cộng đoàn và Học viện. Điều này chứng tỏ ngài quan tâm ưu ái cách đặc biệt đến tất cả anh em già trẻ nơi đây, nơi mà ngài nói nó chiếm một nửa “dân số” của Tỉnh dòng.

Sau thánh lễ, cha Giám tỉnh cùng với tất cả anh em trong Cộng đoàn và Học viện đã mừng Giáng Sinh cho nhau và với nhau trong nhà com, cách thân mật, đầm ấm của tình huynh đệ. Niềm vui Giáng Sinh là như thế, một tô xáo măng cũng đủ làm ấm lòng, một món quà nhỏ anh em trao cho nhau cũng phần nào thấy được nét tươi vui. Giáng Sinh thật ấm áp, niềm vui nhẹ nhàng nhưng gia giết khôn nguôi.

4. Lễ bảo vệ sự sống

Chiều ngày 29/12/2013, cha GB. Đậu Quang Luật, đặc trách công tác TĐXH Cộng đoàn và Học viện cùng với ban Bảo vệ sự sống của Học viện đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho công việc bảo vệ sự sống. Thánh lễ đã diễn ra sốt sắng và thu hút khoảng 300 công nhân sinh viên. Trước thánh lễ, có chương trình diễn nguyện do anh em Học viện và các bạn sinh viên công nhân đảm trách. Sau thánh lễ, mọi người đi thành hai hàng với những ngọn nến lung linh từ nhà nguyện tiến về nghĩa trang Cộng đoàn để thăm viếng các thai nhi đã an nghỉ nơi đây.

5. Chào mừng cha Ken trở lại

Sau những tháng ngày vất vả, miệt mài với công việc kinh lược Tỉnh Dòng, cha Ken đã về Mỹ hơn một tháng. Thấm thoát thời gian trôi đi và cha đã trở lại với môi trường quen thuộc vào

đúng những giờ khắc đầu tiên của năm mới 2014. Đúng giờ phút giao thừa của tết Tây, cha đã đặt chân xuống phân sân mới của Học viện cùng với cha Phụ trách và cha Giám sư trước sự vui mừng chờ đón của anh em Học viện. Sau đó, cha cùng với cha Giám sư và anh em Học viện mừng tết Tây với nhau ngoài trời đêm thanh bình với vài tiếng pháo hoa thưa thớt và sự ấm áp của bếp than hồng.

Được trở lại với những khuôn mặt thân thương mà mình đã từng gắn bó, lại trong hoàn cảnh bất ngờ và đặc biệt như thế, cha không khỏi xúc động và vui mừng. Điều này được biểu lộ qua cử chỉ ôm vai và bắt tay từng anh em cùng với lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới của cha.

Hiện giờ, cha đang bận rộn với những công việc cho tu nghị Tỉnh Dòng nhưng vẫn không quên những giờ lớp anh văn của Học viện vào buổi chiều và môn giáo sử vào buổi sáng. Chúng ta cầu nguyện cho cha được mạnh khỏe, bình an và hăng say trong công tác mà Hội Dòng giao phó.

6. Lễ bảo trợ ơn gọi

Hàng năm, sau lễ Giáng Sinh, Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam lại tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các hội viên hội Bảo trợ ơn gọi Phan Sinh tại Cộng đoàn và Học viện Phanxicô Thủ Đức. Năm nay, thánh lễ được tổ chức vào ngày 5/1/2014, nhằm vào ngày lễ Hiến Linh. Cha Giám tỉnh đã chủ tế thánh lễ cùng với khoảng 10 linh mục đồng tế. Hội trường Phanxicô chật kín cả trong và ngoài hành lang với khoảng 1200 hội viên tham dự.

Tuy thánh lễ diễn ra vào lúc 9 giờ, nhưng từ sáng sớm, nhiều hội viên đã có mặt tại nhà Dòng. Họ đến từ Giáo phận Xuân Lộc, Giáo phận Phú Cường và các đoàn thuộc các miền tại Sài Gòn. Các hội viên rất phong phú với nhiều lứa tuổi khác nhau, già có, trẻ có và có cả những hội viên thuộc ba thế hệ trong cùng một gia đình. Ai cũng tươi vui, phấn khởi, có phần tự hào khi được đến với nhà Dòng, gặp gỡ và trao đổi với các cha, thầy là những ơn gọi mà mình đã cộng tác cách đặc lực để vun trồng. Có người chia sẻ là họ rất vui khi thấy nhà Dòng phát triển, đặc biệt là năm nay với hội trường rộng lớn, sân rộng thênh thang chưa phai màu nhựa mới, cùng với những cây xanh quang đại che bóng mát, và hơn nữa các thầy lại trẻ trung, yêu

đời, vui tươi, tiếp đón họ rất chu đáo tận tình. Họ nói, ước gì họ có con hoặc cháu đi tu.

Bởi thế, trong bài giảng lễ, cha Giám tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các hội viên đã góp phần trong việc đào tạo tu sĩ - linh mục cho Giáo Hội và cho Tỉnh Dòng. Buổi lễ được thêm trang trọng và sinh động nhờ ban nhạc của Học viện và lời ca tiếng hát của các em Tim hiểu. Sau buổi lễ, anh chị em ngồi lại để xem một vài tiết mục văn nghệ đơn sơ và dí dỏm của các thầy Học viện, đồng thời, cha Phó Giám tỉnh trình bày những kết quả trong việc đào tạo tu sĩ của một năm qua và cha Lê Thanh Đề, phụ trách Bảo trợ ơn gọi, báo cáo tài chính trong một năm vừa qua.

Cuối cùng, một bữa ăn huynh đệ đã được các anh em Học viện và các em Tim hiểu bày sẵn theo hình thức buffet. Anh chị em hội viên, các linh mục và các tu sĩ xếp hàng nhận phần ăn cho mình và cho người thân trong bầu khí thân tình đầm ấm. Bữa ăn đơn sơ nhưng không kém phần chất lượng và ngon miệng do anh em Học viện đạo diễn.

Buổi lễ kết thúc đã để lại nhiều ấn tượng đẹp cho nhiều anh chị em hội viên, đặc biệt có nhiều anh chị em hội viên mới gia nhập, và đây là lần đầu có dịp tiếp xúc với các thầy, những người mà mình đã góp phần cho việc đào tạo bấy lâu.

7. Tình hình sức khỏe của Cộng đoàn và Học viện

Những ngày giao mùa, thời tiết thay đổi, vì thế tình hình sức khỏe của mọi người trong Cộng đoàn và Học viện rất đáng được quan tâm.

Trước hết là tình hình sức khỏe cũng như bệnh tình của cha Hồng Giáo. Sau ngày xuất viện từ bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12/12/2013, cha về nghỉ dưỡng tại phòng y tế của Cộng đoàn, để tiện cho việc chăm sóc và thăm viếng. Hiện giờ, có những người cháu của cha đang thay nhau ở với cha và trực tiếp chăm sóc cha. Dĩ nhiên vẫn luôn có sự chăm sóc và thăm nom của các cha, thầy và anh em trong Cộng đoàn và Học viện. Những ngày này, vết mổ của cha đã lành, cha đã ăn được nhiều hơn và cảm thấy ngon hơn. Nét mặt cha đã tươi sáng và hồng hào trở lại. Thỉnh thoảng những buổi chiều, cha đã có thể đi dạo dọc hành lang hoặc xung quanh sân vườn, để nhìn ngắm và theo dõi nhịp sống của anh em trẻ.

Các cha thầy lớn tuổi thì không thấy dấu hiệu mất cảm với sự thay đổi của thời tiết. Thầy Phidel, thầy Clemente, cha Anrê, cha Phán, cha Khoa Tâm, thầy Thiện Triều, đến các cha, thầy khác trẻ hơn trong cộng đoàn, tất cả đều khỏe cả. Có lẽ sự thay đổi của thời tiết không xi xuyên gì đối với các ngài. Tuy thế, các anh em trẻ Học viện lại dễ bị mất cảm hơn với sự thay đổi của thời tiết. Vào những ngày giao mùa như thế này, trong phòng học hay trong nhà nguyện thỉnh thoảng lại nghe những tiếng sù sùi vì sổ mũi, những tiếng ho khan hay giọng nói khàn khàn từ một vài anh không thoát khỏi những chị vi rút cúm đeo bám nhiệt tình.

8. Tu nghị Tỉnh Dòng

Sáng thứ 2, ngày 13/1/2014, Cộng đoàn và Học viện Phanxicô Thủ Đức đã hân hoan chào đón các “Nghị phụ” của Tỉnh Dòng về tham dự tuần Tu Nghị Tỉnh Dòng 2014. Tu Nghị năm nay có chủ đề: **CHUNG TAY XÂY DỰNG NGÔI NHÀ CỦA THIÊN CHÚA (1Cel.18)**. Tuần Tu Nghị 2014 đã dưới sự chủ tọa của cha Tổng Kinh Lý Kenneth Capalbo và 44 đại biểu gồm cả 2 đại biểu khách tạm. Các ban giúp tu nghị đã được chuẩn bị chu đáo: ban phụng vụ, ban thư ký, ban truyền thông, ban náo hoạt, ban ẩm thực. Buổi tối có giờ chơi huynh đệ với một vài tiết mục văn nghệ nho nhỏ của anh em Học viện và các em Tim hiểu, nhằm chào đón các nghị viên và khai mạc tuần tu nghị.

Chiều thứ 4, ngày 15/1/2014, Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam đã có tân Giám tỉnh là cha Inhaxiô Nguyễn Duy Lam.

Chiều thứ 6, ngày 17/1/2014, Tỉnh Dòng đã có tân Phó Giám tỉnh là cha Giuse Vũ Liên Minh, tân Hội Đồng Tỉnh dòng nhiệm kỳ 2014-2017: cha Gioan T.C Nguyễn Phước, cha Alexis Trần Đức Hải, cha Antôn Nguyễn Ngọc Kính, cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng, thầy Phêrô Trần Ngọc Phú. Vào buổi tối, anh em Học viện đã nhanh chóng tổ chức một chương trình “văn nghệ bỏ túi” ấm cúng, đơn sơ mà cũng rất trang trọng để chúc mừng anh tân Giám tỉnh, tân Phó Giám tỉnh và các tân Cố vấn Tỉnh Dòng.

Thứ 7, ngày 18/1/2014, ngày làm việc cuối cùng của Tu Nghị. Buổi sáng, Thánh lễ bằng tiếng Anh đã diễn ra tại nhà nguyện Học viện, cầu cho các kitô hữu hiệp nhất, với sự tham dự đông đủ của các nghị viên, anh em trong Cộng đoàn và Học viện, các em Tim hiểu, do cha Tổng Kinh Lý chủ tế. Buổi chiều, Tu Nghị đã

kết thúc với giờ châu Thánh Thể thật sốt sắng để tạ ơn Thiên Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho Tinh Dòng.

Tuần Tu Nghị Tinh Dòng 2014 đã diễn ra thành công tốt đẹp dưới sự hướng dẫn, nâng đỡ chở che của Ba Ngôi Thiên Chúa, của Mẹ Maria Vô Nhiễm và của cha thánh Phanxicô. Chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho cha tân Giám tỉnh, cha tân Phó Giám tỉnh cùng các cha, thầy tân Cố vấn Tinh Dòng được hồn an, xác mạnh, can đảm và khôn ngoan trong công việc phục vụ anh em, hầu làm cho đời sống Tinh Dòng ngày càng triển nở theo đúng tinh thần của Chúa và của cha thánh Phanxicô.

Sau tuần tu nghị Tinh Dòng, anh em Học viện vẫn còn một tuần nữa để tiếp tục với công việc học hành. Sau đó, anh em sẽ về gia đình để nghỉ tết từ ngày 26/1/2014 đến ngày 9/2/2014.

Tuy không lơ là trong việc học nhưng việc sắp được về nhà ăn tết đã khiến cho anh em có chút tâm trạng nao nao. Thế là sau một năm chăm chỉ với đời sống tu trì và miệt mài kinh sử, anh em lại được gặp lại cha mẹ và người thân trong những ngày đầu xuân ấm áp của năm mới 2014.

Năm cũ đi qua, năm mới lại về, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi. Thời gian vô tình nhưng vạn vật sống trong đó với những hoạt động của nó đã làm cho thời gian trở nên có ý nghĩa. Thiên Chúa làm chủ thời gian, làm chủ tứ thời bát tiết, và Thiên Chúa là Thiên Chúa của mùa xuân. Tiểu đệ xin kính chúc cha tân Giám tỉnh, cha tân Phó Giám tỉnh, quý cha, thầy trong ban tân Cố vấn Tinh Dòng cùng quý anh chị trong đại gia đình Phan Sinh một năm mới Bình an và Thiện hảo, tràn đầy ân lộc của Chúa Xuân.

TIN NHÀ HÒA HỘI

Em Út trong nhà đưa tin

Anh em điểm Hòa Hội xin kính chào Anh Tân Giám tỉnh và tất cả anh chị em. Đến hẹn lại lên, Hòa Hội có vài thông tin để chia sẻ với anh chị em xa gần.

Tình hình nhân sự và sức khỏe. Từ đầu tháng 9, Hòa Hội thêm hai bớt một. Anh Niên đã về cộng đoàn Xuân Sơn. Anh Bảo sau khi học xong chương trình Học viện đã về gia nhập Điểm; và một em Học viện về giúp năm. Vậy là dân số trong nhà hiện nay là ba người. Nhờ đó, Hòa Hội được trẻ hóa đội hình. Tuy vậy, không hiểu sao từ ngày có thêm hai thành viên mới thì trong Giáo xứ có nhiều người về với Chúa. Một vài người giáo dân đã đùa “*hai thầy sát thủ quá*”. Còn về phía anh em sức khỏe vẫn ổn định. Nhất là sau khi anh em trong nhà được đi khám tổng quát. Vì thế, dù 30 hay 40 năm vẫn chạy tốt.

Mừng Chúa Giáng Sinh. Để chuẩn bị cho mùa Giáng Sinh được nhiều lợi ích thiêng liêng, vào tuần hai Mùa Vọng, Cha xứ đã mời cha khách thuộc dòng Don Bosco về giúp tinh tâm cho bà con trong xứ. Qua ba ngày tĩnh tâm, cho giảng phòng đã gợi hứng cho giáo dân chuẩn bị và sống tốt hơn tâm tình của mùa Tím trong đường hướng của năm Phúc Âm Hóa Đời Sống Gia Đình. Bên cạnh, có các cha đến từ cộng

đoàn Xuân Sơn đến ngồi tòa, để mọi người được giao hòa với Chúa, trong ba buổi tối. Bà



con tham dự tĩnh tâm và lãnh bí tích Hòa Giải đông đủ. Và cũng trong những ngày này công việc trang trí mừng đại lễ cũng khẩn trương hơn.

Mọi sự chuẩn bị từ làm hang đá, đến tập hoạt cảnh diễn ra rộn ràng và được hoàn tất trước ngày 22 tháng 12. Tối ngày 24 tháng 12 tại tiền sảnh Nhà thờ, thầy sáu Bảo đã thay mặt cha xứ, khai mạc giờ canh thức mừng Chúa Giáng Sinh. Đêm canh thức diễn kéo dài khoảng 90 phút. Qua đó tái hiện lại lịch sử cứu độ qua những trích đoạn trong Kinh Thánh. Nhờ đó, người tham dự như được sống lại những chặng đường Cứu độ với những tâm tình rất có ích. Sau giờ Canh thức là thánh lễ mừng Chúa ra đời.

Bữa cơm huynh đệ. Để tạo điều kiện cho những người nghèo, lương cũng như giáo được chia sẻ niềm vui Giáng Sinh, Giáo xứ đã tổ chức giờ cơm huynh đệ vào trưa ngày 20 tháng 12. Buổi gặp mặt quy tụ khoảng 60 người nghèo và khuyết tật trong vùng. Mọi người quy tụ và chia sẻ với nhau bữa cơm thân mật. Sau đó, mỗi người tham dự còn được nhận thêm một phần quà, nhiều hơn những tháng trong năm. Đúng là, “*được ăn, được nói được gói mang về*”. Đây là công việc tốt đẹp và thường niên của Giáo xứ. Qua đó, người nghèo được gặp gỡ và chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với nhau. Thật ấm cúng, ý nghĩa và bổ ích.

Ưu tiên mục vụ Phúc Âm hóa đời sống gia đình. Công việc xây cất đã đi vào ổn định. Các công trình hầu như đã hoàn thành. Đây là thời gian ngưng nghỉ xây dựng cơ sở vật chất, để củng cố thêm đời sống đức tin và đời sống đạo của bà con. Nhà Cộng đoàn đã được sửa lại khang trang và sạch sẽ hơn. Nghĩa trang thai nhi được tu chỉnh nghiêm trang và linh thiêng. Do vậy, hằng ngày vẫn có nhiều người đến đây để thăm viếng và cầu nguyện. Và tại đây có thánh lễ cầu cho công việc bảo vệ sự sống vào thứ 4 tuần hai mỗi tháng. Thánh lễ này quy tụ khá đông bà con trong và ngoài giáo xứ tham dự. Công việc này nhận được sự quan tâm của nhiều đoàn thể và cá nhân. Qua đó, các thai nhi vô tội có được “*một cõi đi về*”.

Tân linh mục tiên khởi. Ngày 9 tháng 12 giáo xứ đã có tân linh mục tiên khởi. Thánh lễ phong chức được tổ chức tại Học viện Phanxicô Thủ Đức. Sau 20 năm hình thành và phát triển, hôm nay nhà nhà, người người đều vui mừng và cảm tạ hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho Giáo xứ Hòa Hội thân yêu. Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, vào ngày 15 tháng 12 Giáo xứ đã tổ chức thánh lễ tạ ơn. Từ rất sớm nhiều người từ khắp nơi đã tề tựu về dự lễ. Anh em Phan sinh từ cộng đoàn Xuân Sơn và Bình Giã, Đakao, Thủ Đức cũng về khá đông đủ. Ngoài ra, còn có Cha Duy, cha Thắng và Cha Quân, thầy sáu Niên và thầy sáu Diệu cũng đến đồng tế trong thánh lễ. Ước tính có khoảng 1.000 người tham dự và có



khoảng 700 thực khách.

Qua đó, cho thấy dấu ấn Phan sinh đã trở bóng nơi vùng đất khan hiếm ơn gọi. Vùng đất mà đến nay số tu sĩ trong Giáo xứ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thánh lễ diễn ra trang nghiêm và sốt sắng; và sau đó là tiệc mừng được tổ chức trong khuôn viên nhà Mục vụ Giáo xứ. Và cũng từ hôm ấy diễm Hòa Hội có Thầy sáu Bảo phụ Cha xứ trong việc Giảng lễ cho Thiếu Nhi và một số tác vụ khác. Cảm tạ Chúa vì hồng ân này.

Mùng bốn mạng Ban Bảo Vệ Sự Sống. Ngày 28 tháng 12, nhân ngày lễ các thánh Anh Hải cũng là Bốn mạng của Ban Bảo Vệ Sự Sống Giáo phận Bà Rịa. Cha xứ tổ chức thánh lễ lúc 9 giờ 30 để cầu nguyện cho những người đang tham gia công tác này. Sau đó có “*Agape*” quy tụ khoảng 80 người từ nhiều Giáo xứ về tham dự. Đây là một dịp để Cha xứ cảm ơn những người đã cộng tác với ngài trong công việc khá nhay cảm và khó khăn này. Đây cũng là một trong những công việc chủ đạo mà Giáo xứ đã và đang thực hiện rất tốt. Tạ ơn Chúa đã chúc lành cho công việc tốt lành mà chúng con đang thực hiện.

Trên đây là một vài thông tin gửi đến Anh Chị Em. Xin thêm lời cầu nguyện cho nhau, để dù ở bất cứ nơi đâu chúng ta vẫn chiếu tỏa được tinh thần Phan Sinh cho nhiều người. Nhân dịp Tết Nguyên Đán đang đến, thay mặt cho Nhà Hòa Hội kính chúc Anh Giám Tỉnh, Phó Giám



Tinh, Tân Hội Đồng Tỉnh Dòng và Anh Chị Em trong Đại Gia Đình Phan Sinh một Năm Mới nhiều ân sủng, bình an trong niềm vui của Chúa Xuân. Riêng năm Con Ngựa, xin kính chúc mọi

người sức khỏe dẻo dai, nhẫn nại, miệt mài và hăng hái như Ngựa nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

TIN CỘNG ĐOÀN ĐẤT SÉT

Cộng đoàn Đất Sét có lời chào và lời chúc năm mới 2014 tới quý anh chị em trong đại gia đình Phan sinh. Sau đây cộng đoàn xin chia sẻ một vài thông tin liên quan đến đời sống và hoạt động mục vụ của anh em trong thời gian qua.

A/ Đời sống cộng đoàn :

1/ Bầu khí cộng đoàn :

Ba anh em trong cộng đoàn vẫn tiếp tục duy trì tốt đời sống huynh đệ qua việc chia sẻ đời sống thường ngày và qua việc cùng cộng tác chia sẻ công việc mục vụ giáo xứ. Anh em vẫn họp tu nghị theo định kỳ để đánh giá, lượng định đời sống cộng đoàn ở ba chiều kích : Phan sinh, nhân bản và Ki-tô hữu. Đồng thời, trong bầu khí của tình huynh đệ chân thành, anh em sẵn sàng góp ý và lắng nghe nhau để cùng nhau thăng tiến đời sống tu trì trong vai trò là người anh em hèn mọn. Anh em vẫn duy trì các buổi tĩnh tâm tháng để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng...

Tuy nhiên, con nước biển đời không phải bao giờ cũng diễn ra cảnh thuận buồm xuôi gió như mình mong muốn. Đời sống chung thì bao giờ cũng có những va chạm, đúng như người ta thường nói: “Chung thì bao giờ cũng có đụng”. Đó là chuyện bình thường của cuộc sống. Nói như vậy không phải để khuyến khích đời sống chung thì cứ phải va chạm mới là đời sống chung đúng nghĩa, mà ngụ ý muốn nêu lên một vấn đề là sau va chạm, anh em giải quyết vấn đề đó như thế nào. Đó mới là điều quan trọng. Đời sống chung mà không có đụng thì có lúc cũng giống như hai hòn đá nằm sát nhau mà không bao giờ va chạm nhau thì hai hòn đá đó vẫn không bao giờ tron tru được. Đời sống cộng đoàn không phải là một kiểu mẫu xã hội không tương, nhưng là một đơn vị kết nối với nhau bởi những con người yếu đuối mỏng dòn và đầy những giới hạn. Vì vậy, yếu tố cảm thông và xây dựng góp ý cho nhau là điều tối cần thiết. Ý thức rõ điều đó nên 3 anh em chúng tôi đã luôn

Đất Sét đưa tin

tự nhắc mình và nhắc nhau như những người anh em đích thực.

Về tình hình sức khỏe anh em trong cộng đoàn : Anh quản lý vẫn mạnh khỏe, càng ngày có vẻ như anh càng phì nhiêu ra, tuy chiều nào cũng đi chơi thể thao với giới trẻ trong giáo xứ nhưng hiệu quả thì không thấy bao nhiêu. Đó là một dấu hiệu đáng mừng hay đáng lo, bản thân anh cũng không biết nữa. Có điều là thư thái bình an, vừa nằm anh đã thắng đường.

Sức khỏe anh Dám vẫn tiến triển tốt nhờ chế độ ăn uống và tập thể dục đều đặn. Từ sau thời gian đi Châu Âu về, chế độ ăn uống của anh có vẻ thay đổi hơn. Ăn nhiều rau xanh, bớt ăn thịt và chất béo. Cũng vì bệnh gút mà anh đành phải hạn chế ăn thức ăn chứa nhiều đạm như thịt bò, thịt chó... Thật tội nghiệp cho anh. Đó cũng là một trong những lý do để anh quản lý phải hy sinh gánh vác khâu phần ăn của anh. Thế mới chết anh quản lý chứ.

Còn thầy già Noen thì mãi mãi vẫn với khẩu hiệu : ăn gì thì ăn, trong 24g phải thấy ra ngoài hết. Tuy đã ở độ tuổi 83 rồi nhưng thầy vẫn còn mình mẫn lắm. Thầy vẫn còn cáng đáng các công việc trong cộng đoàn như tưới cây, chăm sóc các cây kiềng, xướng kinh... Đối với thầy, làm việc là một niềm vui, và qua công việc, thầy muốn đóng góp phần công sức của mình cho cộng đoàn.

2/ Những vị khách mà cộng đoàn đón tiếp :

Trước hết, cộng đoàn đón tiếp bà cố anh Dám đến chữa bệnh. Bà cố, ngoài bệnh tai biến, bà còn bị bệnh gai cột sống. Bà đến ở trong cộng đoàn từ đầu tháng 11/2013 đến ngày 20/1/2014 để nhờ một giáo dân trong giáo xứ chữa bệnh gai cột sống. Sau hơn một tháng chữa bệnh, bệnh tình của bà cố đã tiến triển tốt hơn. Bây giờ bà đã tự đi lại được, ăn được, ngủ được. Xin Chúa chúc lành cho bà cố và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho bà cố sớm được bình phục.

Ngày 14/12/2013, cộng đoàn đón tiếp anh Bình, một cựu Phan sinh từ Bỉ đến thăm cộng

đoàn. Anh đã ở lại và chia sẻ đời sống với cộng đoàn một ngày. Đặc biệt, khi được tận mắt chúng kiến đời sống khó khăn của người dân trong giáo xứ, anh rất thao thức và cũng muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để giúp đỡ họ.

Ngày 8/1/2014, cộng đoàn đón tiếp anh Huân từ Rô-ma về. Anh đã đến và chia sẻ bữa cơm huynh đệ với cộng đoàn. Trong tình anh em, anh đã chia sẻ một vài nét chấm phá cuộc sống ở Rô-ma trong thời gian anh phục vụ.

3/ Đầu tháng 11/2013, cộng đoàn đã quyết định thay đổi một ông bếp thay cho bà bếp. Sau thời gian 8 năm giúp cộng đoàn nấu bếp, bà đã có nhiều kỷ niệm và nhiều gắn bó với cộng đoàn, do đó, khi cho bà nghỉ công việc này, bà đã bị sốc. Bước đầu, anh em trong cộng đoàn nhận thấy đây là một quyết định bình thường nhưng hóa ra lại không bình thường. Bình thường bởi vì cuộc sống là thế. Nhưng không bình thường vì có nhiều chuyện khác xảy ra có phần tiêu cực.

4/ Cộng đoàn vẫn tiếp tục canh tác 2 đám rẫy. Năm 2013, cộng đoàn đã thu hoạch đám keo được 45 triệu nhưng đã trả lại cho anh Giuse Chu Quang Hải 33 triệu vì trước đây anh đã bỏ tiền ra để đầu tư. Vào khoảng tháng 3/2014, cộng đoàn sẽ thu hoạch đám mía. Phải nói rằng nhờ đám mía mà cộng đoàn mới đủ chi phí cho anh em, vì hàng tháng, cộng đoàn chỉ nhờ vào tiền lễ của anh Dám. Cộng đoàn cũng quyết định thu hoạch mùa mía này và để tiếp một mùa nữa, năm sau, cộng đoàn sẽ trồng keo thay cho mía.

B/ Các hoạt động mục vụ :

1/ Nếu không có gì thay đổi thì giáo xứ sẽ xây dựng Nhà Giáo Lý vào năm 2015. Cha xứ cũng như Ban Hành Giáo đã chuẩn bị trước những vật liệu cần thiết như gỗ, sắt. Giáo xứ cũng đang tiếp tục kêu gọi sự đóng góp của giáo dân cho công trình chung và thiết thực này.

2/ Giáo xứ đã có Ban Hành Giáo mới nhiệm kỳ 2014-2017. Lễ bàn giao giữa Ban Hành Giáo cũ và Ban Hành Giáo mới đã diễn ra đúng vào ngày lễ Chúa Giáng Sinh, cũng là ngày lễ bổn mạng của thầy No-en. Sau gần 2 tháng suy nghĩ và cầu nguyện, giáo dân đã bầu chọn ra được những khuôn mặt ưu tú đại diện cho giáo dân phục vụ Chúa và anh chị em trong giáo xứ. Bước đầu, Ban Hành Giáo mới này thể hiện rõ tinh thần và trách nhiệm cũng như tinh thần lắng nghe và cộng tác với cha xứ để xây dựng giáo xứ. Đây là một dấu chỉ đáng mừng cho hết thầy bà con giáo dân.

3/ Trong dịp Giáng sinh vừa qua, Giáo phận Nha Trang đã tổ chức thi hát thánh ca cho các ca đoàn thiếu nhi nhằm mục đích các ca đoàn có dịp thể hiện khả năng âm nhạc của mình và tạo tình liên đới. Ca đoàn thiếu nhi giáo xứ Đất Sét cũng đã tham gia vào chương trình sinh hoạt chung của giáo phận. Khi Ban tổ chức công bố kết quả sau buổi trình diễn thánh ca của các ca đoàn, ca đoàn thiếu nhi Đất Sét đã được xếp hạng nhất. Đây là một điều đáng mừng và đáng khích lệ cho các em thiếu nhi, đồng thời là một niềm tự hào cho giáo xứ nữa.

4/ Vào dịp tết nguyên đán năm nay, Ban Giáo lý giáo xứ sẽ tổ chức chương trình “Giáo xứ vui xuân” cho các em thiếu nhi và bà con giáo dân. Do đó, trong những ngày cuối năm này, không chỉ anh chị giáo lý viên tất bật lo chuẩn bị các khâu để tổ chức ngày vui xuân, mà các đoàn thể khác cũng bị kéo vào bầu khí này. Các lớp giáo lý thì lo tập các tiết mục văn nghệ, các đoàn thể thì lo lên chương trình âm thực, Ban hành giáo thì lo làm sân khấu...

Nhân dịp đầu năm mới, một lần nữa, cộng đoàn Đất Sét xin chân thành gửi lời chúc bình an và thiện hảo tới quý cha, quý thầy và quý anh chị em.



NHẬT KÝ KHÓA TẬP HUẤN “DÀNH CHO HUẤN LUYỆN PHAN SINH TẠI THỂ”

Ban HLPSTT Việt Nam

Sáng thứ Ba ngày 10.12.2013, vào lúc 7 giờ 30 phút, tại Hội trường nhà tĩnh tâm Đamiano – số 42 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh, Anh/ Chị PSTT

*“Bác Nam Trung hội về đây
Gặp nhau chia sẻ vui đầy chứa chan”⁽¹⁾*

Từ Chiều ngày 9.12 các anh, chị ở Miền Bắc và Trung đã có mặt ở nhà tĩnh tâm Đamiano. Đây là lần thứ nhất HĐĐ Phan Sinh Tại Thể Việt Nam tổ chức một khóa tập huấn mang tính chuyên sâu. Vào thời điểm này có một số miền vừa trải qua cơn bão lụt, có một số miền bước vào cao điểm thu hoạch vụ tiêu, cà phê với nhiều bận rộn lo toan nên không khỏi băn khoăn khi nhận giấy mời đi dự tập huấn

*Tình người sao quá ngổ ngang
Bên đời bên đạo lở lang cả làng⁽¹⁾*

Biết rằng đi học có cơ hội gặp gỡ anh/ chị PSTT các miền, được nâng cao cả về cảm thức thuộc về Dòng PSTT lẫn ý thức tổ chức, điều hành, nhưng vẫn lo vườn tiêu, cà phê bị người khác “thu hoạch hộ”, công khó và vốn liếng cả năm sẽ bị mất trắng

*Nhưng vì yêu Chúa Ngôi Hai
Phan Sinh Tại Thể chẳng nề ruổi dong
Gây nên chất lượng tứ bề vững tin⁽¹⁾*

Vâng, tình yêu Đức Giêsu Kitô nghèo khó, lòng mến đối với linh đạo Phanxico, một hình ảnh trung thực của Đức Giêsu Kitô, và lòng khao khát trọn lành đã giúp anh, chị PSTT quyết tâm

*Về đây chung một tấm lòng
Chuyên cần chăm chỉ ước mong trở về
Góp công, góp sức làng quê
Từ đây giữ ý riêng mình
Một đời sống đạo hy sinh vì Dòng
Quyết tâm dấn dấn đạo đồng
Cùng cam cộng khổ đưa Dòng tiến lên
Mình là huynh đệ Phan Sinh
Có nhau sớm tối có mình có ta.⁽¹⁾*

Bắt đầu ngày học đầu tiên với đề tài “**Phương pháp giáo dục chủ động**” do Thạc sĩ Phạm Thị

Thúy, giảng viên học Viện QGHC trình bày. Đây là một đề tài rất hay và hữu ích, vì nó hướng dẫn học viên **Phương pháp giảng dạy tích cực, chủ động, cách thức, kỹ thuật khác nhau làm cho giờ học sinh động, hấp dẫn, người học được làm việc, được sáng tạo. Cụ thể là phương pháp làm việc theo nhóm, đóng vai, tình huống...**

Với cách trình bày rõ ràng và sinh động, cô Thúy đã giúp cho học viên dễ dàng hiểu và nắm bắt được nội dung truyền đạt. Sau khi nghe thuyết trình phân lý thuyết, học viên được chia thành 4 nhóm thực tập theo chủ đề tự chọn ngay tại lớp. Giảng viên theo dõi phần thực tập và phân tích ưu khuyết điểm của từng nhóm học viên và làm sáng tỏ các vấn đề mà các nhóm chưa thực hành tốt. Học viên đã chứng tỏ khả năng nhanh chóng nắm bắt được nội dung đã thuyết trình và chứng tỏ được năng lực truyền đạt tốt. Điều này cho thấy các Hội Đồng miền đã ý thức được tầm quan trọng của việc huấn luyện và tuyển chọn đúng đối tượng học viên.

Trong tiết học hôm nay, nếu ai tinh ý sẽ dễ dàng nhận ra sự hiện diện của người thầy vô hình có tên gọi “Chúa Thánh Thần”. Sự hiện diện của Người thể hiện qua sự khôn ngoan của thuyết trình viên, qua cách cô truy vấn (cô đang học từ các học viên hơn là dạy), qua sự chọn lựa chủ đề thực tập của học viên. Vì chủ đề thực tập của các nhóm có tính thực tiễn, liên quan đến đời sống PSTT mà giảng viên chưa biết gì về PSTT. Có thể nói, ngày học hôm nay có tính tương tác cao, rất sinh động: học viên học được cách truyền đạt một chủ đề, giảng viên học biết những vấn nạn thực tiễn trong việc huấn luyện đời sống tinh thần. Đúng như vậy! dạy là học, nếu người dạy không học biết và sống những gì mình sẽ dạy thì tính thuyết phục của những gì mình dạy sẽ giảm đi. Ngôn ngữ tiếng Việt rất thâm thúy, trong từ “dạy học” bao hàm ý việc dạy và học phải đi đôi. Đây cũng chính là điều mà thánh Phanxico đã sống và vẫn thường nhắc nhở các môn sinh của Ngài. PSTT cũng vậy phải giống thánh Phanxico cả lời nói lẫn hành vi: tin những điều đã đọc (phúc

¹ Cảm xúc của anh Giuse Antôn Bùi Công Hóa, PSTT Miền Đà Nẵng

âm), nói những gì đã tin và sống những gì đã nói.

Thứ Tư ngày 11.12.2013:

Ngày tập huấn thứ hai

Ngày tập huấn thứ hai được tiếp nối với chủ đề “**phương pháp tổ chức và điều hành một buổi họp**” do Thầy Trợ Úy PSTT VN, Phêrô Trần ngọc Phú, OFM hướng dẫn. Hội trường nhà tĩnh tâm một lần nữa tràn ngập tiếng cười: học mà chơi. Thầy Phêrô hướng dẫn học viên vận dụng một cách sáng tạo phương pháp giáo dục sinh động để tổ chức và điều hành một buổi họp. Học viên có thêm cơ hội thực tập và rèn luyện kỹ năng truyền đạt của mình.

Mục đích tổ chức và điều hành sinh hoạt PSTT bằng những phương pháp sinh động là gì? Đây chính là trọng tâm khóa tập huấn muốn thông truyền đến các học viên và tất cả PSTT. Đó là “**Căn tính, linh đạo, ơn gọi PSTT**”. Một chủ đề trọng tâm của đời sống PSTT đòi hỏi một tư duy sâu sắc. Bằng chất giọng truyền cảm, nói như hát, giảng viên Phanxico Xavier Vũ Phan Long, OFM đã nhẹ nhàng đưa anh/ chị PSTT trở về nguồn. Bước theo Cha thánh Phanxico đồng nghĩa với việc thắp nhập vào tiến trình hoán cải của ngài, học từ ngài những gì? PSTT học biết điều đó từ đâu? Như thế nào là sống giống cha thánh? Cha Phanxico Savier Long đã chỉ cho các học viên kỹ thuật Phanxico Assisi lặn sâu để khám phá những điều kỳ thú dưới đáy đại dương màu nhiệm Thiên Chúa. Có rất nhiều tác phẩm viết về cha Thánh, nhưng mỗi tác phẩm được trình bày theo cách họ đã cảm nghiệm. Không ai đúng cũng chẳng ai sai, vì mỗi người có một cảm nhận riêng. Đây là nguồn tài liệu có giá trị tham khảo. Do đó, PSTT muốn **biết rõ về cha thánh Phanxico hãy tìm học nơi chính tác phẩm của Người**. Nhờ “Tác phẩm” này, ta như được nghe cha thánh Phanxicô nói thẳng với mỗi người chúng ta. Bởi vì nếu ngài trực tiếp nói với ta, thì ta có thể thấy được tâm hồn của ngài và có cảm nghiệm của riêng

minh. Ngoài ra chúng ta còn có thể tham khảo thêm **các truyện ký** do những anh em đồng hành (Tôma Xêlanô, Lêô, Bônaventura) cùng thánh Phanxico viết. Điều cần lưu ý là phải đọc các **Truyện Ký buổi ban đầu** (những Truyện Ký



được viết sau khi cha thánh qua đời một thời gian rất ngắn) trước tiên rồi mới đọc đến các **Truyện Ký mới viết sau này**. Thật tuyệt vời! Cha Phanxico Savier Long đã giúp anh chị PSTT thoát khỏi đám sương mù tài liệu và nghe rõ hơn lời mời gọi đi theo đúng con đường mà cha Thánh đã đi.

Thứ Năm ngày 12.12.2013:

ngày tập huấn thứ ba

Nguồn cảm hứng về linh đạo tại thế đã kích thích sự hiếu kỳ nơi các học viên. Các anh chị muốn biết con người của thánh Phanxico đã ảnh hưởng sâu đậm đến những người tại thế đến mức độ nào. Tiến trình hình thành và phát triển Dòng PSTT như thế nào. Những nghi vấn ấy được giải trình qua chủ đề “**Lịch Sử Dòng Phan Sinh Tại Thế**”. Chủ đề này được anh Ernst Lương Ngọc Quới, nguyên phụ trách huấn luyện

Quốc gia trình bày thay Cha Stêphanô Nguyễn Xuân Dinh, OFM vì ngài ngã bệnh.

Đời sống PSTT càng rõ nét hơn qua chủ đề “**Sống Phúc Âm Chúa Giêsu Kitô bằng cách tuân giữ**



Luật, Tổng Hiến Chương, Nghi thức Dòng Phan Sinh Tại Thế” do Cha Irênê Nguyễn Thanh Minh, OFM (nguyên trợ úy PSTT Việt Nam). Rất tiếc, thời lượng quá giới hạn không đủ truyền tải hết nội dung của các chủ đề. Hơn nữa lịch sử Huynh Đệ Đoàn PSTT Việt Nam chưa được đề cập đến.

**Thứ Sáu ngày 13.12.2013:
ngày tập huấn thứ tư**

Đi vào thực tiễn đời sống PSTT qua chủ đề **“Đi từ Phúc Âm đến cuộc sống và từ cuộc sống đến Phúc Âm”** do anh Phaolô Nguyễn Văn Hoa, OFS – PTHL QG trình bày. Dòng PSTT hiện diện khắp nơi trên thế giới, ở trên một trăm quốc gia. Mỗi quốc gia lại có nhiều truyền thống dân tộc khác nhau. Vì vậy, để liên kết tất cả các HĐĐ PSTT trên thế giới trong tinh huynh đệ hiệp nhất điều cần thiết là phải **“Nhất quán trong tổ chức và điều hành theo Luật,**

THC và Nghi thức”. Chủ đề này được anh Phaolô Ngô Đăng Quang, Phục Vụ QG thuyết trình.

**Thứ Bảy ngày 14.12.2013
Ngày tập huấn cuối cùng**

Đây là thời gian dành cho học viên kiểm tra lại hành trang tích lũy được trong những ngày qua trước khi trở về nhà: làm bài thu hoạch, cùng lượng giá khóa tập huấn để rút kinh nghiệm cho việc tổ chức sau này ở miền.

Giờ phút chia tay bao giờ cũng nhiều lưu luyến, cho dù chỉ sống chung trong một thời gian ngắn. Hầu hết các học viên đều mong hội tụ trong khóa tập huấn kế tiếp. Một điều đáng tiếc là BTV QG đã không hiện diện trong ngày cuối này do phải dự buổi họp HDQG.

Xin tạm biệt Đamiano Thủ Đức. Hẹn ngày trở lại.

BẢN TIN CPS

Thay lời Chúc XUÂN của CPS:

*Cây vườn thay lá, Tết đang về
Lòng thành kính gửi chút tình quê
Cầu mong Thánh Phúc ào tuôn chảy
Chúa Xuân ghé viếng, ơn tràn trề .*

Đôi hàng TIN CUỐI NĂM xin được chia sẻ :

Gần đây CPS cũng có những cuộc họp mặt “ly kỳ hấp dẫn”, mang tính rất CPS, xin được trình làng như sau :

Ngày 9/12, Tỉnh Dòng có cuộc Truyền chức long trọng cho 2 Tân Linh mục và 7 Phó tế... Ngó trước ngó sau, CPS cũng gom đây được một bàn, có nam có nữ, Thủ đức-Tân bình-Hố nai..... Điều lạ là mỗi CPS được mời tham dự với một tư cách khác nhau: Anh HAI L.71-ân nhân Nhà Dòng-, Anh KIÊN L.66 – hội viên



CỰU PHAN SINH VIỆT NAM

Anh PHIÊN – “triết gia đứng đường “, danh xưng do Cha Phó Giám Tỉnh phong tặng-., Anh TÌNH L.69 Hố nai – được gia đình tân LM DUY mời -, Anh ĐỨC L.72 - giáo sư của Nhà Tim hiểu- ...Nghe đâu còn có Anh BÌNH (L.60) là ân nhân của Dòng từ BỈ về....

Như vậy, dịp Lễ này, CPS nhà ta xuất hiện thật là....”đa hệ” !



Hội Bảo trợ Ôn gọi-, Anh PHONG L.69 – chuyên viên truyền thông-, AC.CƯỜNG Hố nai – huấn luyện viên bóng chày của học viện-





Ngày 18/12/2013, tại Kê sắt Hồ nai, Bà có Tân LM Giuse Trần Như Duy có nhã ý “mời hết anh em CPS” dự Thánh Lễ Tạ ơn và tiệc mừng của Tân LM . Anh trưởng nhóm Hồ nai hoảng quá “chỉ dám nhận 02 bàn”. Dịp này, CPS mất hẳn tính “đa hệ” mà kết keo sơn thành một khối. Dịp này, lực lượng CPS đông và đoàn kết nên vui quá là vui, đến nỗi...nhiều đáng bậc của Dòng Nhất “cho nhập đoàn với “.

19/12/2013, qua “ cò môi” của Cha DUY LAM “tổng quản lý Tỉnh Dòng”, CPS có cuộc gặp thân tình khác !

Anh BÌNH, CPS lớp 1960 (lớp AA.TRÚC, SIMONE HÒA, CHẮT) cũng là em ruột Anh TỬ NINH chủ tịch Hội Phan sinh Mỹ...từ Bỉ về. Anh BÌNH cho biết đã 45 năm chưa có dịp gặp lại Anh Em cùng Lớp . Thế là nội, ngoại bàn bạc lên lịch hẹn hò. Địa điểm nên thơ là quán bên đò Thanh đã được chăm tọa độ . Dịp này, Cha Giám Tỉnh đã cố thu xếp công việc đến với Anh Em . Khò phải nói, chuyện xưa, chuyện nay tha hồ tuôn chảy, nước song Thanh đã hôm đó cũng trào dâng lút bờ như đồng cảm với Tình Cổ nhân....sau gần nửa thế kỷ...



Vui thì vui vậy, nhưng Gia đình CPS cũng có những nỗi buồn mất mát rất mong được Đại Gia đình Phan sinh VN chia sẻ thêm lời cầu nguyện :

**Riêng Tháng 12/2013,
02 gia đình CPS có người thân già từ trần
thê:**

- Cụ GIUSE là thân phụ Anh NAM KTX hiện ở Trung hòa BMT
- Cụ MARIA là thân mẫu Anh HÙNG (đang cộng tác với Quán Thiết Mộc Lan).

Xin Chúa ban nguồn an ủi cho các gia đình tang chế ! Xin Chúa sớm. đón nhận các Linh hồn con cái Chúa và cho hưởng niềm “VUI SỐNG MỘN ĐỜI”.

Một lần nữa, kính chúc ĐẠI GIA ĐÌNH PHAN SINH VN và HẢI NGOẠI : NĂM MỚI GẶT HÁI MÔN VẠN PHÚC LỘC MỚI !

**NGỰA SẴN YÊN CƯỜNG TA PHI TỚI
VƯỢT NGÀN GIAN KHÓ CHẴNG NGẠI GÌ!**



Chia Sẻ trong Chia-Sẻ

NHỮNG NGÀY TĨNH TÂM Ở DU SINH

Phêrô Trần Ngọc Niên

Năm nay, các anh em chuẩn bị lãnh nhận chức thánh Phó tế và Linh mục được Tĩnh dòng sắp xếp tĩnh tâm tại cộng đoàn Du Sinh, Đà Lạt từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12. Do đó, các anh em ở xa đã lên đường từ ngày 28 hoặc ngày 29 để cho kịp giờ khai mạc tĩnh tâm vào sáng ngày 30 do cha Phi Khanh và cha Anphong hướng dẫn và đồng hành.

Có thể nói được tĩnh tâm ở cộng đoàn Tập viện Du Sinh là niềm hạnh phúc cho anh em, vì anh em có cơ hội trở về môi trường Tập viện, nơi anh em tập sống đời cầu nguyện liên li và tập luyện sống hiệp thông huynh đệ. Cho nên, anh em cảm thấy con người và cảnh vật ở đây rất gần gũi, thân thương. Đến Tập viện lần này, anh em ngạc nhiên bởi có rất nhiều loài hoa đẹp từ cổng vào khuôn viên nhà cộng đoàn và từ vườn hoa Đức Mẹ, vườn họ thánh Giuse của cha Phi Khanh. Điều làm anh em thích thú, ngắm nhìn không chán là hai hàng hoa Margaret và Cẩm tú cầu đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng vàng lấp lánh, cùng với những cánh hoa hồng cam, trắng, vàng, đỏ và một vài loài hoa rực rỡ, vươn mình uốn éo nơi vòng đai tượng thánh Phanxicô như muốn nói lời chào du khách: “Bình an và thiện hảo” được viết trên tảng đá to, đứng bên cạnh thánh Phanxicô.

Cảnh vật, khí hậu ở đây đưa anh em vào những ngày tĩnh tâm nhẹ nhàng và thoải mái. Ngày thứ nhất, anh em được nghe cha Phi Khanh trình bày một đề tài khá hấp dẫn. Đó là: “Sống linh đạo Phan sinh” dựa trên lời kinh ngắn ngủi của thánh Phanxicô viết trong “Thư gửi Toàn Dòng” bằng phương pháp đối chiếu và phân tích bản văn. Cha Phi Khanh bắt đầu khai thác các từ “khóa” trong lời kinh rất độc đáo đó, để chứng minh rằng “Linh đạo Phan sinh mang chiều kích Ba Ngôi”. Rồi, cha Phi Khanh ứng dụng “Linh đạo Phan sinh mang chiều kích Ba Ngôi” một cách cụ thể vào trong đời sống chiêm niệm mà ngài tạm gọi là “Thiên định Phan sinh” với bốn bước: Thánh Linh thiên định, Kitô thiên định, Thánh Mẫu thiên định và Thánh Phụ thiên

định theo sự hít thở của con người. Nhờ học biết “Thiên định Phan sinh” mà trong các giờ suy gẫm, anh em không cảm thấy buồn ngủ hay chia trí nhiều nữa, vì lúc nào anh em cũng tập trung làm chủ hơi thở của mình một cách đều đặn với sự liên tưởng đến những câu Lời Chúa hay lời của thánh Phanxicô.

Sang ngày thứ hai, anh em tiếp tục nghe cha Phi Khanh trình bày đề tài: “Sống đời tín hữu và tu sĩ” dựa trên đoạn Tin Mừng của thánh Máccô chương 10 câu 17 đến 32 và Máccô chương 3 câu 13 đến 19. Cha phân tích hai đoạn Tin Mừng này để cho anh em thấy rõ ơn gọi tín hữu hay ơn gọi tu sĩ cơ bản đều bắt đầu từ việc lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy và tuân giữ các Giới Răn. Tuy nhiên, ơn gọi tu sĩ “hơn” ơn gọi tín hữu ở chỗ đi theo đi Đức Giêsu sát hơn, thông dong hơn, trung thành hơn, thanh thoát hơn và nhất là tự do chọn ba lời khuyên Phúc Âm thành Luật sống cho riêng mình. Do đó, Công Đồng nói đời sống tu sĩ họa lại đời sống Đức Giêsu ở trần gian bằng việc sống nghèo khó triệt để, sống khiết tịnh vì Nước Trời và vâng lời triệt để.

Đến ngày thứ ba, cha Phi Khanh tiếp tục trình bày đề tài: “Sống đời giáo sĩ” dựa trên bài giảng lễ Làm Phép Dầu của Đức Thánh Cha Phanxicô do cha dịch từ tiếng Ý sang tiếng Việt. Rồi cha nhấn nhủ với anh em ba điểm cốt yếu: Thứ nhất, anh em lãnh nhận Dầu Thánh không phải chỉ cho mình nhưng còn phải “xức dầu cho dân Thiên Chúa gồm những tín hữu, mà anh em là những đầy tớ phục vụ họ - những người nghèo, người bị cầm tù, người bị áp bức...” như Đức Giêsu, Chúa chúng ta. Thứ hai, anh em lãnh Dầu Thánh không chỉ ướp hương cho con người mình được thơm tho nhưng còn chảy tràn và chạm đến các “vùng ngoại biên”. Cha căn dặn anh em hãy nhớ mình là những Linh mục Phan sinh nên cư xử với mọi người một cách khiêm tốn, nhất là đối với giáo dân.

Sang ngày thứ tư và thứ năm, anh em được nghe cha Anphong chia sẻ về “Nghĩ thức phong chức Phó tế và Linh mục” cùng với

những chỉ dẫn cụ thể trong việc mục vụ. Những kinh nghiệm mục vụ của cha chắc chắn sẽ ảnh hưởng trên anh em trong thi hành sứ vụ sau này. Anh em cảm ơn hai cha đã sẵn sàng chia sẻ những gì hai cha đã tâm đắc và đã sống trong ơn gọi Phan sinh. Hai cha đã ước mong anh em trở thành những Linh mục Phan sinh đích thực, cho dù sống ở trong môi trường nào hay gánh lấy những chức vụ trong Dòng.

Kết thúc tuần tĩnh tâm, anh em quy tụ nhau trong nhà nguyện để cầu Thánh Thể, vì anh em muốn dâng trả những điều tốt lành và những cố gắng trong hiện tại cho Thiên Chúa. Đồng thời, anh em cũng xin Chúa gìn giữ anh em trên mọi nẻo đường, nhất là trong công cuộc loan báo “Niềm vui Tin Mừng” cho con người sống “ở vùng ngoại biên” hôm nay.

SỰ DỮ

Phan B'laio, OFS

Muôn ngàn đời loài người luôn bị cám dỗ bởi những hấp dẫn ngang bằng và vượt trội, muốn thoát khỏi sự lệ thuộc để vươn lên như một Eva xưa kia, chỉ muốn được “như” Thiên Chúa. Trong một xã hội mà tiền của vật chất được đề cao như một vị thần, học hành hay chạy chọt để có một chỗ thơm tho thì vai trò của Đấng tử bi và hay thương xót gần như bị lãng quên, những dấu chỉ hướng dẫn để tìm sự cân bằng cho tâm hồn hiếm ai nhìn thấy.

Có một anh thanh niên gần nhà, gia cảnh một mẹ già hai cô em, kinh tế bết bát, làm thuê làm mướn chạy ăn hàng ngày. Một ngày kia anh bị đột quỵ, nửa người bất động, không có tiền anh chỉ biết đau đớn nằm trên giường nhìn gia đình bất lực, khi con người rơi xuống hố sâu thì nhận ra sự cần thiết của Đấng Tối Cao, anh liên li cầu xin, xin Thiên Chúa cho anh đi lại được để gia đình bớt u ám, như một sự mặc cả với Thiên Chúa, dù anh vẫn hiểu mình chỉ là tội nhân. Anh kiên trì tập luyện, trời lạnh sáng sớm anh vẫn cố lê lét tập ngồi tập lặn qua lại, và đúng là bản chất của Đấng Tối Cao là luôn thương xót, anh đã có thể đi lại được sau hai năm nằm liệt, dù nhìn vào anh bước đi vẫn khập khễnh...và anh đi bán vé số.

Hàng ngày dù bán hết vé số hay không, khi bóng chiều dần xuống, anh bước vào Thánh Đường, đều đặn như thể hàng ngày anh đều đi Lễ, một chỗ ngồi, một hàng ghế, âm thầm lặng lẽ như một cái bóng, đèn nổi nếu ngày nào vắng bóng anh, mọi người đều ngạc nhiên hỏi thăm. Không hiểu anh trò chuyện cùng Chúa điều gì, xin Ngài hướng dẫn anh ra sao, nhưng có một điều mọi người đều nhìn nhận



là anh luôn luôn tươi vui, gặp ai cũng niềm nở, bất luận đói no. Đến giờ anh vẫn tiếp tục bán vé số, vẫn viếng thăm Chúa hàng ngày, thế đấy... một người biết chạy đến và một Đấng luôn chờ đợi để đón nhận.

Một người đàn ông gần nhà anh bán vé số, ông là người tử tế ngoan đạo, tham gia nhiều hội đoàn trong Giáo Xứ, ông gia nhập Dòng ba Phanxicô đã nhiều năm, nhìn chung trong ba chiều kích Nhân bản, Kitô hữu và Phan sinh ông đều hội tụ. Một ngày kia khi vui cùng bè bạn ông đã sa ngã phạm tội, một sự kiện hiếm gặp nơi ông, suốt một thời gian dài bị dằn vặt đau xót, ngắt một nỗi Giáo xứ của ông các linh mục hiếm khi ngồi tòa cáo giải, xưng được tội là cả một may mắn, in hết chơi vé số vậy. Hôm ấy ở nhà ông nài nỉ Chúa, xin Chúa cho ông được đi xưng tội, mặc cả với Chúa là ông sẽ làm việc đền tội hàng ngày, buổi chiều gần giờ Lễ, ông lấy xe và đến Nhà Thờ. Vừa bước vào bên trong, ông giật mình bàng hoàng khi thấy cha phó xứ vén áo chùng thâm bắt đầu ngồi vào tòa Giải Tội, ông run rẩy toát mồ hôi vì biết Chúa đang chờ đợi ông,

kinh hãi ông chạy vội đến tòa Giải Tội quỳ sụp xuống lấp bắp xưng thú tội lỗi, linh mục giải tội ngạc nhiên khi thấy một hồi nhân sợ hãi lập cập đến như thế, nhưng ngài chợt hiểu ra ân sủng đang tràn ngập nơi đây. Ngày hôm đó tình cờ là ngày thứ ba 33 TN (Lc 19, 1-10), Phúc Âm kể về chuyện ông thu thuế giàu có Giakêu muốn tìm gặp Chúa vì ông luôn mặc cảm tội lỗi của mình, và Giakêu đã choáng váng vì đạt được những điều không hề dám mơ tưởng đến: “Vì hôm nay tôi PHẢI ở lại nhà ông”, từ ân sủng này ông Giakêu đã bộc lộ ra hết những điều thiện nghĩa đã nằm sâu thẳm trong tâm khảm ông bấy lâu để ông có thể tiến tới đức ái hoàn hảo.

Trong Thánh Lễ, người đàn ông đã thình lạng thắm sâu để mặc tình yêu của Thiên Chúa tràn ngập tâm hồn, như xưa kia Phanxicô liếm môi ngọt ngào mỗi khi bắt gặp ai đọc đến Danh Thánh Đức Kitô. Khi đang ngây ngất trong tình yêu, người đàn ông chợt bàng hoàng nghe cộng đoàn cất lên: “...nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con luôn được lành mạnh” (Lc 7, 7) ông xấu hổ vì thấy lòng tin của mình không đáng đặt cạnh bên lòng tin của viên Sĩ quan Rôma ngoại đạo, vị này đặt hết lòng tin nơi Đức Kitô vì biết chắc dù Ngài ở xa vẫn có thể chữa hết bệnh cho người nô lệ chỉ bằng một lời, đúng vậy nếu

Chúa không thương yêu người đàn ông, làm sao ông dám chạy đến với Ngài, may lắm chỉ dám đứng đàng xa mà cầu nguyện như người thu thuế: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Lạy Chúa, biết bao lần con nghĩ là Chúa ở rất xa, Chúa không thấu hiểu những điều vụn vặt trong tâm hồn con, con đã lầm. Con đã sai khi sợ Chúa sẽ không tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót con đã phạm bây giờ cũng như tương lai. Và người đàn ông chợt biết rõ hơn Chúa luôn hiện diện nơi ông và nơi mọi người: “...Đức Kitô đang sống và hành động trong tha nhân...” (Luật PSTT, Ch 2, đ.5).

Thời tiết chuyển mùa, buổi sáng trời se se lạnh, một chu kỳ thời gian mới sắp bắt đầu, con người lại thêm một tuổi, cơ hội phạm tội lại dài ra, bám víu vào đâu để tránh những dịp lỡ chân? Nhưng con tin. “Lạy Chúa, con tin Chúa sẽ đỡ nâng con, nếu con luôn biết chạy đến cùng Chúa”.

Phụng vụ Giáo hội vào cuối năm nhắc nhở con luôn phải chuẩn bị cho ngày Cảnh Chung. Vâng, Con chẳng cần gì nữa ngoài Chúa mà thôi.

“Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu...” (Tv 15, 1).

Ngày vui của người Công giáo Việt tại Campuchia

Giáo họ Têrêsa Bueng Chhuôk được Đức Giám Mục Phnom Penh giao cho các Tu sĩ Dòng Anh Em Hèn Mọn phụ trách. Trong thời gian qua các thầy đã cùng anh chị em giáo dân nỗ lực xây dựng lại “Ngôi Nhà của Thiên Chúa” với nền tảng Đức tin ngày một sống động.

Nguồn: Đăng ngày: 08.01.2014, Mục: - Tin nổi bật, Ad Gentes, Tin Công Giáo

VRNs (08.01.2014) – Phnom Penh – Đức cha Olivier Schmitthaeusler, Đại diện Tổng tòa của Phnom Penh, Campuchia khánh thành nhà thờ Têrêsa Hải Đồng Giêsu, Giáo họ Têrêsa Bueng Chhuôk, thuộc ấp 1A, xã Svai Roolum, huyện SaAn, tỉnh KonĐa, Campuchia. Và, Đức cha ban phép Thêm Sức cho 24 Việt kiều Campuchia, là giáo dân họ đạo, vào lúc 9 giờ sáng ngày 28.12.2013.





Xóm đạo Têrêsa Bueng Chhuôk nằm trên trục đường đi từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đến thủ đô Phnom Penh của vương quốc Campuchia, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 18 km.

Trước khi thánh lễ diễn ra, ông Micae Nguyễn Thành Long, Ban hành giáo Giáo họ Têrêsa Bueng Chhuôk, cho biết tiêu sử hình thành Giáo họ: “Người Việt đã sống ở đây được 3 – 4 đời nhưng sống tản mác khắp nơi để làm ăn. Giáo dân ở đây không nhiều nhưng mọi người rất khao khát được đi lễ và đọc kinh. Giáo họ của chúng tôi thành lập vào tháng 2 năm 2003. Năm đó có 42 hộ là người công giáo (tương đương với 156 người) hiệp ý với nhau mượn kho của công ty Thon Sa Rách để làm



ngôi nhà nguyện. Họ cho chúng tôi mượn trong vòng 5 năm thì đến năm 2008 là đến ngày trả lại kho cho công ty. Bà con chúng tôi khao khát có nơi thờ phượng Chúa nên chúng tôi quyết định mua lại kho này của công ty. Họ bán với giá là 20.000 USD nhưng số tiền này quá lớn đối với chúng tôi vì chúng tôi chỉ có hơn 350 USD.”

“Đức cha Emel đã cho chúng tôi 17.000 USD và số tiền còn lại của một số vị ân nhân sống ở họ đạo Mê Kông [đã đóng góp] để chúng tôi mua được nhà kho này và thờ phượng Chúa. Đến năm 2012, số giáo dân tăng lên với tổng 80 gia đình Công giáo (tương đương với 292 giáo dân). Năm này, nhà thờ đã xuống cấp trầm trọng, mưa bị dột nhiều nên Hội Bác Ái Phanxicô đã giúp xây cất cho bà con giáo dân



được ngôi nhà thờ khang trang và tốt hơn.” Ông Micae Nguyễn Thành Long nói tiếp.

Diện tích ngôi thánh đường Têrêsa Hải Đồng Giêsu chưa tới 300 m². Trong ngôi nhà thờ không có bất kỳ một băng ghế dài nào, cũng như không có một chiếc ghế nào như các ngôi nhà thờ ở VN, chỉ có duy nhất 1 cái ghế được đặt ngay giữa gian cung thánh và ngay sau bàn thờ để vị chủ tế ngồi tế lễ. Cũng thế, trong thánh lễ, đồng bào Việt kiều Campuchia ngồi suốt trong các nghi thức cử hành các Bí tích.

Trong thánh lễ Đức cha Olivier Schmitthaeusler chủ tế và thuyết giảng. Cùng với Ngài có 5 vị linh mục đồng tế là cha Phêrô Lê Văn Tín, 73 tuổi một trong những vị linh mục đầu tiên từ Việt Nam qua Campuchia mục vụ cho người Việt sống trên đất nước Campuchia, từ những cuối năm 80 cho đến nay; Quý cha đại diện Hội Bác Ái Phanxicô là cha Phanxicô Trịnh Tuấn Hoàng, Dòng Phanxicô Tỉnh Dòng Mỹ và cha Thái, một vị linh mục triều sống ở Mỹ; cha Cung, Bề trên Tu hội Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế; cha Quý, Dòng Phanxicô thuộc tỉnh Dòng Việt Nam.

Về phía tu sĩ, có hơn 15 Quý sơ từ các tỉnh Dòng VN qua tham dự thánh lễ. Quý sơ thuộc Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập, Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ, Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, Dòng Đa Minh Lạng Sơn, Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, Dòng Phaolô thành Chartres Sài Gòn. Và hơn 5 thầy đang mục vụ cho bà con giáo dân ở đây.

Về phía cộng đoàn dân Chúa có gần 400 giáo dân hiệp thông trong thánh lễ. Trong đó, có 292 giáo dân Họ đạo và hơn 50 giáo dân thuộc các Họ đạo khác, cách đó ít nhất 15 km.

Hai ngôn ngữ chính được sử dụng trong thánh lễ là tiếng Campuchia và tiếng Việt, được cha Phêrô Lê Văn Tín thông dịch.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa Đức cha Olivier Schmitthaeusler nhấn mạnh đến 3 vai trò

của người tín hữu: Thứ nhất là cầu nguyện. Đức cha xin mời mọi người mỗi ngày hãy rộng lượng bớt chút thời gian để lần hạt, nguyện ngắm, cầu nguyện và Tạ ơn Chúa; Thứ hai, người Kitô hữu làm chứng nhân loan báo và rao giảng Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người. Đức cha mời gọi mọi người hãy can đảm đi ra khỏi cánh cửa tâm hồn, đi làm chứng Tin Mừng bằng chính đời sống, bổn phận, địa vị và khả năng của mỗi người để cho người khác có thể thấy được tình yêu của Thiên Chúa đang hiện trị nơi mỗi người chúng ta; Thứ ba, người Kitô hữu chăm chỉ thực hiện các công việc bác ái. Đức cha gợi ý, các bậc phụ huynh hãy đi thăm những người đau yếu bệnh tật, đi thăm những người đang bị cầm tù. Và hãy cho các em cùng đi với, bởi vì, qua các việc làm này của cha mẹ chính là tấm gương đầu tiên để cho các em noi theo. Vì thế, anh chị em hãy đi thăm tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, sắc tộc... trong khả năng có thể của anh chị em. Đây chính là cách chúng ta loan báo Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người và xây dựng Giáo hội.”

Kế tiếp, Đức cha và cộng đoàn dân Chúa cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn cho 24 người được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức được mạnh mẽ, được ơn can đảm để họ đi rao giảng Tin Mừng.

Toàn bộ 24 người lãnh nhận Bí tích Thêm Sức là những bậc phụ huynh ở tuổi trung niên. Bà Anna Thùy nghẹn ngào nói: “Do chúng tôi sống rải rác khắp nơi đi làm ăn nên bây giờ mới được [lãnh nhận Bí tích] Thêm Sức. Tôi vui lắm.” Tuy cuộc đời gia đình bà sống bươm trải khắp nơi, sống đây mai đó nhưng gia đình luôn bà áp ủ rằng, dù thế nào đi nữa cũng phải cho

những người con của bà được gia nhập vào Gia đình Hội Thánh Chúa, được làm con Chúa từ khi mới lọt lòng. Bà Anna Thùy nói chân thành: “Gia đình tôi có 3 người con. Đứa lớn nhất là đứa con gái 15 tuổi rồi. Đứa nào tôi cũng cho đi Rửa tội. Hiện nay, tụi nhỏ đang học giáo lý do các thầy ở họ đạo dạy.”

Tiếp theo đó, Đức cha gửi lời cảm ơn đến cha Trịnh Tuấn Hoàng, cha linh hướng Hội Bác Ái Phanxicô và trao tặng bằng ân nhân cho Hội. Đức Cha chia sẻ tâm tình: “Xin hết lòng cảm ơn Hội Bác Ái Phanxicô vì Hội đã hỗ trợ cho các họ đạo trên đất Campuchia này được xây cất nhà thờ, chăm lo giáo dục cho các em nhỏ với việc trả lương cho các giáo viên để các em có kiến thức, hội nhập vào xã hội Campuchia và các em trở thành công dân của đất nước Campuchia. Nhờ đó, các em có nhiều cơ hội thay đổi chính cuộc đời các em và thoát khỏi cảnh đói nghèo.”

Cha Trịnh Tuấn Hoàng cho biết đường hướng mục vụ xây dựng Giáo hội ở Campuchia của Đức cha Olivier Schmitthaeusler: “Ngài có chủ trương xây dựng giáo hội Campuchia thuần túy là người Khmer và tìm kiếm ơn gọi trong chính người Việt sống ở Campuchia. Do đó ngài nhắm đến cho các em được đi học để nắm vững văn hóa của người Campuchia và tiếng nói Campuchia.”

Vì thế, ở mỗi họ đạo đều mở các lớp dạy học cho các em nhỏ biết chữ, biết đọc và biết viết tiếng Campuchia để các em có thể dễ dàng đi học ở các trường của chính phủ Campuchia. Thầy G.B Dũng, Dòng Phanxicô thuộc Tỉnh Dòng Việt Nam mục vụ ở Giáo họ này, cho hay:



“Ban ngày, có thầy giáo người Campuchia đến dạy học cho các em nhỏ lớp 1. Có khoảng 25 em học lớp này. Chương trình lớp 1 dạy cho các em nhỏ học ở các Hộ đạo tương đương với chương trình lớp 1 của Nhà nước Campuchia, nghĩa là các em học xong lớp 1 các em có thể đi học lớp 2 của Nhà nước. Điều này được Đức Cha Olivier Schmitthaeusler thỏa thuận với Nhà nước Campuchia. Nhà nước Campuchia rất hoan nghênh khi các tôn giáo hợp tác với họ trong công việc giáo dục.”

Ngoài ra, thầy G.B Dũng kể về các hoạt động của Giáo họ: “Buổi tối, có các lớp giáo lý Rửa tội, Thêm sức và Sống đạo cho các em. Mỗi lớp có khoảng 15 em và dạy bằng ngôn ngữ Tiếng Việt. Thứ bảy, quy tụ các em thiếu nhi và giới trẻ để trao đổi với các em về giáo dục nhân bản.

Chúa Nhật, chia sẻ Lời Chúa cho mọi người. Ngoài ra, sắp tới, sẽ mở lớp Dự Tông cho 7 người Lương dân.”

Ông Micae Nguyễn Thành Long, Ban hành giáo Giáo họ cho biết thêm: “Các buổi chiều, chúng tôi lần hạt Mân Côi. Thứ sáu, ngắm Lòng Thương Xót Chúa Giêsu.”

Do khan hiếm linh mục nên mỗi tháng họ đạo chỉ được cử hành 1 thánh lễ vào Chúa Nhật và bằng ngôn ngữ Campuchia. Nên điều trăn trở nhất của thầy G.B Dũng là vực dậy đời sống đạo của bà con giáo dân nơi đây.

Được biết, về mặt kinh tế bà con chủ yếu là buôn bán nhỏ tại nhà, buôn đồng nát... và làm các nghề như sửa khóa, chạy xe...

HT.VRN

NĂM ĐỜI GIÁM TỈNH TỈNH DÒNG PHANXICÔ VIỆT NAM



(BỨC ẢNH HIẾM CÓ, NGÀY 15-1-2014, TỪ PHẢI SANG TRÁI):

CHA GUY-MARIE NGUYỄN HỒNG GIÁO : 1984-1993

CHA ALEXIS TRẦN ĐỨC HẢI : 1993-2002

CHA PHI KHANH VƯƠNG ĐÌNH KHỞI : 2002-2008

CHA PHANXICÔ X. VŨ PHAN LONG : 2008-2014

CHA INHAXIÔ NGUYỄN DUY LAM : 2014-2020

Các lãnh đạo người Việt trước đó:

TỈNH ỦY CHA PACIFIQUE NGUYỄN BÌNH AN : 1955-1966

TỈNH ỦY CHA EMMANUEL NGUYỄN VĂN THỨ : 1966-1969

GIÁM HẠT CHA PACIFIQUE NGUYỄN BÌNH AN : 1969-1970

GIÁM HẠT CHA AGNELLO VŨ VĂN ĐÌNH : 1970-1981

GIÁM HẠT CHA GUY-MARIE NGUYỄN HỒNG GIÁO : 1981-1984

THÔNG KÊ VỀ NHIỆM KỶ:

Bốn nhiệm kỳ: Cha An (ba lần Tỉnh Ủy và một lần Giám Hạt)

Ba nhiệm kỳ: Cha Đình (ba lần Giám Hạt),
cha Giáo (một lần Giám Hạt và hai lần Giám Tỉnh)

Hai nhiệm kỳ: Cha Hải (Giám Tỉnh)

Một nhiệm kỳ: Cha Thứ, cha Khởi, cha Long và cha tân Giám Tỉnh Lam.

TUỔI NHẬN CHỨC:

Cha An (1955-1921=) 34 tuổi; cha Thứ (1966-1931=) 35 tuổi; cha Giáo (1981-1937=) 44 tuổi; cha Hải (1993-1948=) 45 tuổi; cha Đình (1970-1924 =) 46 tuổi; cha Long (2008-1951=) 57 tuổi; cha Lam (2014-1957=) 57 tuổi và cha Khởi (2002-1939=) 63 tuổi. Về họ hàng, cha Đình là cậu ruột của cha Lam.

QUA ĐỜI KHI ĐƯƠNG CHỨC:

Cha Pacifique Nguyễn Bình An +6-7-1970 Sài Gòn (49 tuổi)

QUA ĐỜI:

Cha Emmanuel Nguyễn Văn Thứ +23-12-1970 Đà Lạt (39 tuổi)

Cha Agnello Vũ Văn Đình +12-10-1989 Sài Gòn (65 tuổi)

Nguyễn Trọng Đa st

Giải đáp thắc mắc Cựu Ước

Lm Roland E. Murphy, O. Carm. (Dòng Cát Minh)

Nguyễn Trọng Đa dịch theo “Responses to 101 questions on the Biblical Torah”, Manila, St Pauls, 1999, trang 25-35

Hỏi: Ba vị khách bí mật trong bữa ăn ở nhà Áp-ra-ham là ai vậy?



Đáp: Tôi có thể cho bạn câu trả lời chính xác, nhưng không cất hết được bí mật về danh tánh của các vị khách này. Trong chương 18 của St, “các vị” ở số nhiều, nói chuyện với ông Áp-ra-ham, cho đến câu 13 khi Đức Chúa giới thiệu cách minh nhiên lúc Ngài bắt quả tang bà Xa-ra (Sarah) đang cười khi bà nghe tin bà sẽ có thai trong thời gian sắp tới. Rồi “ba người” đứng dậy, và “hai người bỏ nơi đó mà đi về phía Xơ-đôm (Sodom), nhưng Đức Chúa còn đứng lại nói chuyện lâu với ông”. Hai người này là “hai sứ thần” (*mal’akim*) trong 19, 1, khi các vị đến Xơ-đôm, nhưng trước đó các vị được gọi là “hai người” cho đến câu 15, cho đến khi các vị được gọi là hai sứ thần. Đây chắc chắn là một sự chuyển giọng gây lẫn lộn. Có thể nói gì về điều xác thực nơi này? Chúng ta đã nói trước đây (xin xem câu hỏi: *Liệu “câu chuyện” sáng tạo trong Sách Sáng thế là giống như thuyết sáng tạo không?*) về sự hiện hữu của triều thần thiên quốc, “các con cái của Chúa”, như họ thường được gọi. Họ phục vụ như là các cố vấn của Đức Chúa, và giống như một quân đội, nếu họ

được gọi là “đạo binh” trong câu “Đức Chúa các đạo binh”.

Khi các thiên thần được giao phó cho một số nhiệm vụ, họ thường được gọi là “các sứ thần” (tiếng Hi Lạp là *aggelos*, sứ giả). Việc sử dụng này là thường đủ trong Kinh Thánh. Một vấn đề nổi lên, nhất là trong Ngũ thư, khi “sứ thần của Đức Chúa” hình như được đồng hóa với Đức Chúa. Do đó, trong St 16, khi bà Ha-ga (Hagar) nói chuyện với một “sứ thần của Đức Chúa”, nhưng khi câu chuyện kéo dài, sứ thần được đồng hóa với Đức Chúa (16, 10 và 16, 13 “Nàng gọi tên Đức Chúa, Đấng phán với nàng...”). Sự thay đổi kinh ngạc về danh xưng xảy ra nhiều lần: Ha-ga và con trai bà (St 21, 17-18), sau việc suýt hiến tế I-xa-ác (Isaac, St 22, 11-12, 15-18), khi Đức Chúa hiện ra với ông Mô-sê (Moses) trong bụi gai đang cháy (Xh 3, 2-3). Người ta cũng nên chú ý sự xuất hiện của một *mal’ak* (sứ thần) trong các trình thuật của Xh (nhất là Xh 23, 20-22, “vì danh Ta ngự trong người”, nghĩa là trong thiên sứ).

Không có sự giải thích nào làm thỏa mãn cho sự thay đổi danh tánh như thế. Nó được “giải thích” trong nhiều cách thức, nghĩa là một việc đưa thêm vào, vốn duy trì tính cách tôn vinh của Đức Chúa, Đấng vô hình, hoặc có một sự liên kết giữa đáng sai đi và đáng được sai đi... Trong ADB 1 (Anchor Bible Dictionary 1), 248-53, C. A. Newsom có bài giải nghĩa súc tích về các sứ thần trong Cựu Ước, và về sự thay đổi danh tánh, bà cho rằng một sự giải thích “xem ra đúng nhất” là một sự hàm hồ cố ý vốn diễn tả một sự căng thẳng hoặc một nghịch lý: Đức Chúa hiện diện và hoạt động, nhưng con người không thể gặp trực tiếp Đức Chúa. Điều này giống như quan điểm truyền thống, vốn cho rằng việc sử dụng danh tánh như thế nhằm duy trì tính cách tôn vinh của Đức Chúa.

Hỏi: Cha cho sự kiện nào là quan trọng nhất trong sự tích ông Áp-ra-ham?

Đáp: Đây không phải là một câu hỏi dễ trả lời. Điều quan trọng nhất có thể là lời thề hứa nhất cho lời hứa ban đầu với Áp-ra-ham (St 12, 1-3), hoặc cho các giao ước được mô tả trong chương 15 và 17. Điều gì kể ở đây ảnh hưởng



đến tất cả chúng ta là con cháu của Áp-ra-ham. Nhưng hãy chú ý cách thức mà mọi sự hình như liên quan đến ý niệm của con cái. Vì lý do này, bản thân tôi thấy rằng *akedah* hoặc “sự trói lại” I-xa-ác (Isaac) là cảm động nhất và là quan trọng nhất. Sự khác biệt trong từ ngữ là cố ý. Anh chị em Do Thái của chúng ta nói về sự “trói lại”, còn Kitô hữu nói về sự hiến tế I-xa-ác. Để đặt chương 22 trong viễn tượng đúng của nó, chúng ta cần nhắc lại một vài điểm có liên quan ở trên. Trước hết, có một lời hứa hoàn toàn không chắc với Áp-ra-ham rằng ông sẽ là ông tổ của một dân tộc lớn - bất chấp sự việc rằng ông và vợ ông là bà Xa-ra (Sarah) đã quá tuổi sinh đẻ. Thứ hai, lời hứa được đổi mới liên tục, đến độ người ta bắt đầu lấy làm lạ nó có nghĩa gì đây. Vào một dịp nọ, ông Áp-ra-ham nhắc với Đức Chúa rằng tình hình xem ra là âm thầm đến nỗi ông nhắm người thừa kế cho ông sẽ là gia nhân Ê-li-e-de (Eliezer), một người Đa-mát (Damascus) (15, 2-3). Nhưng không, Đức Chúa có chương trình riêng của Ngài. Thứ ba, khi Ít-ma-ên (Ismael) được nữ tỳ Ha-ga (Hagar) sinh ra, nhờ chế độ đa thê của nền văn hóa cổ, ông Áp-ra-ham đề nghị chọn Ít-ma-ên – trong sự đáp trả trực tiếp với một trong các lời hứa của Đức Chúa (17, 18). Ông cố gắng tìm cách tốt nhất giúp Đức Chúa đi ra khỏi sự khó khăn mà ông đã tạo ra cho chính mình. Không có gì xảy ra cả - cho đến cuối cùng thì I-xa-ác, đứa con của lời hứa, ra đời (với nụ cười thích hợp). Giờ đây các chữ của câu 22, 1-2 dẫn đến đỉnh điểm. Sau mọi sự rắc rối, sau sự loan báo liên tục về một người con từ dòng dõi Áp-ra-ham, và lời hứa về một dân tộc tương lai, Đức Chúa thử thách ông. Trong các lời nói làm ông chầy lẹ với sự thương mến và sự cảm xúc cao độ, ông phải dẫn người con độc nhất, mà ông thương yêu, lên núi để hiến dâng cho Đức Chúa làm của lễ toàn thiêu. Điều này có nghĩa là gì? Khung cảnh là đáng ghi nhớ khi ông bắt đầu cuộc hành trình cùng với hai đầy tớ và con trai là I-xa-ác, lễ vật hy sinh. Sự thỉnh lạng trong trình thuật bị vỡ ra bởi lệnh của Áp-ra-ham với hai đầy tớ, khi họ đi đến gần nơi chỉ định. Điều thú vị là ông Áp-ra-ham lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu đặt lên vai I-xa-ác, con ông; còn ông cầm lửa và dao trong tay, rồi cả hai cùng đi. Câu hỏi duy nhất là câu hỏi ngây thơ của I-xa-ác. Họ đã có mọi sự, còn chiền làm lễ toàn thiêu - thì ở đâu? “Chính Thiên Chúa sẽ liệu, con ạ”. Câu trả lời này thuộc dạng nào? Ông Áp-ra-ham đã biết lễ toàn

thieu là gì rồi, vì Chúa đã bảo, nhưng ông vẫn để mở câu hỏi. Trong một loạt động từ dồn dập (*staccato*) (22, 9), Áp-ra-ham chuẩn bị mọi sự, và đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình – nhưng ông bị dừng lại bởi tiếng nói của sứ thần của *yhwh*.

Chúng ta hãy suy nghĩ về cảnh đang diễn ra trước mắt chúng ta. Người ta biết rằng việc sát tế con mình đã được thực hành một cách rộng rãi trong thế giới cổ đại, và nó được xem là một hành vi tôn giáo. Có lẽ ở một vài điểm trong việc kể câu chuyện, nó được nhấn tới để cảm hành động như thế. Trong trường hợp này, bản năng làm cha của Áp-ra-ham có thể không là vấn đề đầu tiên; đây là một nghi thức tôn giáo thật sự (tuy nhiên, các dấu nhẹ êm của câu 2 cho thấy cảm thức sâu lắng nơi ông). Trung tâm của vấn đề là khả năng của Áp-ra-ham để cho Đức Chúa trở lại với lời hứa, vì hy tế của I-xa-ác hình như bao hàm việc này. Con cái, dân tộc, các lời hứa và giao ước. Các điều này có nghĩa gì bây giờ đây? Nhiều người nói về đức tin của Áp-ra-ham, sự vâng phục của ông ... nhưng các từ ngữ tôn giáo này – tuy là đúng – không nắm bắt được sự hiện thực trần trụi của cuộc gặp của ông với Đức Chúa trong vùng đất Mô-ri-a (Moriah). Nhận xét của tác giả Thư gửi tín hữu Do Thái (Dt) thì dứt khoát hơn; tác giả muốn giải thích Áp-ra-ham từ niềm tin hậu Phục sinh của mình: “Quả thật, ông Áp-ra-ham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng” (Dt 11, 19). Sự giải thích đặc trưng này là quan trọng cho thánh giả của thánh Phaolô, nhưng đó là cái giá phải trả cho sự “thử thách” Áp-ra-ham, vốn nằm ở trung tâm của lịch sử. Lời thốt lên “chính Thiên Chúa sẽ liệu, con ạ” của Áp-ra-ham trong câu 9 được lấy cho sự giải thích nguyên nhân tên gọi của địa điểm được ông đặt cho, *yhwh yie'eh* (Đức Chúa sẽ liệu). Nhưng độc giả cảm thấy rằng đó còn hơn là một nguyên nhân đặt tên nữa; đó là tiếng kêu vui sướng của tổ phụ Áp-ra-ham!

Thời điểm tai hại nhất (miễn bình luận!) về đoạn văn mà tôi biết được là thời điểm của “con người Đan Mạch sầu buồn”, Søren Kierkegaard. Trong phần đầu của cuốn *Fear and Trembling* (Sợ hãi và run rẩy) của ông, ông suy tư về St 22 khi ông chuẩn bị thảo luận “sự ngưng trệ cứu cánh của luân lý”, nghĩa là con người phải làm gì, khi được Chúa ra lệnh chu toàn một hành động như thế? Ông tưởng tượng nhiều cách mà

trong đó câu chuyện có thể kết thúc, và chúng giúp nêu ra bản chất hành hạ của tình huống. Kịch bản thứ nhất là như sau: Áp-ra-ham chuẩn bị mọi việc, giơ dao ra – và I-xa-ác kêu to lên xin Chúa cứu giúp. Tốt, Áp-ra-ham tự nhủ, thằng bé nghĩ chính là tôi, chứ không phải Chúa, là người muốn giết chết nó. Kịch bản thứ hai: Áp-ra-ham chuẩn bị mọi việc, và khi ông giơ dao lên để đâm thằng bé, ông không thể làm được, và ông để dao rớt xuống... và từ ngày ấy trở về sau I-xa-ác không hề nói chuyện với thân phụ mình nữa!

Hỏi: Tại sao I-xa-ác được nói đến rất ít trong lịch sử tổ phụ?

Đáp: Thật sự tôi không biết. Câu hỏi của bạn dựa vào sự việc rằng phần chủ yếu về I-xa-ác được nói trong chương 26, và các sự kiện được mô tả ở đó dường như là các biến thái của truyền thống Áp-ra-ham.



Do đó, chủ đề vợ/em gái được diễn ra trong 26, 1-16 với Vua A-vi-me-léc (Abimelech), vua người Phi-li-tinh (Philistines (một điều sai niên đại cho thời kỳ này) tại Gơ-ra (Gerar). Trình thuật các giếng nước trong 26, 17-33 có mượn cái gì đó ở 21, 22-34. Tuy nhiên, hai câu chuyện hấp dẫn liên quan đến I-xa-ác, cho dù chúng nói chủ yếu về một người khác: sự ve vãn vợ ông (chương 24, chương dài nhất của sách St), và sự xung đột của hai con trai của ông, Gia-cóp (Jacob) và Ê-xau (Esau).

Trình thuật hôn nhân là quan trọng, bởi vì các lời hứa của Đức Chúa cần phải được tiếp nối qua con cháu của Áp-ra-ham. Do đó, Áp-ra-ham ủy thác cho người lão bộc (không rõ tên) công tác đưa về “từ quê hương của Áp-ra-ham” một cô gái để làm vợ của I-xa-ác. Với điều kiện rõ ràng là I-xa-ác không lấy vợ người Ca-na-an (Canaan), và phải có một cô gái về làm vợ của I-xa-ác. Người lão bộc đặt tay dưới đùi ông Áp-ra-ham, chủ mình, và thề với ông điều ấy, rồi lên đường. Trình thuật tiếp theo nói đến một giếng nước trong thành Na-kho (Nahor) ở miền A-ram Na-ha-ra-gim (Aram-naharaim). Lời cầu nguyện cảm động của người lão bộc trong 24, 12-14 để có một dấu chỉ quan phòng, mà qua đó ông có thể nhận biết người nữ “xúng hớp” cho

I-xa-ác, được chứng thực bởi hành động của cô Rê-bê-ca (Rebekah) trong các câu 15-22. Quả tặng ông trao cho cô đã gây sự chú ý của anh trai của cô là La-ban (Laban), và từ đó việc thành công là bảo đảm, nhưng câu chuyện không kể hết. Sự cho phép kết hôn đã được đồng ý, và cảnh đáng nhớ sau đó là cuộc gặp giữa I-xa-ác và cô Rê-bê-ca. Cô lấy chiếc khăn che mặt khi cô được biết rằng người chồng tương lai của mình đang tiến bước trên cánh đồng để đến gặp cô, và “yêu thương cô” (24-64).

Trái với cảnh điền viên như thế là cuộn chỉ rắc rối của nhiều trình thuật của con cái của họ, Ê-xau và Gia-cóp. Đó là một loạt các sự xung đột. Điều này bắt đầu từ trong vòm bụng của bà Rê-bê-ca, hai người con đã đụng nhau trong lòng bà, họ được giải thích như là hai dân tộc, và người anh sẽ phục vụ người em (trái với quyền trưởng nam). Gia-cóp sinh ra sau Ê-xau, nhưng nắm gót chân của anh trai mình (một giải nghĩa nguyên ngữ của tên gọi bằng tiếng Do thái, *Ya'aqob*). Sự tương phản của hai anh em cũng phân chia sự thương yêu của hai cha mẹ đối với họ nữa. Một điềm báo cho các phát triển tương lai nằm trong câu chuyện nổi tiếng của Ê-xau bán quyền trưởng nam của mình (*bekorah*, một sự chơi chữ cho *berakah*, nghĩa là sự chúc phúc, vốn trở nên chủ đề của chương 27) lấy tô cháo đậu. Sự chúc phúc từ người cha mà I-xa-ác minh họa sự chia rẽ giữa cha và mẹ và con cái nữa. Ông I-xa-ác có ý định chúc phúc cho người con trai cả, như thói tục đòi hỏi. Ê-xau đi ra đồng săn thú đem về cho cha già ăn để có lời chúc phúc. Còn sự hóa trang nổi tiếng của Gia-cóp là như thế này: “Rê-bê-ca lấy áo của Ê-xau, con trai lớn của bà, áo sang nhất mà bà có ở nhà, và mặc cho Gia-cóp, con trai nhỏ của bà. Bà lấy da dê non mà bọc lấy tay và phần cổ nhẵn nhụi của cậu”. Mặc dầu có những khoảnh khắc căng thẳng khi I-xa-ác kinh ngạc vì sao mà Ê-xau trở về nhà nhanh chóng, nhưng việc rời cậu Gia-cóp trấn an ông: “Tiếng thì tiếng Gia-cóp, mà tay là tay Ê-xau”. Như thế Gia-cóp cướp lời chúc phúc của thân phụ. Cậu Ê-xau kêu lên một tiếng lớn và cay đắng vô cùng khi trở về nhà (27, 34.38) và thấy rằng không còn sự chúc phúc nào cho mình nữa, vì lời chúc phúc không thể được lấy lại. I-xa-ác chỉ còn thốt lên các lời tiên báo về mối quan hệ giữa hai anh em và dòng dõi của họ. Bà Rê-bê-ca lại thành công thêm nữa khi bà nói với I-xa-ác là hãy sai con trai Gia-cóp về

nhà anh em của bà để chọn một người vợ - trái với Ê-xau cưới một cô gái nhà ông Ít-ma-ên (Ismael; St 27, 41 – 28, 9). Đây chỉ là một cơ để giải thoát Gia-cóp khỏi âm mưu sát hại của Ê-xau. Con người hiện đại chúng ta rất lấy làm lạ về các phát triển khác nhau trong câu chuyện này. Chẳng hạn, tại sao lời chúc phúc không thể được lặp lại? Đó là do cách thức trong một nền văn hóa. Và các lời cuối của I-xa-ác nói với Ê-xau không thể là lời chúc phúc nữa; Ê-xau sẽ phục vụ em trai mình mặc dầu cuối cùng ông sẽ có sự tự do (một bình luận về quan hệ tương lai giữa Edom [Ê-xau] và Israel). Hơn nữa, người ta sẽ nghĩ rằng sự chọn lựa của các tổ phụ không liên quan đến sự thất vọng và dối trá, vốn là rõ ràng trong chương 27. Nhưng ở đây có một điểm có ý nghĩa. Việc Chúa chọn không tùy thuộc vào sự tốt lành của con người.

Hỏi: Áp-ra-ham và các tổ phụ (tổ mẫu) khác có thực sự hiện hữu không?

Đáp: Chúng ta đã ghi nhận sự hiện hữu mờ ảo của I-xa-ác, và tần suất mà với chúng các cặp đôi xuất hiện trong đời sống của các người thời ấy. Chắc chắn rằng các chương này không cấu thành lịch sử như con người thời nay có thể hiểu từ ngữ. Mối tương quan của ba tổ phụ, Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, được mô tả như theo gia phả: cha, con và cháu nội. Nhưng sự tự do, mà cùng với nó các truyền thống này hòa quện vào nhau, làm cho người ta ngạc nhiên liệu đó không là một sự quá đơn giản hóa của cái có thể là một tiến trình lịch sử phức tạp. Các gia phả trong Kinh thánh được dùng cho cái còn hơn hậu duệ thể lý nữa; chúng cho thấy mối tương quan của nhiều loại (địa lý, thương mại...). Có thể rằng chúng ta có một sự hòa trộn của các truyền thống của nhiều bộ tộc thời sau của Israel. Điều này có thể làm thí dụ trong các truyền thống, như truyền thống của Gia-cóp và Ê-xau, vốn là gương soi cho sự đối địch giữa Israel và Edom [Ê-xau]. Tương tự như thế, sự ra đời loạn luân (St 19, 30-38) của Mô-áp (Moab) và Ben Am-mi (Benammi, Ammon) là các chuyện phản ánh các xung đột địa lý và lịch sử. Người ta có thể kết luận rằng chúng ta đang xử lý nhiều loại văn chương, vốn không cung cấp cho chúng ta phương tiện trả lời vấn đề của lịch sử tính. Điều không chối cãi được là niềm tin chắc chắn rằng Israel có Chúa hướng dẫn tổ tiên của họ, những người đã sống dưới một lời hứa, vốn là trong tiến trình của sự hoàn thành trong lịch sử Israel.

Về các tổ mẫu, toàn bộ văn hóa Kinh Thánh dẫn chúng ta đến chờ mong một sự tối thiểu của thông tin về họ, cho dù họ là quan trọng. Lẽ tất nhiên lý do là nền văn hóa gia trưởng, mà trong đó mặc khải của Chúa được khắc ghi vào. Vai trò của phụ nữ không được đánh giá công khai, và đa số họ (trừ vài vị đặc biệt) được giao các chức năng gia đình. Nhìn lại bà Xa-ra và bà Hagar là các vợ của ông Áp-ra-ham, bà Rê-bê-ca là vợ ông I-xa-ác, bà Ra-khen (Rachel) và bà Lê-a (Leah) là các vợ của ông Gia-cóp, chúng ta thấy rằng người ta ít chú ý đến họ, ngoài các chức năng làm vợ và làm mẹ. Tuy nhiên, sự chú ý đến họ là đặc biệt nhiều hơn nơi các học giả nữ quyền (chẳng hạn Phyllis Trible, *God and the Rhetoric of Sexuality* [Philadelphia: Fortress, 1978]). Chủ nghĩa gia trưởng trong Kinh Thánh là không thể bị phủ nhận; nó phải được nhìn nhận như là một sự việc, một sự giới hạn (không thể tránh) của thế giới Kinh Thánh và từ ngữ Kinh Thánh. Đây không phải là nơi để đối đầu trực diện vấn đề của ngôn ngữ bao hàm và ngôn ngữ độc chiếm trong Kinh Thánh và trong văn chương cổ điển nói chung. Chúng tôi hôm nay là tù nhân của tiếng Anh, vốn đã tạo hình cho chúng tôi, và đó là ngôn ngữ gia trưởng. Cho đến khi ngôn ngữ chịu một sự thay đổi (nhất thiết một thời gian lâu dài), chỉ là tương đối nhỏ, và do đó không làm thỏa mãn, các sự điều chỉnh có thể được thực hiện trong chiều hướng của ngôn ngữ bao hàm. Một nỗ lực như thế đã được thực hiện trong việc duyệt lại vào năm 1991 các Thánh vịnh trong New American Bible - nhưng nhiều việc còn lại cần phải làm nữa, bất chấp các quyết định của Thánh bộ ở Rôma năm 1994 đã được chuyển đến cho nước Mỹ.

Hỏi: Tại sao có quá nhiều chương cho sự tích ông Gia-cóp?

Đáp: Có lẽ câu trả lời dễ nhất là rằng có rất nhiều câu chuyện về lắm chuyện mạo hiểm của Gia-cóp được kể ra. Nhưng có một lý do quan trọng cần xem xét: Gia-cóp được cho là người cha trực tiếp của mười hai chi tộc Israel. Một cách gián tiếp hoặc trực tiếp, cuộc đời ông trải dài từ việc sinh hạ đặc biệt trong St 25, 26, nắm gót chân của người anh Ê-xau, cho đến cái chết bình thân của ông ở



Ai Cập, như được miêu tả trong St 49, 33: “ông Gia-cóp rút chân lên giường; ông tắt thở và được về sum họp với gia tiên”. Nhưng lệnh truyền cuối cùng của ông là rằng con cái sẽ chôn cất ông bên cạnh tổ tiên ở Mác-pê-la (Machpelah) trong cánh đồng mà ông Áp-ra-ham đã mua trước kia (St 23). Một lý do khác có thể được rút ra từ cuộc gặp gỡ nhiệm mầu với “một người”, như được kể lại trong St 32, 24-32. Gia-cóp đang đi trở về Ca-na-an, sau chuyến mạo hiểm đi thăm người cậu La-ban, và kết hôn với cô Lê-a (Leah) và cô Ra-khen (Rachel). Đêm đó, ông Gia-cóp ở lại một mình, sau khi ông lội qua sông Giáp-bốc (Jabbok), và ông vật lộn với một người suốt đêm, và người này làm cho khớp xương hông của ông Gia-cóp bị trật. Nhưng Gia-cóp không chịu thua, và khi “người ấy” đề nghị “Buông ta ra, vì đã rạng đông rồi” (32, 27, tại sao người ấy không ở lại cho đến sau rạng đông?), Gia-cóp không đồng ý cho đến khi ông nhận được lời chúc phúc. Khi đó, “người ấy” đổi tên của Gia-cóp thành Ít-ra-en (Israel) – một điềm cơ bản cho tương lai của ông (*nomen est omen*). Một cảnh gây hoang mang. Độc giả có thể hỏi: Ai chiến thắng trận này? Gia-cóp bị thương, nhưng người chiến thắng phải van nài để ra đi. Hình như việc từ chối tiết lộ danh tánh với Gia-cóp làm cho ông này nghĩ rằng mình đang vật lộn với một hữu thể siêu việt, có thể là Đức Chúa: “tôi đã thấy Thiên Chúa mặt đối mặt, mà tôi đã được tha mạng” (32, 31). Đó là lý do tại sao địa điểm ấy được đặt tên là Pơ-nu-ên (Peniel, Thiên nhan Đức Chúa), và đây sự kinh ngạc bởi vì quan niệm cũ là rằng nếu ai nhìn thấy Đức Chúa, thì ắt sẽ phải chết. Việc đổi tên từ Gia-cóp qua tên Ít-ra-en đã được giải thích một cách phù hợp “vì người đã đấu với Thiên Chúa và với người ta, và người đã thắng” (32, 29).

Hình ảnh của Gia-cóp hấp dẫn hậu duệ của ông. Sự mô tả Ê-xau cho thấy rằng tính cách lắm mưu mô của Gia-cóp thì được ưa thích hơn nhân cách thô lỗ của Ê-xau. Hơn nữa, có các dấu chỉ của việc Đức Chúa ưng thuận ông: cuộc vật lộn với hữu thể thần linh, thị kiến tại Bết Ên (Bethel, St 28, 10-22; 35, 9-15). Một sự duy thực sống động là đặc tính của việc mô tả kinh nghiệm của Gia-cóp với người cậu La-ban. Gia-cóp đồng ý lao động ở rẫy bảy năm để cưới Ra-khen, và rồi La-ban phỉnh ông để cho cưới cô chị Lê-a thay vì Ra-khen. Do đó, Gia-cóp, “người nắm gót chân”, cảm thấy bị trừng phạt

do đã chiếm quyền trưởng nam của anh mình; cô em (Ra-khen) sẽ không đi trước cô chị (Lê-a), như Gia-cóp đã thành công khi giành quyền trưởng nam với người anh Ê-xau. Nhưng tình yêu với Ra-khen là quá lớn đến nỗi Gia-cóp đồng ý lao động ở rê thêm bảy năm nữa để cưới được Ra-khen (St 29, 30), xác minh câu nói trước đó của tác giả: “Vì cô Ra-khen, Gia-cóp đã phục vụ bảy năm, nhưng đối với cậu chỉ như vài ngày vì cậu quá yêu cô” (29, 20). Tuy nhiên, Gia-cóp không hề làm mất tính cách mưu mô khôn lanh của mình, và ông thành công trong việc rời nhạc phụ La-ban ra đi, với vợ con và tài sản khá lớn (St 30, 25 - 31, 55). Có điều gì đó rất là bi thiết và thương mến trong câu trả lời của Gia-cóp với câu hỏi của Pha-ra-ô ở Ai Cập: “Cụ được bao nhiêu tuổi rồi?”, ông trả lời: “Một trăm ba mươi năm” và nói thêm: “Đó là những năm tháng ngắn ngủi và khổ cực của đời tôi” (St 47, 9). Ông buộc Giu-se (Joseph) thề là sẽ chôn cất ông trong phần mộ của tổ tiên tại cánh đồng Mác-pê-la (St 47, 28-31; 49, 29-33).

Hỏi: Trình thuật ông Giu-đa (Judah) và bà Ta-ma (Tamar) có liên quan gì đến sự tích ông Giu-se (Joseph)?

Đáp: Đây không phải là câu hỏi dễ để trả lời, nhưng tôi vui vì câu chuyện được lưu giữ và đưa vào trong Kinh Thánh. Chuyện ít liên quan đến sự tích ông Giu-se, mặc dầu có mặt ông Giu-đa trong đó. Tự thân đó là một chuyện được kể thật ngắn gọn. Tình hình làm cho hành động thêm nặng trong St 38, 12 được tạo ra bởi sự tách rời của Giu-đa khỏi các anh em của ông, và việc ông giao tiếp với người Ca-na-an. Ông cưới một cô gái Ca-na-an làm vợ, và con trai cả của ông là E (Er) cũng cưới một cô gái Ca-na-an, tên là Ta-ma. Không có lý do gì được đưa ra cho việc ông E làm “mất lòng” Đức Chúa. Việc chết trẻ của E là đủ để cho mọi người thấy sự tức giận nào đó của Đức Chúa. Người xưa nghĩ theo cách “*post hoc, propter hoc*” (Theo sau việc ấy, vậy là do việc ấy; cú kêu ra ma): nếu điều dữ xảy ra, nó có thể được qui cho việc làm xấu (hoặc điều gì có vẻ xấu, như khi Út-da (Uzzah) chạm vào Hòm Bia Thiên Chúa trong 2 Sm 6, 6-7). Theo luật, Ô-nan (Onan) có bốn phận nôi đôi tông đường cho



anh trai mình. Tuy nhiên, anh từ chối bốn phận này, nên khi giao hợp với chị dâu, anh cho xuất tinh ra ngoài (điều sai về hành động của anh không phải là “sự cho xuất tinh ra ngoài” (*onanism*, tức thủ dâm), mà là từ chối thực hiện luật thế huynh). Và anh cũng chết, và tác giả nhìn thấy trong việc này sự mất lòng đối với Đức Chúa. Ông Giu-đa hứa người con trai thứ ba là Sê-la (Shelah) cho con dâu Ta-ma, nhưng ông không thành thật về điều này. Trong khi đó, Ta-ma trở về nhà cha mình, có lẽ nghi ngờ sự ăn ở hai lòng của ông Giu-đa.

Giu-đa trở thành người góa vợ, và có lần ông đi tìm sự an ủi trong tình dục. Và đó là lúc Ta-ma ra tay hành động. Cô giả làm một “gái điếm đền thần Ashera” hay thần nào đó. Cô không phải “là gái đứng đường”, như chúng ta có thể nhận định từ hành động của cô, nhưng cô có ý để ăn nằm với ông Giu-đa là người không nhận ra cô. Về tiền công, cô xin ông để lại cho cô vật làm tin để trả tiền sau, đó là chiếc ấn, sợi dây đeo ấn và cây gậy trong tay ông. Sau khi việc đã xong, cô cởi bỏ khăn trùm, và mặc lại áo bà góa. Sau đó, ông Giu-đa mang con dê đến để lấy lại vật làm tin về, nhưng không tìm thấy cô nữa, ông gác câu chuyện qua một bên. Ba tháng sau, khi ông biết rằng Ha-ma có thai vì làm điếm, ông bảo phải lỗi cô ra mà thiêu sống. Vào lúc nào đó, cô đưa ra vật làm tin, như là căn cước của người đã làm cho cô mang thai. Điều tốt lành duy nhất mà ông Giu-đa làm trong toàn câu chuyện là ông nhìn nhận rằng “cô là công chính hơn ông”. Sau đó ít lâu, Ta-ma sinh đôi hai con trai, đặt tên là Pe-rét (Perez) và De-rác (Zerah).

Một lý do tại sao câu chuyện này được lưu giữ là rằng Pe-rét là ông tổ của Đa-vít, theo sách R 4, 18-22. Cũng rất đáng lưu ý là rằng bà Ta-ma xuất hiện trong gia phả của Chúa Giêsu theo Mt 1, 3 và Lc 3, 33. Bà không là người nữ duy nhất xuất hiện trong Mt; cùng với bà, còn có bà Ra-kháp (Rahab, xem Gs 2, 1), bà Rút (Ruth), và “bà vợ ông U-ri-gia (Uriah)” (tức là bà Bát Se-va, Bathsheba). Trong phần bình giải của mình về St trong HBC (Harper’s Bible Commentary), trang 115, J. Kselman nêu ra các liên hệ bản văn, mà câu chuyện Giu-đa có được, với phần còn lại của sự tích ông Giu-se: “sự thất bại trong việc công nhận là một thành viên gia đình (38, 15; 42, 8); sự thất vọng về một người con và một phương tiện của căn cước nhận dạng (37, 31; 38, 17-18); lời của các người con của

Gia-cóp ('nhận ra cái áo') trong 37, 32 là song song với lời của bà Ta-ma ('xem các vật này thuộc về ai') trong 38, 23. Và việc Giu-đa công nhận 'chiếc áo và sợi dây đeo áo là của ông' (câu 26) nhắc lại việc Gia-cóp nhận ra chiếc áo của Giu-se (37, 33)".

Trình thuật này là một thí dụ tốt của luật thế huynh (Levirate), mặc dầu luật không được tuân giữ trong trường hợp này. Theo luật trong sách Đnl 25, 5-10, đây là một nghĩa vụ quan trọng nhằm nối dõi tông đường cho người anh đã chết (levirate đến từ từ ngữ Latinh *levir*, anh). Một lần nữa, chúng ta được nhắc tới chế độ phụ hệ của xã hội Do thái. Cũng có các quan ngại về

lãnh thổ, như trình thuật của các cô con gái của ông Xơ-lóp-khát (Zelophehad) làm thí dụ (Ds 27, 1-11). Ông Xơ-lóp-khát qua đời trong sa mạc, để lại năm cô con gái và không có con trai nào (do đó, không có con trai thừa kế). Năm cô gái đưa vấn đề ra trước mặt ông Mô-sê (Moses), để muốn ông giải quyết, và ông đã xin Chúa ban một quyết định: Con gái có thể làm người thừa kế không? Đức Chúa quyết định có lợi cho các cô gái, nhưng họ phải lấy chồng trong cùng chi tộc, để gia nghiệp con cái Ít-ra-en sẽ không chuyển từ chi tộc này sang chi tộc khác (xem Ds 36, 6-7).

THƠ ... THƠ

HAI TÊ MIỆT VƯỜN

Đón xuân Giáp Ngọ

Mùa xuân giáp ngọ đến rồi,
Chúng ta mở miệng với lời chúc nhau.
Cuộc đời sạch hết khổ đau,
Vết thương oán hận được mau chữa lành.
Từ nay nhân thế góp phần,
Dựng xây xã hội ngàn lần đẹp tươi.
Bởi nhờ gặp **Đấng Chí Tôn**,
Chính là Thiên Chúa cội nguồn phúc ân.
Mọi người ca hát tung bừng,
Khúc ca tình mến vang lừng khắp nơi.
Thế nhân cùng với đất trời,
Hòa chung bản nhạc của thời hồng ân.
Đây là hoa trái Thánh Thần,
Bình an nhẫn nhục chân thành vị tha.
Mọi người vui sống trong nhà,
Với Cha từ ái chan hoà **phúc xuân**.

Sống xuân ý nghĩa

Mai, đào nở rộ trên cành,
Một đàn **chim én** lượn quanh bầu trời.
Thế nhân hoà tiếng vui cười,
Để rồi luôn biết sống đời **thiện chân**.
Chẳng ai ưa thích tranh giành,
Quyền uy thế lực làm phần riêng tư.
Cõi lòng chất chứa nhân từ,
Để yêu nhân thế chẳng trừ một ai.

Cùng nhau xây dựng tương lai,
Toàn chân thiện mỹ, họa tai chẳng còn.
Tình người vẫn cứ sắt son,
Ở trong tình Chúa mãi còn muôn năm.
Nghĩa tình hằng được gia tăng,
Chính nhờ ai nấy chuyên chăm làm lành.
Cuối đời chắc chắn chung phần,
Hương **xuân vĩnh cửu** trong thành Thiên Cung.

Mừng Ban Lãnh Đạo

Mừng ban lãnh đạo tình đồng,
Chúc cho các đấng đầy lòng yêu thương.
Trở thành như những tấm gương,
Vừa trong lại sáng con đường Phan Sinh.
Giúp cho tình nghĩa đệ huynh,
Ngày càng triển nở trong tim mọi người.
Anh em sẽ sống cuộc đời,
Toàn chân thiện mỹ của người hiến dâng.
Chính nhờ luôn sống xin vâng,
Chu toàn thiên ý đến cùng thật hay.
Thế là xã hội đổi thay,
Cuộc đời người thế đẹp, hay mọi đàng.
Bởi nhờ hằng biết trao ban,
Tình thương cứu độ cho ngàn thọ sinh.
Muôn loài sẽ được hiển vinh,
Ở trong ánh sáng phục sinh vĩnh hằng.

CÁC NGÀY GHI NHỚ



THÁNG 03 MỪNG BỐN MẠNG ANH EM

Ngày	Tên Thánh	Họ Tên	Cộng Đoàn	Ngày	Tên Thánh	Họ Tên	Cộng Đoàn
08/03	Gioan TC	Nguyễn Phước	CÔL	19/03	Giuse	Đào Trọng Huân	Thủ Đức
09/03	Xaviô	Nguyễn Chí Chức	Xuân Sơn	19/03	Giuse	Nguyễn Đình Tâm Linh	Thủ Đức
19/03	Giuse	Đình Quốc Trụ	CLG	19/03	Giuse	Vũ Liên Minh	Thủ Đức
19/03	Giuse	Trần Đức Thuận	CLG	19/03	Giuse	Lưu Văn Thường	Thủ Đức
19/03	Giuse	Nguyễn Văn Huân	CLG	19/03	Giuse	Nguyễn Văn Quảng	Thủ Đức
19/03	Giuse	Phạm Đình Tài	Cồn Én	19/03	Giuse	Nguyễn Hữu Thái	Thủ Đức
19/03	Giuse	Đỗ Đức Vượng	CPC	19/03	Giuse	Trần Văn Bông	Thủ Đức
19/03	Giuse Maria	Nguyễn Quốc Duy	CPC	19/03	Giuse	Nguyễn Hồng Quang	Thủ Đức
19/03	Giuse	Phạm Văn Bình	Đa káo	19/03	Giuse	Phạm Văn Thái	Thủ Đức
19/03	Giuse	Lê Thanh Đề	Đa káo	19/03	Giuse	Nguyễn Văn Thắng	Thủ Đức
19/03	Giuse	Nguyễn Xuân Thảo	Đa káo	19/03	Giuse	Hoàng Văn Tuấn	Thủ Đức
19/03	Giuse	Trần Quang Vinh	Đa káo	19/03	Giuse	Ngô Ngọc Khanh	Thủ Đức
19/03	Giuse	Hoàng Trung Quân	Đa káo	19/03	Giuse	Nguyễn Anh Tuấn	Thủ Đức
19/03	Giuse	Đình Thế Hoài	Đa káo	19/03	Giuse	Đỗ Viết Thường	Thủ Đức
19/03	Giuse	Nguyễn Phú Hào	Du Sinh	19/03	Giuse	Hoàng Văn Thiện	Thủ Đức
19/03	Giuse	Nguyễn Văn Huyền	Lào	19/03	Giuse	Nguyễn Trường Nguyên	Thủ Đức
19/03	Giuse	Hoàng Hữu Chi	Pleiku	19/03	Giuse	Đỗ Văn Hoài	Thủ Đức
19/03	Giuse	Chu Văn Liên	Pleiku	19/03	Giuse	Đình Ngọc Cảnh	Thủ Đức
19/03	Giuse	Trần Văn Long	Pleiku	19/03	Giuse	Nguyễn Đình Trí	Úc
19/03	Giuse	Nguyễn Khánh Thông	Pleiku	19/03	Giuse	Đình Chi Lam	Vinh
19/03	Giuse	Đoàn Hùng Tiến	Pleiku	19/03	Giuse	Trần Trung Phụng	Vinh
19/03	Giuse	Trương Văn Tĩnh	Rôma	19/03	Giuse	Chu Quang Hải	Vinh
19/03	Giuse	Lê Minh Chuyên	Rôma	19/03	Giuse	Nguyễn Văn Huân	VP
19/03	Giuse	Trần Hữu Từ	Sông Bé	19/03	Giuse	Nguyễn Xuân Quý	VP
19/03	Giuse	Trần Đức Trí	Sông Bé	19/03	Giuse	Trần Hữu Khôi	Xuân Sơn
19/03	Giuse	Nguyễn Tiến Dũng	Thủ Đức	19/03	Giuse	Phạm Như Duy	Xuân Sơn
19/03	Giuse	Nguyễn Công Thành	Thủ Đức	19/03	Giuse	Chu Quang Vượng	Xuân Sơn
19/03	Giuse	Trần Thế Mừng	Thủ Đức				

LỄ GIỜ ANH EM QUA ĐỜI

Ngày Qua Đời	Họ Tên	Ngày Qua Đời	Họ Tên
02/03/1990	Đanien Trần Văn Trinh	19/03/2000	Achille Gérard Degeest
07/03/1969	Phanxicô Xaviê Nguyễn Thế Kỳ	21/03/1997	Benoit Brun
10/03/1975	Roger Boussion	26/03/1967	Rufin Arbault
14/03/2001	Mac xen Hoàng Văn Khoát	31/03/1985	Pascal Van Caemerbeke
16/03/1997	Phêrô Ngô Xuân Phú		