

Tông đồ giáo dân của Cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại

LTS: Công tác tông đồ giáo dân của Cộng đồng Công giáo Việt Nam hướng theo giáo huấn của Công Đồng Vaticanô II là mối quan tâm hàng đầu của người tín hữu. Giáo sư Nguyễn Đăng Trúc đã hơn một lần đặt vấn đề với những vị hữu trách, qua bức thư đề ngày 05.12.1995, chân thành gợi tới ĐHY Nguyễn Văn Thuận khi còn là Tổng Giám Mục và 3 Đức ông liên hệ đến vấn đề, tại Tòa Thánh Rôma. Theo chúng tôi được biết bức thư đã không nhận được hồi âm, và cho đến nay, vấn đề tông đồ giáo dân diễn tiến ra sao, mọi người đã thấy rõ. Nhân dịp Đức ông Đinh Đức Đạo đảm nhận vai trò Phối kết Mục vụ cho người Việt nam tại hải ngoại và đang có nỗ lực tổ chức Tuần lễ Hội ngộ Niềm tin, chúng tôi xin đăng lại bức thư của G.S. Nguyễn Đăng Trúc để rộng đường dư luận.

(Gs Nguyễn n Đức Tuyên, Hoa kỳ)

VN Hải ngoại, ngày 05 tháng 12 năm 1995

Kính gửi:

*Đức cha Nguyễn Văn Thuận
Đức ông Trần Ngọc Thụ
Đức ông Trần Văn Hoài
Đức ông Nguyễn Văn Phương*

Kính thưa Đức cha và Quiù Đức ông,

Trước hết, con xin gửi đến Đức cha và quý Đức ông lời cầu chúc bình an trong mùa Vọng Giáng Sinh năm nay và tất cả tâm tình kính mến của con.

Thư này con gửi đến Đức cha và quý Đức ông là tóm lược những khắc khoải, lo âu, những gợi ý đề nghị về công tác tông đồ giáo dân của cộng đồng người Việt Nam Công giáo hải ngoại của chúng con. Con dùng chữ của chúng con, vì trong hoàn cảnh ưu đãi của con được suốt 6 (sáu) năm qua trực tiếp sinh hoạt trong công tác này, con có dịp được gặp gỡ, trao đổi nhiều với anh chị em giáo dân tha thiết với vấn đề; nên trong thư này con cũng cố gắng phản ảnh hết sức trung thực những ý kiến cô đọng của các anh chị mà con có dịp tiếp xúc.

Chúng con rất ý thức về những phần vụ riêng đã quá nặng nề mà Giáo hội đã trao phó cho Đức cha và các Đức ông. Nhưng, dựa vào những sự trông chờ, những tâm tình hết sức thành thực của chúng con cũng như của khối người Việt Nam Công giáo, mọi người nhìn vào Đức cha và ba Đức ông như một khối lãnh đạo duy nhất của cộng đồng người Việt duy nhất tại hải ngoại. Cũng như về phía chúng con, khi trình bày công tác tông đồ giáo dân, chúng con cố vượt lên những việc đánh giá, những biện minh cho một việc làm của một cá nhân hay một nhóm, một đoàn thể “tông đồ giáo dân” nào mà chúng con tham gia.

Nếu ở vào một hoàn cảnh, cơ cấu tổ chức sinh hoạt bình thường của các cộng đồng khác, như các địa phận của các Giáo hội địa phương, hẳn cộng đồng Việt Nam Công Giáo tại hải ngoại đã có một hình thức gặp gỡ, thảo luận với những chương trình canh tân qui mô về *tông đồ giáo dân*, giữa các thành phần Dân Chúa, như các cộng đồng địa phận (synode diocésain). Song vì không có nên vào tháng 10-95 tại Rôma, các vị giáo sĩ, tu sĩ mang trách nhiệm mục vụ ở các địa phương đã cố gắng linh động tìm một hình thức thay thế. Và qua thực trạng của cuộc họp đó, Đức cha cũng như các Đức ông thấy rõ ràng cần rất nhiều cố gắng để người giáo dân Việt Nam tại hải ngoại tích cực và thực sự chu toàn sứ mệnh và vai trò của họ, đúng theo những chỉ dẫn và giáo huấn của Công Đồng Vaticanô II. Chúng con đặc biệt theo dõi cuộc họp và cảm thấy hứng khởi khi chứng kiến tình liên đới của Đức cha và các Đức ông trong mối bận tâm chung về sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam Công Giáo tại hải ngoại.

Sau 20 năm kể từ năm 1975, bên cạnh những cố gắng thích ứng với cuộc sống xã hội và tiếp tục sống đạo, có rất nhiều điểm tích cực được các vị tham dự cuộc họp nêu lên; nhưng chúng con lưu ý đến một nhận xét rất thành thực của Đức ông Nguyễn Văn Phương: *cộng đồng của chúng ta chưa có được những công tác qui mô xứng đáng với tâm vóc của khối người Việt Nam Công Giáo tại hải ngoại.*

Chúng con xin lấy từ câu nhận xét này, để đối chiếu lại tình trạng tông đồ giáo dân của cộng đồng người Việt Nam Công Giáo tại hải ngoại trong 20 năm qua.

Theo sự cảm nhận của chúng con, lời nhận xét của Đức ông Nguyễn Văn Phương *không phải muốn nói lên những tổ chức ngoạn mục, nhất thời của toàn khối cộng đồng Việt Nam Công Giáo tại hải ngoại, nhưng muốn nói đến một sự phối trí chung để có một đường lối canh tân, tạo hứng khởi, hướng dẫn các sinh hoạt đa biệt của các cộng đồng.*

Và ở đây một lần nữa chúng con xin giới hạn vào một điểm, đó là *công tác tông đồ giáo dân.*

I. THỰC TẾ SỰ VIỆC ĐÃ XẢY RA NHƯ THẾ NÀO TRONG CÁC NĂM QUA

Các cộng đoàn địa phương đã nỗ lực hết sức mình để *cố sao chép lại sinh hoạt của một cộng đồng họ đạo trước năm 1975.* Nền cũ này có những ưu, khuyết điểm của nó. Bằng chứng về ưu điểm là các cộng đoàn vẫn tồn tại, tuy có những triệu chứng rã rời dần. Nhưng có một số hiện tượng tiêu cực phát xuất từ sự ỉ đùng lại đó:

- Lớp người tham gia tích cực vào sinh hoạt điều hành các sinh hoạt cộng đồng hầu như mãi già đi, không thay đổi, và từ đó số lượng giảm dần...

- Không có những sáng kiến mới tạo môi trường sinh hoạt và đào tạo giáo dân: về chiều sâu đức tin và sự trưởng thành chẳng hạn. Việc thiếu phối trí và vận động một đường lối canh tân chung, nên việc dạy giáo lý cho người lớn, các cuộc học hỏi về học thuyết giáo hội để cập nhật cuộc sống linh động của kitô hữu trong trần thế, các chiến dịch, phong trào học hỏi về Thánh kinh, những tổ chức, đoàn thể tông đồ giáo dân thích ứng với tâm thức, hoàn cảnh sống cá biệt của một lớp người: phụ nữ, sinh viên, trí thức, nghề nghiệp chuyên môn như luật gia, y sĩ, nhà văn... chưa có được tổ chức thích hợp.

- Một thứ tâm lý chung ăn sâu nơi những người lãnh đạo cộng đoàn, giáo sĩ, tu sĩ cũng như giáo dân là *nhìn mẫu mực sinh hoạt cũ (mà họ đã sống trước đây) như một mẫu mực lý tưởng để sống đạo.*

Các công tác canh tân sinh hoạt - như thuộc về một khối người công giáo nào khác - có thể bàn đến nhưng đó là việc của người ta. Hậu quả là khi một giáo dân việt nam tích cực vừa sinh hoạt cộng đồng địa phương (họ đạo hay cộng đoàn của người bản xứ), vừa cộng tác với cộng đồng việt nam công giáo, thì hẳn người đó bị rơi vào một tâm trạng giằng co giữa hai thế giới khác nhau. Và hậu quả đáng lo ngại là nhiều lớp người trẻ cảm thấy xa lạ với sinh hoạt cộng đoàn việt nam công giáo, nếu có lui tới thì cực chẳng đã phải vâng lời bậc cha mẹ mà lòng không thấy một sự hứng thú hay xác tín lợi ích nào.

Không biết vì thiếu phối trí từ cấp trên, hay vì tâm lý bằng lòng với khuôn khổ hạn chế và cố cựu của cấp cộng đoàn, hoặc vì có phần tiêu cực của cả đôi bên, cộng đồng việt nam công giáo tại hải ngoại *không tập hợp được nhân lực, tài lực để hoàn thành những nghĩa vụ chung về văn hóa, giáo dục, xã hội có tầm vóc ảnh hưởng đến toàn khối người việt tại hải ngoại*, và hỗ trợ một đường lối canh tân cho Giáo hội tại quê nhà. Nhận xét chung, là nhà ai người đó lo, do đó đã có những nỗ lực có thể gọi là “*thừa*”, “*lập lại không cần thiết*”, bên cạnh một số những công tác cần thiết, qui mô, hoặc có người làm thì thiếu sự hỗ trợ cần thiết (chẳng hạn các tập san của mỗi giáo xứ, không biết chúng ta có đến mấy trăm, nhưng chúng ta lại thiếu những tài liệu hướng dẫn đào tạo kitô giáo).

- Vì chỉ muốn biết đến sinh hoạt của người giáo dân trong khuôn khổ của một cộng đoàn mà thôi, nên những nhu cầu công tác mà cuộc sống Giáo hội phải thực hiện (đã nêu trên) đòi hỏi những hình thức qui tụ, phương thức tổ chức, sinh hoạt khác hơn, đôi lúc có tầm vóc quốc gia và quốc tế, không được ai lưu ý đến; chưa nói rằng, vì vụng về hay vì thế chẳng đặng đừng, những cố gắng của một số đoàn thể như thế được xem là một yếu tố “*cạnh tranh*” với sinh hoạt cộng đoàn.

Có thể tóm kết chung, là đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh người giáo dân tích cực tham gia sinh hoạt cộng đoàn, nhưng phải thành thực thú nhận là cộng đồng việt nam công giáo chưa có, *hoặc chưa quyết tâm có một nỗ lực canh tân đi đúng với nội dung sâu, rộng của Công Đồng Vaticanô II trong công tác tông đồ giáo dân*. Có lẽ nhận xét đúng hơn là đã có những cố gắng canh tân đây đó, nhưng thiếu quá nhiều yếu tố, lực bất tòng tâm, nỗ lực của quá khứ đã không tạo được một đường hướng phổ cập, qui mô như lời nhận xét của Đức ông Nguyễn Văn Phương.

II. VĂN PHÒNG TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN

Việc này liên quan thân thiết đến cá nhân con, nên con xin thành thật nêu lên những yếu tố chính yếu của sự việc – lý do không phải vì biện minh việc làm của con, nhưng vì con thấy sự việc tầm vóc liên hệ đến công tác tông đồ giáo dân của toàn cộng đồng người việt tại hải ngoại.

Trước khi Đức ông Trần Văn Hoài nhận trách nhiệm về Văn phòng Trung ương Tông đồ Mục vụ Việt nam Hải ngoại, đã có những nỗ lực sáng tạo, các phương thức sinh hoạt tông đồ giáo dân vượt ra ngoài khuôn khổ của mỗi cộng đoàn công giáo địa phương. Phong Trào Cursillio, sinh hoạt Văn hữu của Linh mục Vũ Đình Trác và Linh mục Kim Định về văn hóa, Phong Trào Linh Thao, các nhóm giáo dân hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau, như Đoàn Công dân Công giáo của Vương Quốc Bỉ, Đường Sống tại California, cơ sở Dẫn Thân tại Houston, Texas....

Nhưng

- để cổ súy cho việc phát huy thêm nữa các sinh hoạt tông đồ giáo dân trong cộng đồng người việt nam công giáo tại hải ngoại,

- để cụ thể hóa lời giáo huấn của Giáo hội, đặc biệt từ Thượng Hội đồng về *vai trò và sứ mạng của giáo dân* năm 1987, vào trong các cộng đoàn,
 - để ưu tiên đưa một số tầng lớp giáo dân có những khó khăn trong việc hội nhập vào đời sống cộng đồng: giới sinh viên, trí thức...
 - và nói theo lời Đức ông Nguyễn Văn Phương, đêu tạo một cơ cấu đủ sức phối trí một đường lối chung, sâu và rộng, cho công cuộc canh tân công tác tông đồ giáo dân,
- vào năm 1989 **VĂN PHÒNG TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN** được thành lập và đặt trụ sở tại Strasbourg, Pháp quốc.

Cá nhân con được Đức ông Trần Văn Hoài nhận vào làm thường trực cho văn phòng đó.

Một số công tác mà Đức ông Trần Văn Hoài cho là quan trọng để tạo một đường hướng mới trong cuộc sống đạo của giáo dân Việt Nam công giáo hải ngoại đã trao cho Văn phòng Tông đồ Giáo dân trách nhiệm.

a. Huy động việc học hỏi Thánh kinh

Văn phòng đã hợp tác với cơ quan Papstlicher Missionswerk der Kinder in Deutschland để dịch và phổ biến 40,000 cuốn Kinh thánh cho trẻ em và Kinh thánh cho bạn trẻ. Các tập sách được gửi đến biêu không cho các cộng đoàn và ngay cả cho hai giáo phận Huế: 1,200 cuốn và Hải Phòng: 2,400 cuốn.

Ngoài ra văn phòng cũng biên tập, ấn loát và phát hành những tập: *Sống Lời Chúa* mỗi ngày trong hai dịp mùa Vọng và Phục sinh.

b. Phổ biến học thuyết xã hội của Giáo hội

Dịch và phổ biến *Thông điệp Sollicitudo rei socialis*, *Tông huấn Christifideles laici*, hai huấn thị về tự do tôn giáo và giải phóng, *Tông thư Tertio Millennio Adveniente*...

c. Hướng đến việc đào tạo giáo dân sâu rộng hơn về mặt thần học giáo lý

- Dịch và phổ biến cuốn: *Giáo dân vào những thế kỷ đầu của Giáo hội*.
- Ấn loát, phổ biến, bức thư của Đức ông Trần Văn Hoài: *Sống đạo giữa đời*.
- Dịch cuốn *Đức Maria trong Tân Ước*.
- Biên soạn và phổ biến cuốn: *Trong Đức Kitô Giáo hội cầu nguyện: Lạy Cha chúng con*.
- Hỗ trợ cho một số giáo dân dịch cuốn: *Bước qua ngưỡng cửa hy vọng*.

d. Xây dựng các tổ chức đoàn thể tông đồ giáo dân

- Liên lạc tập hợp các trí thức công giáo, đặc biệt nhóm Pax Romana cũ ở Paris.
- Tổ chức ngày họp mặt sinh viên Việt Nam ở Âu châu lần đầu, tạo truyền thống gặp gỡ sinh hoạt giới trẻ ở nhiều cộng đoàn sau này.
- Hỗ trợ việc thành lập và nâng đỡ Phong trào Giasó dân Việt Nam Hải ngoại trong những năm đầu sinh hoạt.
- Liên lạc với các đoàn thể tông đồ giáo dân như Cursillo, Linh thao.

e. Khởi xướng và huy động các nỗ lực đối thoại liên tôn

- Giúp đỡ các hội đoàn tôn giáo, liên lạc, trao đổi tin tức, sách báo, thư từ với các cơ sở tôn giáo Việt Nam tại hải ngoại: Tin lành, Phật giáo, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo.
- Tích cực vận động, tổ chức ngày họp mặt liên tôn ở Rôma tháng 10-92.
- Phối trí một số công tác văn hóa, xã hội để huy động các đoàn thể công giáo hợp tác với các tín hữu các tôn giáo khác: các cuộc họp mặt chuyên viên, đại học hè (trong tương lai).

f. Thường trực và giao tế

- Văn phòng là cơ sở tiếp nhận những tin tức, thắc mắc... của những đoàn thể đạo đòi về bất cứ một sự kiện nào của sinh hoạt cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại.
- Văn phòng theo dõi những sinh hoạt của Giáo hội, phổ biến các văn kiện, giáo huấn quan trọng của Giáo hội cho báo giới Việt Nam, các đoàn thể.
- Văn phòng nỗ lực tìm hiểu, tiếp xúc với các đoàn thể giáo dân của các giáo hội địa phương, các Giáo hội hoàn vũ, giới thiệu với các cộng đoàn, và thông tin về tình hình Giáo hội Việt Nam theo sức của mình.

Sau 6 năm qua, thực hiện được những công tác đó, dù kết quả còn hạn chế, sự tiếp nhận của người giáo dân trong các công đoàn hầu như còn tiêu cực, nhưng dẫu sao con cũng phải nói đây là một nỗ lực tối đa.

Thưa Đức cha và các Đức ông,

Việc tổ chức Văn phòng tông đồ giáo dân Việt Nam hải ngoại trong ý hướng đó trên nguyên tắc hẳn không có gì tiêu cực, đáng trình bày thêm.

Nhưng khi thực hiện ý muốn đó, người mang trách nhiệm nặng nề về các mặt tiêu cực, chính là do những giới hạn, vụng về của chính cá nhân con trước hết. Có thể truy tìm cho đến nơi đến chốn sự việc, thì cũng có những lý do khách quan nào đó để bào chữa cho phần thiếu sót của con. Nhưng vấn đề con muốn nêu lên ở đây, không phải là quay lại quá khứ, mà khẩn thiết muốn trình bày với Đức cha và các Đức ông về tương lai của công tác tông đồ giáo dân.

III. ĐỀ NGHỊ VỀ CÔNG TÁC TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN TRONG TƯƠNG LAI

Trước khi đưa ra các đề nghị cụ thể, chúng con xin trình bày về những thao thức của chúng con về một số hiện tượng làm cho chúng con ưu lo:

Công tác tông đồ giáo dân dành toàn khối cộng đồng Việt Nam công giáo tại hải ngoại đáng lý là một ưu tiên của công tác tông đồ mục vụ, một sự phối trí chung, nhưng thực tế cho đến nay (chúng con không muốn qui trách lỗi về ai) chúng con thấy dường như đó là một việc của một người hay một nhóm người giới hạn.

Tình trạng rời rạc đó kéo dài làm cho những người có nhiệt tâm cao độ trong hàng ngũ giáo dân cũng phải thôi chí. Mọi tâm hồn thiện tâm đang khắc khoải chờ đợi một đường lối được các thành phần Dân Chúa thông đạt, một tổ chức công khai và hữu hiệu.

Thời điểm hôm nay, không thể nói là không thuận lợi và không khẩn trương: thuận lợi về phía người giáo dân, đa số còn lòng đạo, nhiệt tâm học hỏi và muốn thăng tiến về mọi mặt; nhưng khẩn trương vì nếu kéo dài một thời gian nữa, lớp người kế tiếp sẽ không được chuẩn bị, không có môi trường đào tạo, sinh hoạt thuận lợi để có truyền thống tha thiết với sinh hoạt cộng đồng.

Để nuôi dưỡng cuộc sống đức tin, văn hóa cho con em Việt Nam hải ngoại trong tương lai, để có một đề nghị khác hơn là nền văn hóa chính thức, vô thần đang thấm nhập dần hồi vào thế hệ trẻ tại quê nhà, không thể để các tài năng, kinh nghiệm của lớp người lớn tuổi Việt Nam tại hải ngoại hôm nay chịu tê liệt, mòn mỏi. Công giáo là một tôn giáo có tổ chức, có đường hướng và nhiều cơ may phục hoạt nếp sống đạo đức, văn hóa hơn các tôn giáo khác của người Việt hải ngoại. Trách nhiệm trước Giáo hội và cũng là trách nhiệm đối với quốc gia dân tộc: qua nhiều dịp tiếp xúc với thành phần trí thức, các tài năng đa diện của cộng đồng người Việt, chúng con luôn được nghe những nguyện vọng của đồng bào mình, chờ đợi tổ chức người Việt Nam công giáo tại hải ngoại có những sáng kiến, tổ chức có tầm vóc quốc gia: đủ sức hướng dẫn quần chúng, qui tụ được các tài năng, tạo niềm tin mới cho các thế hệ trẻ.

Và nếu không có những nỗ lực, tổ chức qui mô, thấu đáo để đào tạo giáo dân, thì tương lai lấy nhân sự giáo dân ở đâu để hợp tác với giáo sĩ, tu sĩ trong các sinh hoạt cộng đồng, cũng như dẫn thân một cách trưởng thành vào các môi trường trần thế và rao giảng Phúc âm.

Đề nghị 1:

Kính xin Đức cha, quý Đức ông cùng hội ý đề đưa ra một chương trình canh tân tông đồ giáo dân cách qui mô.

Đề nghị 2:

Các sinh hoạt, tổ chức cơ sở (như Văn phòng Tông đồ Giáo dân) hiện đang trách nhiệm trong công tác này do Văn phòng Trung ương Tông đồ Mục vụ Việt Nam hải ngoại thành lập: Qui chiếu vào chương trình canh tân tông đồ giáo dân chung ở trên đề:

- hoặc kiện toàn
- hoặc dứt khoát giải quyết những tồn tại, xây dựng lại một hay những cơ sở mới

(Cá nhân chúng con đã báo động tình trạng nguy kịch của Văn phòng Tông đồ Giáo dân hơn 6 tháng qua với Đức cha và các Đức ông; và đã xin soi sáng cho con một hướng giải quyết. Tình trạng bất thường về mọi mặt, ngay cả vấn đề nhân sự và đãi ngộ tối thiểu theo điều 231 (1 và 2) của Giáo luật hiện hành cũng chưa được thực hiện)

Đề nghị 3:

Vốn liếng do mồ hôi, nước mắt của anh chị em giáo dân Việt Nam hải ngoại đã chung sức đóng góp vào công tác tông đồ giáo dân (những công tác hướng đến sinh hoạt cộng đồng nói chung, vượt ra ngoài mục vụ của các cộng đoàn riêng rẽ):

- Các hội đoàn Cursillo, Linh thao, Phong trào giáo dân...
- Trung tâm Nguyễn Trường Tộ và những dự án đang khởi công :
 - Hướng đến việc xây dựng một trung tâm đào tạo giáo dân hàm thụ
 - Biên soạn và phổ biến thường xuyên các tài liệu đào tạo kitô giáo
 - Tạo cơ hội để có những cuộc gặp gỡ giữa các nhà làm văn hóa Việt Nam tại hải ngoại, hướng đến việc thành lập một trung tâm nghiên cứu về tôn giáo Việt Nam

- Tuần lễ xã hội thường niên
- Đại học hè thường niên cho giới sinh viên và chuyên viên. Tổ chức các cư xá sinh viên, giúp cho Giáo hội Việt nam có cơ sở gửi con em giáo dân đi du học, đào tạo...

Xin có sự hỗ trợ đặc biệt và thực tế của Giáo hội để những cố gắng này được tồn tại và mãi kiên toàn.

Khó mà đồng hóa một tổ chức tông đồ giáo dân của cộng đồng Việt nam công giáo hải ngoại với một tổ chức tông đồ giáo dân, một hội đoàn nào bất kỳ của Giáo hội bản xứ.

Như một vùng đất đang thời kỳ khởi công truyền giáo, mọi nỗ lực của giáo dân đã bắt đầu chính trong sự thiếu thốn, bất cập của mình. Vì muốn canh tân Giáo hội, các địa phận bản xứ, vốn đã có truyền thống đào tạo giáo dân, thường vẫn dành ưu tiên gấp đôi về nhân lực, tài lực cho công tác này so với việc đào tạo giáo sĩ và tu sĩ.

Kính xin Đức cha và các Đức ông có những phương cách cụ thể giúp cho những nỗ lực tông đồ giáo dân của cộng đồng người Việt có được những điều kiện thực hiện được bước đầu của mình.

Kính Đức cha và quý Đức ông,

Những hiện tượng đáng lo ngại đã chớm phát trong Giáo hội Việt nam, trong cũng như ngoài nước, liên quan đến những mối tương quan khó khăn giữa các thành phần Dân Chúa, mà Đức cha và quý Đức ông đã từng được nghe nói đến. Chúng con trông đợi những quyết định tích cực canh tân, và lo sợ, nếu mãi chần chừ, Giáo hội chúng ta sẽ trải qua những thời buổi xung đột với những hậu quả chỉ là tiêu cực mà thôi. Nếu ở trong nước có những khó khăn khách quan chưa thực hiện ngay được việc canh tân công tác tông đồ giáo dân một cách qui mô, có tổ chức, thì phía chúng con, *chúng con thấy bây giờ là thời điểm để cộng đồng Việt nam công giáo tại hải ngoại thực hiện được vai trò của mình, vừa kiên toàn cộng đồng tại hải ngoại vừa hỗ trợ cho Giáo hội bên nhà.*

Kính xin Đức cha và quý Đức ông ghi nhận những ý kiến của chúng con, như là bằng chứng sự tin cậy đối với những bậc lãnh đạo mà chúng con luôn kính mến.

Kính thư,

NGUYỄN ĐĂNG TRÚC
 Thường trực Văn phòng Tông đồ Giáo dân
 Điều hợp viên Phong trào Giáo dân VNHN
 Thành viên thành lập Trung tâm Nguyễn Trường Tộ
 Thành viên Phong trào Cursillo