

**LM Stephanô Bùi thượng Lưu    Stuttgart, Germany**

23 03 1995

*...chân thành cảm ơn Hải và ước mong tờ Liên lạc sẽ trở thành "trạm giao liên" để anh em GHHV khắp bốn phương trời có dịp chia sẻ gặp gỡ; chia sẻ những tin tức sinh hoạt của nhau, gặp gỡ lại các Cha Giáo Sư khả kính, các bạn bè đã cùng chung mái trường.*

*Cách đây mấy năm, anh Phát có đề nghị một cuộc họp mặt thân hữu bên Đài Loan để có dịp gặp lại các Cha Giáo Sư và có dịp gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Sáng kiến đó quả là hay, nhưng khó thực hiện vì mỗi anh em đều bận bịu với nhiệm vụ của mình và đường đất xa xôi ngàn dặm. Hy vọng trong tương lai, khi tình hình đất nước xoay vần và hoàn cảnh cho phép, anh em GHHV có dịp "vui ngày trở về" và họp mừng "ngày hội lớn" tại ngay ngôi trường cũ. Mong thay.*

*Trong khi chờ đợi, thiết nghĩ cũng nên hình thành một tổ chức kiểu Ái Hữu GHHV Hải Ngoại, không những cho anh em linh mục tu sĩ mà cho cả anh em đã có học tại học viện và hiện đang ở hải ngoại.. Có thể nghĩ đến việc hình thành một quỹ huynh đệ trợ giúp một vài anh em GHHV tại quê hương đang gặp khó khăn, hoặc khuyến khích một vài dự án của anh em đang thực hiện. Chẳng hạn chương trình dọn giáo lý cho mọi lứa tuổi và giáo lý viên cho các giáo phận do nhóm Võ Tá Khánh (Qui Nhơn) đang thực hiện...*

**Roma Lm Nguyễn Quang Thạnh 20 02 1995**

*... Tờ tin số 1 do Hải làm được anh em tiếp nhận nồng nhiệt lắm. Ai cũng khen những cố gắng bền bỉ của Hải. Dịp gặp Đực Cha Nhơn tại Rôma, anh em từ Phi, Mỹ, Úc, Việt*

và Âu Châu có cơ hội ôn lại kỷ niệm, nhắc nhớ các cha giáo và anh em xa gần. Anh em cũng mong Hải tiếp tục bản tin quý báu đó. Cha Dominici nói với tôi, ngài dùng bản tin đó để viết một bài báo cho nhà Dòng Tên..

## **Paris Lm Nguyễn Trường Thăng 20 12 94**

Tháng 10 ngày 8, 94 Thăng đến Paris và vui mừng gặp lại một số anh em trong đó có Khoa, Hồng. Ít lâu sau, anh Khoa có trao cho mình tờ Liên lạc Úc Châu 1, một món quà mà Thăng đã chờ đợi từ lâu. Bao nhiêu kỷ niệm hiện về. Minh vội vã lật nhanh, trước hết đến bản địa chỉ. Ai còn và ai mất ? Anh em, các ân sư giờ ở phương nào ? Lâu nay chỉ biết được qua những tin đồn, rất lờ mờ. Bây giờ Alma Mater không còn nữa thì ít nhất cũng được gặp nhau trên những trang giấy mỏng manh, và những lá thơ dù đã cũ xưa, 88, vẫn làm Thăng háo hức, đọc ngẫu nhiên...vui buồn lẫn lộn ...!

Phần mình, tháng 4 năm 75, lúc đó còn đang là sinh viên khoa Truyền thông Xã hội Đại Học Minh đức, Sài Gòn, với một lời hứa của đức cha Phêrô Maria là sẽ được đi du học. Thế nhưng, tất cả đành gác lại, lúc này Giáo Hội cần linh mục. Về Đà Nẵng, Thăng được chỉ định làm cha xứ Trà Kiệu, một họ đạo danh tiếng, Trung Tâm Thánh Mẫu Giáo Phận Đà Nẵng.

Nhờ ơn Mẹ, mọi sự tốt đẹp. Đức cha Phêrô, 4 năm cuối cùng đã về sống tại Trà Kiệu và mình được diễm phúc lo việc an táng ngài (21-1-88). Cuối năm 1989, đức cha F.X. Nguyễn quang Sách gọi mình về làm Quản Xứ Nhà Thờ Chính Toà Đà Nẵng ... Để rồi, bất ngờ, sau 4 năm tám tháng, ngài bảo lo liệu đi Paris "du học" sau gần 23 năm "cay đắng mùi đời". Du thì cũng hay nhưng học kể hơi quá "date". Vâng ý Cha lời đã chọn ngày thụ phong, thôi thì cứ

đi tiếp. Ngày mai, 21-12-94, đa số anh em lớp Khoá 6 của mình sẽ kỷ niệm 23 năm linh mục...Viết lá thư này gửi đến anh em xa gần để nhớ nhau, cầu cho nhau và ước mong anh em đóng góp phần mình vào công việc chung của Giáo Hội Việt Nam và đất nước yêu thương....

TB. Tại Đà Nẵng hiện nay có anh F.X. Đặng đình Canh làm chánh xứ Thanh đức, một giáo xứ có hạng thuộc thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra còn có anh Hoàng quang Hải, Vincent Ferrier, cũng làm quản xứ Phú Thượng, một họ đạo lâu đời của giáo phận. Ở Huế, anh em đông hơn, trẻ hơn. Đà Nẵng....xuất ngoại hết.

NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG

MISSION ETRANGERES

128 Rue du Bac 75341 Paris Cedex 07 FRANCE

### **Windheim Germany Lm Hồ Ngọc Thịnh 22-03-95**

*Tiến sĩ Hải thân mến*

Tuần vừa qua có bào đệ mình là Hồ trí Thức (Houston) đưa tin anh em GHHV tổ chức mừng thượng thọ của cha Bobbio làm cho lòng mình rộn ràng tràn ngập bao nhiêu là kỷ niệm. Chính ngài đã bắt cóc mình làm Ministre des Travaux cho niên khoá 65-66 khiến cả thế giới phải ngỡ. Năm 1976 gặp lại ngài mấy lần ở Roma, bắt đầu dùng tiếng Pháp, sau đó cha con sử dụng toàn tiếng Italiano khiến ngài bàng hoàng khôn tả. Có một lần tình cờ gặp ngài trên đường phố, hình tượng sa sút trông thấy, thì Ngài mới tiết lộ cho biết : "Vietnam perduto, tutto perduto !" (Việt nam mất rồi, mất tất cả). Thời gian 1975-77 mình gặp cha Chen Con ở Rôma , có một chiều chúa nhật, tới tu viện Dòng Tên ăn cơm với Ngài, nhà dòng vắng như chợ về chiều, phải tự đi lấy đồ ăn nguội. Ngồi tâm sự mới hay các

*Cha Giáo đã hiến con tim, linh hồn và thân xác cho VN hết rồi. Thật là gương mực vụ sáng láng cho anh em LM và giáo dân chúng mình.*

*Cũng tuần vừa qua TS Hải khéo nhờ người gửi tờ liên lạc GHHV cho mình. Nhà lúc ấy đang có khách, mình cất ngay vào phòng ngủ, và đêm thứ bảy rạng chủ nhật lễ Thánh Cả Giuse. Chúa nhật thứ ba mùa chay, mình đã đọc hết tờ liên lạc ấy cho tới hai giờ sáng, bảy giờ dậy đi làm lễ cho Đức Quốc Xã mà mắt vẫn còn cay cay. Những bài trong ấy làm mình cảm động quá, từ cuộc phiêu lưu con đế mèn của TS Hải, tới thư của các Cha Giáo; từ thư của anh em tới thư của Cha Phát qua Đài Loan về ( Cha Phát ợ; còn nhớ những ngày Rôma không, nay mai sang thăm Úc, nhờ Cha dẫn đường chút nghe, anh em mình giống nhau ở chỗ kẻ làm việc cho Hít Le, người phục vụ cho Căng ga ru), rồi bài về LM của cha Khoái v.v. khích lệ mình khôn tả. Lật lại trang sau thấy anh em ở bốn phương trời, có cả tên Hồ Ngọc Thịnh nữa, (khoá bảy đó, cùng với*

*Sách và Để ở bên ấy, nhớ điền vô) nên mới biết mình thuộc loại quý phái. "Tôi không còn cô đơn"..VẬY TS Hải cứ tiếp tục cái vụ liên lạc này đi nhé. Hồi nào qua Úc thế nào cũng nhờ TS làm guide đó. Công việc mình chẳng có gì đáng anh em lưu ý. Ngoài việc làm cha sở cho Đức quốc ra, viết lách và thuyết trình theo khả năng xã hội học để trả nợ Quê Hương thôi.*

**LM PHANXICÔ XAVIÊ HỒ NGỌC THỈNH**  
Kirchgasse 5 9361 Steinbach GERMANY  
Tel & Fax (09268) -493

## **Houston USA \* Hồ Trí Thức tưởng nhớ Cha SAN PEDRO**

*Hải ơi, quá giỗ bách nhật của đức thầy San Pedro rồi đó, biết không ? Ngài qua đời quá đột ngột, lại rất gần với gia đình mình, nên cho đến nay mình vẫn tưởng như còn Ngài đâu đây. Ngài rửa tội cho cả hai bébés của nhà này, làm lễ an táng cho cháu Mộng Thy (ngày xưa Hải có bế nó khi qua Mỹ chơi), và hàng tháng vẫn ra nhà dùng cơm khi ở Houston. Có lẽ lý trí thì biết "Con Người" đến như kẻ trộm, nhưng tính xác thịt loài người thì không muốn tin chuyện đó. Tự nhiên mình nhớ lại nhiều lời cha Gomez dạy khi dạy De Novissimis (Cánh Chung) trước khi mất nước. Mùa tết vừa qua, Thức còn kêu điện thoại cho Ngài và nói chuyện tiểu lâm. Trước đó, khi mình từ VN về lại, mình còn chuyển cho Ngài thơ cha Nho(K2, Nha Trang), gửi hình cha Trãi (K3, Nha Trang) kỷ niệm Nocés d'argent etc...ngài còn hứa gửi cho ĐCV Nha Trang một ít sách théologie dogmatique và morale để chính mình sẽ lo chuyển...Tình cờ ít lâu sau đó, Ngài không nói cho mình, nhưng mình được biết là người ta đã phát giác ra bệnh prostate cancer nơi Ngài. Chỉ biết thở dài, hy vọng chắc thế nào ngài cũng về bệnh viện nổi tiếng Mt Anderson, Houston, chuyên về ung thư để chữa trị, và mình sẽ đi thăm.*

*Thế nhưng chuyện không như vậy. Ngày hôm sau, mình điện thoại xuống Chancery của địa phận thì biết Ngài quyết định không muốn xa giáo dân của Ngài nên sẽ chữa trị trong địa phận : Brownsville là nơi chánh tòa thì không có gì hết, nên Ngài về giáo xứ St Joseph, Eddingsburg, thuộc McAllen (cũng trong địa phận của Ngài) cách đó tý xíu để điều trị. Mỗi tuần Ngài đến nhà thương thành phố 4 hay 5 lần ban chiều để điều trị (out-patient cancer radiation treatment). Mình thấy vậy cũng mừng vì chưa phải nằm hẳn trong bệnh viện. Thỉnh thoảng mình phone,*

và biết Ngài vẫn *actif* lắm, đi *clergy conference*, về lại *Brownsville* etc mình lại càng lạc quan hơn, nghĩ rằng chắc nhẹ. *detected at early stage, Ôcurable*...Người sau cùng trong gia đình mình nói chuyện với Ngài là bà xã mình. bà xã mình linh tính có gì không xong vì mọi khi Ngài nói rất nhiều, nhưng lần này quá ít : hỏi về *side-effect*, sức khoẻ trong người, triệu chứng rụng tóc etc Ngài chỉ cười. Khi hỏi con và anh Thức xuống thăm cha cuối tuần này được không, ngài nói đợi đầu tháng tám hãy xuống, vì ngày mai ngài đi về Miami thăm người nhà, đầu tháng tám sẽ trở lại : *That day never comes*. Ngày thứ 5, 14/07 Ngài bị bệnh nặng đang khi thăm thân nhân, phải mang vào nhà thương Sinai, Miami và ngày chủ nhật 17/07, truyền hình Houston loan tin Ngài qua đời. RIP. Một linh mục học trò Thánh Kinh của Ngài thuộc địa phận Miami ban bí tích sau cùng cho Ngài.

Ngày thứ ba 19/07, xác Ngài di chuyển về *Brownsville* cho dân địa phận viếng xác. Sáng thứ tư Đức Tổng Giám Mục San Antonio chủ lễ cầu cho linh hồn Ngài tại *Brownsville*. Nhà thờ không đủ chỗ cho người dự, nên phải *screen-televised* cho người ngoài nhà thờ xem và thông công. Sau đó, chuyển xác về lại Miami với thánh lễ an táng sáng thứ năm tại nhà thờ chính toà và do Đức Tổng Giám Mục Miami chủ tế. Vì hãng *Continental Airline* (nơi bà xã mình làm việc) lo chuyên chở, nên bà xã mình gọi xuống *Station Operation Manager* của *McAllen / Brownsville* dặn họ lo công tác cho chu đáo, họ nói cứ an tâm : *it is in good hands*.

Nhớ về Ngài có lẽ tất cả anh em chúng ta đều có kỷ niệm riêng nhưng chung chung ai cũng nhớ đến vị giáo sư kinh thánh cả hai khoa triết và thần học. Triết thì mấy năm sử và địa đất thánh. Bên Úc, Hải cứ hỏi hai bác Phan Phát và Huỳnh H Khoái (tức Potato với *accent aigu*) xem có nhớ đã dùng cái gậy của Ngài để chỉ cái *carte muette* đất thánh

của Ngài mấy lần. Bác Phát thì bây giờ kinh thánh đầy bụng, nếu phải chỉ lại chắc trúng phóc phải không bác (Sincere hello to bác Phát và Khoái). Dĩ nhiên là còn nhiều kỷ niệm nữa. Mình nghe nói sau khi mất nước, những anh em còn ở lại rất phục tít khôn ngoan và can đảm của Ngài. Chắc Hải cũng trong số đó.

Việt Nam quê hương ta và Giáo Hoàng Học Viện đã incarné vào máu Ngài. Ngày mới về Houston để chịu chức Giám Mục, Ngài gọi mình ban trưa ra giúp lễ. Lễ xong, vào văn phòng Ngài, Ngài hỏi mình : Đố anh Thức có cái gì trong cái tiroir bàn làm việc của tôi ? Một nắm đất gói trong túi nylon. Ngài nói đất vườn hoa thầy Muo. Con gì nữa ? Một lá cờ Việt Nam. Xong rồi Ngài đứng dậy, mở briefcase lấy ra cái nhẫn giám mục cho mình xem : Nhẫn có khắc hình bó lúa tượng trưng cho VN đó Thức ơi. Ba hôm sau, cho đến ngày lãnh chức Giám Mục, trưa nào Ngài cũng gọi mình ở văn phòng ra giúp lễ rồi ăn trưa chung với gia đình Ngài.

Xin gửi lời kính thăm anh em bên Úc nhé.....

### **Hồ Trí Thức về dịp Thượng Thọ Cha LUIGI BOBBIO**

Mùng ba tết, năm Ất Hợi

Kính thăm toàn thể Quý Chư Huynh cựu "Giáo hoàng" trên đất Cờ Hoa

Nhân dịp năm mới, xin chân thành kính chúc toàn thể quý anh em một năm mới tràn đầy PHÚC LỘC KHANG AN THÁNH PHÚC T HỌ .

Người viết thư này là Hồ Trí Thức, hay là Thịnh con, một trong những cái hồ nổi tiếng ở Đà Lạt cùng với Hồ Hán Thanh, Hồ Bạc Xái.

Thức xin được thưa với quý anh một chuyện như sau : Tuần vừa qua Thức có nhận được một lá thư của cha giáo Bobbio, và tình cờ Ngài cho biết tháng February 95 này, Ngài sẽ mừng sinh nhật thứ ...(đố anh em đoán) 80.

Vậy Thúc xin được phép gửi đến quý chư huynh bản sao lá thư đó, với lời đề nghị anh em chúng ta gửi thiệp Happy Birthday, Ad multos Annos chúc mừng Ngài trong dịp thượng thọ này. Enough is said, I do not dare to preach the choir. Thúc đã điện thoại cho đàn anh Nguyễn thông Phúc, Lê xuân Thượng, Nguyễn long Định và mọi người ủng hộ ý kiến này.

Địa chỉ của Ngài

**Rev. Luigi Bobbio SJ**  
**Catholic Church 30 Chung Cheng Road**  
**Peipu, Hsinchu-Hsien - TAIWAN ROC**

Khi viết những dòng chữ này thì bao nhiêu kỷ niệm GHHV dễ thương hiện về như cú revers bồng bàn của đàn anh vĩ đại Nguyễn Lợi nó sắc như khi làm disputatio, bây giờ thì chắc ngài tha hồ ăn Omaha Steak, ngón đàn hạ uy cầm của Bác Trần đình Lăng, tài sửa xe đạp của bác Nguyễn an Ninh để anh em có xe đạp đi dạy giáo lý hay strada, đôi dùi trống và mấy chậu bông đầy nhánh khô do bác Hiền cắm mỗi khi có đức vít vồ hay quan khách nào allocutio, dáng đi hiền lành mà trang nghiêm của "chị" Khuyến, giọng hát solo của Bác Tước và xếp Nhượng, nét vẽ độc đáo và bay bướm của đàn em Võ thành Tứ, tài đóng kịch của Hoà già bố (Võ văn), những buổi họp báo của cha Chen thời Nguyễn cao Kỳ còn làm lớn và thường khi Ngài hay nói : Hôm nay ông Kỳ đi ngoài và cứ bị bác Nguyễn văn Thư chọc là có ngày nào mà ông Kỳ không đi ngoài (ai hiểu được thì hiểu) vân vân và vân vân....

**Bobbio, Luigi**

*Je vous souhaite un bonne fête du Tet-*

*Je vous écris, pêle-mêle : english-french, all together.*

*In february I will be 80 years old ! avec quelque misère. mais (a va encore. Grâce à Dieu.*

*Good bye - in Christo. Votre ami - Luigi Bobbio SJ*



## **Maryland USA Võ Thành Tú**

15 10 94

*Thân chào ngài tiến sĩ Hải*

*Đợi muốn lòi cả con mắt, dài cần cổ ra bây giờ mới nhận được bản địa chỉ . Hú hồn hú vía tưởng rằng ma cô nào bắt cóc ông tiến sĩ của tôi rồi chứ. Mới nhắc tới Hải hôm Labor Day vừa qua tại nhà anh Nguyễn Long Định. Hôm đó có mặt anh Hồ Trí Thức từ Houston và cả anh Phạm ngọc Phi từ Roma bay vù sang đây. Tối hôm đó tụi này được anh chị Nguyễn long Định đãi cho một chầu cua rang muối tuyệt vời. Muối của Mỹ sao mà mặn quá cỡ làm uống nước li bì. Tú biết được nơi ẩn dật của anh Định cũng tại vì cái tật hay ngao du sơn thủy. Số là hôm cuối tháng bảy vừa qua, Tú và anh Trần văn Đức làm một vòng lả lướt từ Maryland sang tận Caliifornia trên chiếc xe Cavalier của anh Đức. Trên đường ghé Houston thăm bố mẹ cô vợ mới cưới của Tú, Tú có gặp Khang và được cho biết số phone của anh Định đây chứ. Đợi cho hết chuyến du lịch xong Tú về đến Maryland là réo anh Định ngay. Thế là từ đây gặp nhau đươc mấy lần. Lần đầu tiên như Tú kể là có dịp anh Phi và Thức sang. Tối hôm đó Tú phải ngủ lại nhà anh Định vì ham kể sự tình khuya quá về trễ sợ vợ đánh nên đành ngủ lại vậy. Nói vậy chứ Tú vẫn còn tự do vì bà xã chưa qua mặc dù tụi này đã làm đám cưới từ năm 1992 lặn đây. Đang lo giấy tờ, còn ở giai đoạn Mỹ phỏng vấn nữa là xong. Hôm ghé Houston gặp Khang hốc hác quá. Khang về bên ấy làm đám cưới với cô bồ cũ ở Ba làng do anh Trương Trãi làm chủ sự. Hôm tết Tú có về Nha Trang chơi thì Quyết có dẫn ra Ba làng thăm anh Trương Trãi nhưng gặp lúc ngài đang bận làm lễ không gặp được. Có ra đại chủng viện Nha trang (đang xây và dự trù kinh phí tới khoảng US \$1,500,000) và gặp được anh Nguyễn chí Cần cho mượn xe Honda chạy cũng đỡ mỗi giờ. Anh Cần đã dẫn tụi này tham quan hồ cá Trí Nguyên và những vùng phụ cận. Anh*

*nói có lẽ anh và anh Linh sẽ đi du học ở Institut Catholique một ngày rất gần đây nếu được nhà nước ta cho phép. Tú đã đi Việt Nam được hai lần rồi. Lần đầu tiên vào tháng 8 năm 1992 để tìm chiếc xương sườn. Đó là dịp để Tú gặp lại bà con và bạn bè thân thuộc của mình. Gần đủ mặt bá quan văn võ phe ta. Rất tiếc là hôm đó có một linh mục mới qua đời nên anh em ở Xuân Lộc không xuống được. Nhưng Tú đã về kịp lúc mừng bốn mạng Piô X ở Thanh Sơn do cụ Lê vinh Hiến ( Khoá 15 cùng lớp với Tú ) làm chủ. Hôm đó gặp được rất nhiều anh em. Gặp nhau mừng quá chừng. Tú có đem video camera về nên quay tứ tung. Hôm nào Hải có rảnh thì chạy qua đây Tú cho xem lại những khuôn mặt cũ xi của con cháu bác Mười Phi (đây là danh từ anh Dũng đã đặt khi gửi thư cho Tú vào những lúc nước nhà còn khó khăn vì hay kiểm duyệt). Tú có gặp lại thầy Nguyễn khắc Dương tại nhà của Hoàng gia Khánh. Hôm đó Khánh đã cặp vợ chồng son của Tú đấy. Thầy Dương đã xuất khẩu một bài thơ tặng tụi Tú với những tiếng nô na ở vùng Nghệ an Hà tĩnh làm Tú chả hiểu mô tê gì cả làm thầy phải giải thích. Y chang như hồi thầy còn dạy ở đại học Đà lạt vậy. Chỉ có một số anh em chị em thôi chứ không có đông vì bà con bận đi làm hết trơn hết troy. Vào dịp này cũng có Nguyễn trọng Tài vừa được ân xá của nhà nước ta cho thở khí trời hơi sớm hơn*

*Tú đã đi Việt Nam được hai lần rồi. Lần đầu tiên vào tháng 8 năm 1992 để tìm chiếc xương sườn. Đó là dịp để Tú gặp lại bà con và bạn bè thân thuộc của mình. Gần đủ mặt bá quan văn võ phe ta. Rất tiếc là hôm đó có một linh mục mới qua đời nên anh em ở Xuân Lộc không xuống được. Nhưng Tú đã về kịp lúc mừng bốn mạng Piô X ở Thanh Sơn do cụ Lê vinh Hiến ( Khoá 15 cùng lớp với Tú ) làm chủ. Hôm đó gặp được rất nhiều anh em. Gặp nhau mừng quá chừng. Tú có đem video camera về nên quay tứ*

tung. Hôm nào Hải có rảnh thì chạy qua đây Tú cho xem lại những khuôn mặt cũ xì của con cháu bác Mười Phi (đây là danh từ anh Dũng đã đặt khi gửi thư cho Tú vào những lúc nước nhà còn khó khăn vì hay kiểm duyệt). Tú có gặp lại thầy Nguyễn khắc Dương tại nhà của Hoàng gia Khánh. Hôm đó Khánh đái cặp vợ chồng son của Tú đấy. Thầy Dương đã xuất khẩu một bài thơ tặng tụi Tú với những tiếng nôm na ở vùng Nghệ an Hà tỉnh làm Tú chả hiểu mô tê gì cả làm thầy phải giải thích. Y chang như hồi thầy còn dạy ở đại học Đà Lạt vậy. Chỉ có một số anh em chị em thôi chứ không có đông vì bà con bận đi làm hết trơn hết trọi. Vào dịp này cũng có Nguyễn trọng Tài vừa được ân xá của nhà nước ta cho thở khí trời hơi sớm hơn

... Tụi Tú xuống Xuân lộc quây hai lần đã đời luôn., làm sạch cả vườn tiêu của Hiến đỏ. Hôm gặp nhau ở nhà Hiến đỏ xong, cha già Tuyên có mời cả bọn lên nhà thờ mới của ngài ở Hồ Nai. Cha già lúc này có óc thẩm mỹ lắm cho nên vườn tược ao cá đều rất tươi tốt. Cụ sáu Đại (đã làm linh mục thuộc địa phận Xuân Lộc) nói nhỏ với Tú rằng thì này "lúc này cha già Tuyên tiến bộ lắm rồi đấy" Có cả cụ cố Trương linh Vệ từ Cần thơ lên nữa. Vui lắm Hải ơi. Ráng có dịp nào về quây Saigon đi. Kỳ đó cha Vệ lên quây tiền để xây nhà thờ của ngài đã gần sập. Hôm đám cưới của Tú không có mặt anh Linh, nhưng lúc Tú lên đường trở về Mỹ thì anh Linh có vô tiễn chân, và cũng tại vì anh Linh mà Tú bị trễ máy bay hôm đó nên phải ở lại tuần sau mới về được Mỹ đấy. Nói chơi đấy thôi vì Tú bị rịn quá nên trễ máy bay đấy. Anh Nghĩa, Dũng, Quyết, Tuệ, sau khi tiễn đưa Tú xong ra quán nhậu ở đường Huyền Trân Công Chúa làm một chầu, thì bỗng thấy Tú và Phương lù lù tiến vào làm mấy anh đó ngạc nhiên và cười quá cỡ. Tụi này nhào vô nhậu luôn đến tối mới chia tay. Thiệt là vui. Các anh em ở Saigon bây giờ đã khá hơn xưa nhiều. Nghe nói vợ chồng

Quyết và Vân sắp sang Mỹ rồi đây, có lẽ trong tháng này thôi. Sẽ bảo Quyết viết thư cho Hải khi họ sang đây. Vì Quyết sẽ ở cùng một chỗ với Khang đây, và cũng gần nhà ba má vợ của Tứ nữa. Kỳ rồi đi Houston mà Khang không có nói là anh Hồ Trí Thức ở gần đó nên hụt mất dịp gặp ảnh, nhưng bù lại Tứ đã gặp lại anh ở nhà anh Long Định ...Đi ra ngoài mới thấy quả đất này thật nhỏ bé...Phượng (bà xã của Tứ) có người anh trai và người em trai ở Victoria, có dịp Tứ sẽ sang thăm anh và các anh em bên đó. Nhưng phải chờ Phượng sang đã. Giấy tờ bên Mỹ đã xong rồi chờ phái đoàn ở Thái Lan sang phỏng vấn nữa thôi. Bà xã của Tứ tên Nguyễn thị Như Phượng. Tuổi con chuột lắt (vì nhỏ con lắm). Mai một sang Úc sẽ có dịp quây cho anh Hải hết hồn luôn.

Lần thứ hai Tứ về là tết vừa qua. Lần này chạy giấy tờ mệt nghỉ luôn nên ít có dịp đi chơi đây đó. Chỉ có ra Nha trang thăm anh Cần thôi. Lúc Tứ về thì có nghe nói anh Tri Bửu Thiên vừa đi Pháp ngày hôm trước, uống quá không gặp được anh ta. Còn ra Nha trang thì nghe anh Cần nói anh Phi cũng mới đi Roma. Tứ có gặp được Lưu thanh Kỳ ở đại chủng viện Nha Trang. Còn nghe nói Khấn đã vào Phan thiết. Đình đình Chiến thì đã chịu chức hôm 17 tháng 3 vừa qua do đức cha Nghi đề đầu. Hôm đi Nha trang về Tứ có định ghé Phan thiết thăm Chiến nhưng Quyết cản vì tàu lửa tới Mừng mán lúc giữa đêm khuya mà vợ chồng Quyết lại phải về Saigon không tháp tùng theo Tứ được nên Tứ cũng đành nghe lời về thẳng Saigon luôn...Dù sao Chiến và Tứ cũng có nhiều lý niệm đẹp ở Đà Lạt ngày xưa. Hải có nhớ kỳ lớp Tứ làm kịch, Chiến làm Lạc long quân còn Tứ thì làm Âu Cơ..Sau đó Tứ còn đóng thêm một màn hài kịch nổi tiếng vì mặc đồ sexy quá làm anh Thượng gáo phải chạy lên sân khấu bảo Tứ phải khép chân lại...Khà khà khà..đàn ông mà giả đàn bà con gái thì làm sao mà giống

được phải không anh Hải ! Lúc Tú chưa về Việt nam các anh Piô X kể chuyện này cho bà xã của Tú nghe làm cô nàng cứ thắc mắc mãi.

Ở Saigon hiện nay gồm có các anh Dũng (công ty Hướng Mới, từ hợp tác xã anh Dũng đã xin được giấy phép đổi thành công ty vào năm 1992), Huỳnh tấn Dũng, Thanh "ba nạp", Hưng thì ở Xuân lộc nhưng xuống Saigon học computer với anh Nguyễn ngọc Sơn tại trụ sở Bùi Chu, "Maitre" Huỳnh toả Hương (danh từ mà mấy người ở Tây về đi tìm thầy địa lý Hương), Tuệ. Còn ở Xuân lộc thì khi Tú lên có gặp các anh Năng, Ngân, Đại, Vàng (được gọi là cha sở nhà thờ Tám Mái), Tuyên, Huyền, Hiệu, Hưng. Khi ra Vũng tàu trên đường về có ghé và gặp Nguyễn hồng Sơn (gọi là Sơn thọt), cha sở Bà Rịa. Còn Bông "chuà" thì không gặp. kể ra cũng gặp nhiều khá đấy nhỉ. Trước khi Tú về lại Mỹ thì tình cờ gặp lại Minh (khoá 18, địa phận Saigon) tại nhà của anh Huỳnh toả Hương. Hiệu, Minh và Hưng đang chuẩn bị để có thể nhảy lên bàn thờ nếu nhà nước bật đèn xanh. Hiến đồ thì nghe nói đã lên đường sang Canada du lịch hôm 10 tháng mười vừa qua. Tụi Tú sẽ lo giấy tờ cho Hiến sang Mỹ chơi cho biết. Hiến sẽ ở lại chơi khoảng hai ba tháng gì đó. Hình như Hải và Hiến có gì dính dáng với nhau phải không ? Cùng cha bố ? Nếu Tú nhớ không lầm !!! Còn con nhà Lê minh Đức dẫn vợ về Việt Nam hôm 6 tháng 10 để trình làng tại Sông Xoài, quê hương của cô dâu (hiện do anh Louis Nguyễn minh Hướng làm cha sở) và sẽ trở lại Mễ ngày 23 tháng 10 này để lo đón Hiến đồ sang chơi. Tháp tùng theo Đức kỳ này có anh Ngôn nữa. Anh Ngôn về làm MC trong buổi lễ của Đức và Dung. Tú cũng được mời nhưng không có ngày phép nào còn dư cả vì đã lấy hết 6 tuần nghỉ trong năm nay rồi, 4 tuần về VN và 2 tuần đi California với anh Trần văn Đức. Hôm đến nhà anh Long Định, Tú có đem theo một số hình

chụp trong chuyến về VN vừa qua. Cả anh Định và anh Thức đều không nhận ra một số đồng các anh em ở bên nhà. Nhất là anh Nghĩa lúc này xỉ thẩu quá cỡ và tóc của anh cũng dài hộ khẩu hết cho nên nhận không ra là phải rồi. Thanh "banap" thì ốm hơn xưa nhiều. Các anh có vẻ bận rộn nhiều vì sinh kế. Đa số đi dạy sinh ngữ ở Trung Tâm Nguyễn trường Tộ (chúng viện Saigon ngày xưa) ngoại trừ anh Nghĩa thì có cửa hàng buôn bán sơn mài ngay tại trường Taberd cũ đối diện Bưu điện nên phát đạt lắm. Quyết thì làm cho sở Ngoại Vụ cũng khấm địa, còn anh Thanh "banap" thì làm công nhân viên cho hãng Young Advertising, ở đường Duy Tân gần nhà thờ ĐỨC BÀ, Gabriel Tài làm cho một công ty Mã lai về cầu đường. Gặp anh chị em rất vui và rất tình. Chỉ có hôm đám cưới của Tứ là đông đủ anh em nhất còn những lần gặp về sau để nhận và đi chơi thì lẻ tẻ thôi. Anh Long Định có lẽ tháng 12 này sẽ về thăm gia đình đấy. Còn Tứ thì cũng có thể tết năm sau về nữa. Có thể thôi vì còn tùy vào công việc ở sở và túi tiền nữa. Tứ đã ra trường kiến trúc năm 1992. Ôm cái bằng Master of Architecture to tổ bố nên chả có ma nào thềm mượn cả nên đành vào làm cho American Red Cross đỡ ghiền vậy. Việc làm rất nhàn hạ nên có nhiều giờ để viết thư cho anh chị em hải ngoại và gia đình cũng như bà xã. Tứ hứa viết thư cho cha Deslierres thường xuyên nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi vì ngài bắt phải viết bằng tiếng tây chứ không được viết tiếng anh, vì thế mỗi lần viết phải rặn muốn chết luôn. Anh Trần văn Đức đã sang bên vùng này học được một năm về ngôn ngữ ở trường mà Tứ đã học ngày xưa. Vì thế mà Tứ và anh Đức gặp nhau hầu như mỗi tuần để đi xem xine và đi chơi đây đó. Còn cha già Doan thì ở gần nhà anh Định, bên Virginia. Thỉnh thoảng cha già cũng sang Tứ chơi. Hôm tháng 5, anh Đức, Doan và Tứ có lên New York dự lễ phong chức của anh Louis Nguyễn văn Vây. Tụi Tứ lên chúng viện của anh Vây

ngủ một đêm, sáng hôm sau lái xe xuống New York City để dự lễ truyền chức của anh do đức hồng y O Connor tại St Patrick Cathedral. Sau đó tụi Tứ đắp tàu ra tượng Nữ Thần Tự Do chơi và chiều chạy lên Hyde Park ngủ để sáng hôm sau còn dự lễ mở tay của anh Vây tại nhà thờ Regina Coeli do linh mục Peter Vianney (cha giáo sư của Tứ hồi xưa ở TCV Saigon giờ làm cha sở ở đó). Chiều hôm đó vọt về Maryland để thứ hai đi làm. Anh Vây hiện làm phó cho một xứ Mễ ở State Island. Anh Đức đã học xong chương trình ngôn ngữ hồi tháng bảy vừa qua và đã trở về California để chuẩn bị lên đường sang Roma. Trong chuyến đi về của anh Đức có Tứ tháp tùng nữa. Tụi này lái xe từ Maryland xuống Georgia, ghé New Orleans, rồi nghỉ ở Houston hai ngày. Sau đó chạy lên Fort Stockton ngủ một đêm rồi ghé Tucson 1 ngày. tại đây tụi Tứ tập sống ở lửa luyện tội cho quen. Khí hậu ở đây nóng đến 122 độ F vì là khí hậu sa mạc, không biết bên Úc có nóng như vậy không ? Sau đó đi Grand Canyon, một trong những kỳ quan quả thế giới và ghé sông bạc nổi tiếng Las Vegas 2 ngày để đóng hụi chết trước khi đến California. Ở lại Orange City 2 ngày tại nhà em gái của anh Đức. Có con nhà Hiến và vợ con đùm đê của hần nữa. Sau đó Tứ theo anh Đức lên Sacramento chơi 2 ngày rồi lên máy bay đông thẳng một mạch về Maryland. Anh Đức đã lên đường sang Roma hôm 30 tháng 8 vừa qua và mới tựu trường hôm 10 tháng 10 tại Universita Gregorianna. Anh sẽ lấy tiến sĩ kinh thánh trong vòng bốn năm rồi sẽ trở lại Huê Kỳ, sau đó hậu xét. Hoặc làm giám mục hoặc đi dạy ở một nơi khi họ còn gáy tận Phi Châu, hay là trở lại VN để gỡ đầu các linh mục to be ở Huế và Vĩnh Long (vì anh Đức bây giờ đã nhập Société de Saint Sulpice rồi).

Phần cha già Đoàn thì chịu không nổi khí hậu lạnh lẽo của miền Đông Bắc Hoa Kỳ hoặc cứ mãi suy gẫm về lời Yahveh đã phán trong Sách Sáng Thế Ký : "Đàn ông con trai ở một

mình không có tốt" (*Il n'est pas bon que l'homme soit seul*) nên sẽ lên xe bông ngày 29 tháng 10 sắp tới đây. Lễ cưới sẽ do cha Trần đình Nhi (tức cha Lăng Khoá 6 đây) làm chủ tế. Phần dạy giáo lý cho cô dâu mới thì cha Nhi đã trao cả hồn lẫn xác cho cha già Đoan rồi nên bà con cô bác cứ yên chí. Cha già Đoan mà dạy giáo lý thì "inchêable" ! Chồng dạy vợ thì lúc nào cũng có giờ phải không quý vị (suốt đời mà!). Cha già Đoan phen này năm chắc được phần rỗi linh hồn của mình rồi vì đã dụ thêm được một con chiên vào đạo.

Đó là những gì Tú biết được và kể sơ cho anh Hải nghe sau mấy năm trời im hơi lặng tiếng. Có dịp nào sang Mễ chơi nữa không ? Tú đã đổi nhà rồi. Ở Mỹ này thay nhà như thay áo vậy. Mới sang Mỹ có 10 năm mà đã dọn nhà tới 11 lần rồi. Không biết khi bà xã sang có đòi dọn về Texas cho gần ba mẹ cô ta không nữa.

Thôi Tú tạm ngưng ở đây để cho anh Hải có giờ mà thở vì này giờ đọc thơ của Tú muốn ngộp rồi phải không ! ...

Sau đây là những địa chỉ anh cần sửa lại và thêm vào trong tờ Liên lạc sắp tới :

Gioan Nguyễn tiến Đoan (khoá 13)  
201 N. Sterling Blvd  
Sterling VA 20164  
(703) 444 - 1817

Antôn Nguyễn long Định (khoá 13)  
8106 Brown Ct  
Alexandria, VA 22306  
(703) 780 - 1378 (H)      (703) 704 -1138 (W)

Phêrô Lê Minh Đức (khoá 15)  
3808 32nd Ave. W.



*Seattle, WA 98199  
(206) 282 - 9258*

*Rev. Martinus Trần văn Đức (khoá 13)  
Casa Santa Maria  
Villa Dell` Umilta, 30  
00187 Roma - Italia  
(011-39-6) 6789 - 184*

*Josephus Phạm văn Hiến (khoá 15)  
668 N. Rancho Santiago Blvd.  
Orange, CA 92669  
(714) 997 - 7291*

*Augustinus Nguyễn đức Khang  
(K 15)7103 Autumn Grove Dr  
Houston, TX 77072 Tel. (713) 530 -2017*

*Rev. Louis Văn Thanh (Nguyễn văn Vây)  
St. Christopher`s Parish 130 Midland Ave. Grand City, SI  
10306Tel.(718)351-2452*

*Peter Võ thành Tứ  
1111 Kingwood Dr Takoma Park  
MD 20912 Tel. (301) 738-0519 (W)  
(301) 439 - 2564 (H)*

*TB. Tứ cũng báo tin là thân phụ anh Đặng xuân Thành (lớp 8 đó) đã mất cách đây khoảng 3 tháng tại Saigon. Nhà ở gần nhà vợ chồng Quyết. Còn Thành thì ở tuốt bên quận 8. Giàu thì ít liên lạc với anh em. Tứ cũng có lên Búng thăm anh Patriciô Tiên. Lúc này anh mập ra. Giọng cười vẫn rộn ràng như xưa. Còn Nghiệp (lớp Tứ) thì cũng làm thầy giáo ở Bình Dương.*

### **Phân Ưu**

Nhận được tin buồn Thân Mẫu của anh Dương Quang Ninh vừa qua đời tại Việt Nam vào 12 tháng 5 / 1995. Chúng tôi thành thật chia buồn với anh Ninh và gia đình.

Cũng xin chia buồn với anh Đặng Xuân Thành và gia đình.

Chúng tôi đã dâng lễ cầu nguyện cho hai linh hồn thân phụ anh Thành và thân mẫu anh Ninh trong dịp cha Deslierres qua thăm Úc, cũng như linh hồn các anh em cựu GHHV và thân nhân đã qua đời.

### **Tứ Vỗ Thành Maryland USA 11 1994**

Tứ đã nhận được thư của Hải và mấy quyển liên lạc Piô X...Tứ cũng nhận được thư của bà xã từ VN gửi sang, (lúc này chịu tiền phone không nổi nữa nên đành nhờ con rùa bưu điện vậy !) có nói là anh Nguyễn chí Cần vừa đãi anh chị em Piô X một chầu thật to để sửa soạn khăn gói lên đường sang Tây du ký. Như vậy là chúng ta có cơ hội gặp thăm một anh nữa. Cha Deslierres cũng vừa viết thư cho Tứ, ngài có nói là đã được anh em Piô X bên Úc châu mời ngài sang đó ăn Tết nhưng ngài không đi được vào dịp đó vì bận con cái ở Phi nên đã xin dời lại vào khoảng tháng 5 tới. ...

Con nhà Quyết thì 13 tháng 12 này sẽ cùng vợ con lưu lạc sang Mỹ đấy. Thế là dân ở Mỹ đông nhất đấy. ...Thanksgiving này tại Tứ tụ lại nhà anh Định để làm lễ tạ ơn. Sẽ chụp hình gửi anh Hải xem dân xứ Mỹ bây giờ thế nào nhé. Chắc cũng béo như dân Úc vậy thôi. Anh Hải lúc này phát tướng hơn hồi sang đây năm 1988 nhiều. Sau này sang Roma càng có cơ may phát phì hơn nữa đấy. Liệu mà giữ mình. Tứ cũng ráng mỗi ngày hít đất cho xuống

cân bót vậ mà bụng thì cứ nở mà ngực thì thon dần. Thế mới lạ chứ ! Lúc này Tứ ráng đi bơi mỗi ngày cho giãn gân giãn cốt. Cũng tiện là nơi làm việc rất gần với hồ bơi vừa đi bột tà tà vừa warm up tới đó nhảy ùm xuống nước là vừa. Bên này đã gần mùa đông nên thời tiết thay đổi bất ngờ lắm. Lúc lạnh lúc nóng chẳng biết đâu mà mò. Đài khí tượng thông báo một đằng mà khí hậu lại chuyển hướng sang một nẻo làm nhiều khi mang dù theo mà lại không mưa đến khi đang dung dăng dung dẻ dưới mặt trời thì bỗng mưa ào xuống làm ướt lãng nhách. Đúng là "nắng mưa là bệnh của trời"...Tứ có ghé thăm anh Võ tá Đề (em bà con với Võ tá Khánh, hộ viên duy nhất còn lại của GHHV) tuần cừa qua để nghe kể chuyện Trăng Thập Tự nhà mình đã lê lết khắp nẻo đường quê hương để đến khi sang lại bên này anh Đề chỉ phán một lời "Tội nghiệp cho dân Việt Nam mình quá !"Anh Đề có đưa Tứ xem những công trình giáo lý mà anh Khánh đã cố gắng thực hiện và phổ biến bằng cách gửi những sách ấy cho anh Tài và nhờ anh tài phát thanh trên đài Veritas để huấn luyện giáo lý viên cho Việt Nam cách hàm thụ. Những giáo lý viên tương lai được nhà xứ cung cấp cho một cái đài và tần số để bắt đúng giờ phát thanh hàng tuần. Đúng là Chúa Thánh Thần đã soi dẫn giáo hội của Người trong mọi bờ mọi lúc....Anh Đề cũng nói là vợ chồng Hoàng gia Khánh cũng sắp sửa rục rịch lên đường qua Mỹ. Thế là thiên hạ đành đổ xô bỏ xứ ra đi. Hôm Tứ về thì Khánh không có nói chuyện đi đứng gì cả, chỉ biết là nhà vợ của Khánh đã zulu sang đây từ lâu rồi. ...Anh Dũng "nhoi" nói "thằng Khánh nó hay lắm, dạy tiếng Quan Thoại trong chủng viện mà hể sáng hôm sau dạy thì tối hôm trước mới mở sách ra luyện chương" Như vậy hể thầy ngốn cái gì thì học trò đành phải cố ăn cái ấy. Chứ biết sao bây giờ. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Anh Định đã sắp đặt chương trình về VN rồi đây. Hy vọng Tứ cũng sẽ nổi gót anh ấy trong dịp tết con

heo hằm này. Tú phải theo luật Hội thánh phải về thăm VN một năm ít là một lần đấy mà. Thấy anh Hải làm nhiều chuyện cho tụi Úc quá mà Tú thẹn cho mình chả làm được tích sự gì cả. Tối ngày cứ về vời không. Anh Hải có nhớ lúc còn ở GHHV cha Deslierres phải cấm Tú không được vẽ nữa đấy. Vì thế Tú phải dán một tấm bảng trước cửa phòng là "Không nhận hàng vẽ nữa ! " Anh Tiên bà già (Phú Cường, hiện dạy học tại Búng) đi ngang qua cười quá chừng. Vậy mà vẫn chúng nào tật nấy sang đây không bỏ được cứ đeo cái nghiệp ấy mãi nên nghèo vẫn hoàn nghèo. Chuyện anh nói Tú hỏi dùm các anh em ở Mỹ này cái chuyện mười đô bỏ heo sao Tú thấy ngại quá. Hay là anh cứ nói đại trên tờ Liên lạc của tụi mình đi có gì đâu mà ngại ngùng. Ai cũng hiểu công đức của anh cả mà. Chuyện gì chứ chỉ có \$US 10.00 thì đâu có khó. Các anh em sẽ tự giác gửi cho anh nhiều hơn cho mà xem. Yên chí đi. "Nếu các con đã bỏ mọi sự thì sẽ được lời gấp trăm ngay ở đời này cơ mà" Tú nghĩ như vậy có đúng không anh Hải. Tú sẽ moi tiền mấy anh em ở gần đây thôi rồi gửi sang cho anh đây chứ còn những chỗ khác thì Tú xin chấp tay xá dài. Tú gửi cho anh cái bì Liên lạc số 2 đây. Rất đơn giản nhưng hàm hồ ý nghĩa lắm đấy. Tú sẽ viết một bài kèm theo để giải thích kéo bà con mạnh ai nấy chú giải thì đến Chúa Thánh Thần cũng sẽ bị mèo ăn thịt mất thôi. Tú cũng gửi cho anh mấy tấm hình để anh có thích thì đăng lên cho làng nước nhận diện bà con mình. Không đủ hết mặt bá quan văn võ nhưng cũng gần đây đủ những khuôn mặt mà Tú gặp ở Saigon. Mấy cái hình ở Xuân lộc thì Hiến đã giữ trọn hết rồi chả cho Tú tấm nào cả nên không có mà gửi cho anh xem dung nhan bây giờ của các anh Đồi, Năng, Ngân, Vàng, Sơn v.v. Uống thật ! Thôi để kỳ này Tú về sẽ chụp hết mọi khuôn mặt cũ xì ngày xưa để đăng lên báo cho vui.....

Thanksgiving tụi này có tụ tập tại nhà anh Định, gồm có

các anh Trần Tử Lăng, Võ tá Đề, Long Định, Doan, Tứ và cặp vợ chồng bạn học của anh Đức lúc còn ở San Francisco, tên là Hải, trước thuộc địa phận Cần thơ, cùng quê với Trương linh Vệ và là bà con suôi gia với anh Tri bửu Thiên, vì em của Tri bửu Thiên lấy cô em gái của Hải. Con nhà tông có khác...cũng phải lựa thầy tu mới lấy cho bằng được. Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba tu xuất...Noel này tụi Tứ sẽ gặp nhau tại nhà anh Doan. Cứ xoay tua như thế cũng vui, có dịp để gặp nhau tán gẫu cho quên những ngày mệt mỏi ở cái xứ Huê Kỳ lạnh lẽo này. Tứ là sướng nhất vì cứ đi ăn chực mãi thôi. Tứ đang sống y như thánh Phaolô dạy : "Ai có vợ hãy sống như không có vợ "

Kỳ này về Việt nam Tứ hỏi vé máy bay hãng Philippines Airlines để có thể ghé thăm cha Deslierres nhưng hết chỗ nên phải chuyển qua hãng Singapore vậy. Thế mà cũng suýt nữa là hết chỗ đấy. Gớm , dân VN mình chịu chơi thiệt. Cày cho đà rồi về VN vung vít om tỏi lên làm hồ danh "vịt" kiêu quá. Ở nhà anh chị em Piô X cứ chọc anh Phùng Tuệ là " diệt kiêu dỏm" đấy. Thấy anh Tuệ ai cũng tưởng như việt kiêu đấy. Có bề giống hơn nữa là khác. Hèn gì đi xe cứ bị công an thổi phạt hoài. Như Tứ đây lè phè thì có ma nào thèm hỏi giấy tờ gì đâu. Chỉ có lần đi Nha Trang về bị chặn lại hỏi giấy chứng minh nhân dân tại ga Hoà Hưng. Có lẽ vì trời nóng quá nên hôm đó Tứ mặc xà lòn đi ton ton nên mới bị mời vô văn phòng làm việc đấy chứ. Làm thẳng nhỏ chẳng biết mô tê gì cả. Và cũng vì thấy cái mặt tỉnh bơ của Tứ nên nhân dân ta cũng cho Tứ qua phà luôn....

## **Tứ viết từ Maryland**

Mùa hoa anh đào 95

...Lâu rồi không có tin gì của anh cũng như tờ Liên lạc số 2. What`s wrong?...*(Tứ đề nghị )* anh em thương tình

đóng góp (giúp đỡ) cho hai anh Vệ và Vàng . Các anh ấy đang cần một số vốn nhỏ để tu bổ những ngôi thánh đường đang dang dở. Tứ có gặp anh Vệ lần về Tết vừa qua. Còn anh Vàng thì không gặp vì dịp Tứ lên Xuân Lộc gấp quá không kịp ghé ai cả, chỉ có ghé con nhà Hiến đó mà thôi....Tứ cũng có ghé lên Bảo lộc để thăm cụ trùm Điền nhưng nghe nói cụ đang còn zulu ở tận xứ ngoài nên cũng không gặp nốt. Riêng Hiến thì Tứ có gặp ở bên Mèo nhân dịp Hiến đi quyên góp cho đồng bào kinh tế mới ở Tín Nghĩa mà Hiến đang trông nom. Hiến có chở Nghĩa vào tận Tín Nghĩa để thấy công trình đã gần hoàn tất gồm có một ngôi thánh đường thật khang trang nằm giữa một miếng đất rộng vô cùng cò bay muốn té. Hiến thì vẫn trụ trì tại Thanh Sơn, và ngôi thánh đường này đáng nhẽ phải "về hưu" từ lâu rồi vì Tứ thấy hơi nguy hiểm cho giáo dân không biết tường sẽ xập lúc nào cũng như thành Ninivê ngày xưa vậy. Như thế có nghĩa là Hiến sẽ đi quyên góp một lần nữa trong thời gian thật gần đây cho việc xây dựng lại giáo xứ Thanh Sơn. Và Tứ là tên "may mắn" được mời để thiết kế ngôi thánh đường mới này (dù sao kiến trúc sư ở Mỹ về vẫn le hơn ...)

Tứ về VN ngay ngày đưa ông Táo về trời. Mấy người bạn ra hi trường đón Tứ đồng thanh la lên rằng "Hôm nay VN ta đưa ông Táo đi để rước ông Địa về !" Lúc đầu Tứ chả hiểu mô tê gì cả, đâu có ông địa nào về với Tứ đâu. Thì ra họ bảo Tứ là ông địa đấy, vì lúc này chưa có con nên mang bầu giùm vợ vậy mà. Về VN thật vui. Nhất là dịp tết (chỉ có điều lì xì mệt nghỉ mà thôi). Tứ có dịp gặp anh Long Định vào dịp đãi anh em Piô X trước khi anh lên đường trở lại Mỹ trước Tết vì phải bỏ cha mẹ mà ăn Tết với vợ con cho phải đạo làm chồng làm cha chứ nhỉ ? Tứ thì dành phần đãi anh em sau tết, trước khi Quyết và Vân lên đường định cư. Cả hai dịp này đều có mặt cụ Cung từ Phan

thiết vào nên vui lắm. Vì không biết anh đã in báo chưa nên Tú ngần ngại gửi hình thêm để anh đăng cho vui. Vì ai nấy đều bận rộn nên Tú ít có dịp gặp, ngoại trừ hẹn nhau đi nhậu mà thôi. Anh Nghĩa cũng đãi anh chị em một chiều trước khi vợ chồng Quyết Vân lên đường. Lúc này anh Nghĩa trông rất giống cha Chân Tín. Tóc tai thưa thớt mà còn rủ nhau rời hộ khẩu đi chỗ khác nữa chứ. Nhưng nhìn chung thì anh chị em bên nớ ai nấy lúc này cũng có vẻ khá lên rồi, chứ không còn tất bật như ngày xưa nữa.

Tú về lại bên này thì nhận được thư của anh Đức Martin từ Roma, nói là có gặp các anh Phi và Thiên bên đó nên cũng đỡ buồn.

(Bà xã Tú đã được phỏng vấn và khám sức khỏe. Tú đã đóng tiền vé máy bay) Nghe nói chỉ trong vòng ba tháng là "con nhà Tú mất tự do". Tú cũng chưa biết là sẽ ở đâu trong thời gian sắp tới vì Tú chỉ hợp đồng với American Red Cross cho đến Dec 15 là ngày cuối. Sau đó hậu xét. Nơi nào cần đến tài năng của mình thì mình nhảy....

### **Ignatius Nguyễn ngọc Túrc viết từ Florida USA**

4 tháng 11 năm 1994

Đã nhận được tờ Liên lạc GHHV Piô X Đàlạt, chân thành cảm ơn Hải nhiều. Đây là một cố gắng đáng kể, bắt đầu cho một giai đoạn mới, nhằm nối kết lại những mối dây thân tình của những bậc Thầy và các cựu học viên trước

sau và đó đây. Đọc thấy trong đó những tâm tình, những kỷ niệm, những khuôn mặt quen thuộc. Giờ đây, từ các Cha đến các học viên trước sau, mỗi người một khung trời, trong những hoàn cảnh làm việc khác nhau, rải rác trên khắp cả năm châu. Có khi đây là một giai đoạn mới, GHHV cần được tiếp nối cho thế hệ trẻ đang vươn lên và cần được xây dựng lại vẻ vang hơn, chomột giáo hội Mẹ VN

*cần nhiều bàn tay nối tiếp, xây dựng và phát triển.*

*Kỳ hè vừa qua, Cha Bá Lãm (Bá Láp), cùng lớp, cùng đồng tế lễ chúa nhật tại nhà thờ Holy Spirit, California. Sau bao nhiêu năm xa cách, nay gặp lại tay bắt mặt mừng. Cha Lãm từ VN sang thăm người nhà tại Canada, và nằm tại đây mấy tháng trước khi được giấy phép cho sang thăm Hoa kỳ chu du thăm đó đây. Và trước đó mình cũng có dịp thăm lại anh em cùng lớp tại San Jose, C.A: Các cha Thu, chánh xứ và cha Nguyễn văn Chính (gọi là Chính ừ ừ, Chính sợ, sợ ...nên mới chạy vù sang đây). Và trong cuộc cấm phòng vừa qua, vào đầu tháng mười tại Shriever, LA., cùng với một số Cha VN thuộc vùng Đông Nam Hoa Kỳ, lại đột nhiên gặp cụ Trùm Điền (Lâm Đồng), tức Điền tiểu lâm. Cha Điền được phép đi chu du trong vòng 6 tháng, Âu châu trước rồi sang Mỹ. Không rõ khi nào mới quay lại quê hương.*

*Mình hiện đảm trách một xứ đạo Mỹ (Epiphany of Our Lord), chừng trên dưới ba trăm gia đình, và kiêm thêm một giáo đoàn CĐVN (St Joseph Vietnamese Mission), chừng 150 gia đình đến đây lễ lạc và sinh hoạt. Một mình một cõi trông nom một nhà thờ chừng 600 chỗ ngồi, một hội trường chứa chừng 250 chỗ ngồi, một dãy trường có năm lớp học, đã bị đóng cửa nay chỉ dùng cho các cuộc hội họp, các lớp giáo lý, và một nhà xứ trước đây là convent cho các sisters gồm cả 10 phòng ngủ nhỏ, tất cả toạ lạc trên khu đất 17 mẫu anh. Cỏ xanh mượt phải cắt hàng tuần. Cũng đang mơ có một ngày về thăm quê hương và hy vọng sẽ có cơ hội làm việc đóng góp cho Giáo Hội Mẹ một ngày nào đó.*

*Hải nay đã ra sao rồi, còn nghĩ đến những bước cuối cùng cho cuộc đời phục vụ hay không, hay là cứ lững lờ con cá vàng cho ngày tháng trôi qua. À, cái chương trình mà Hải*



đề nghị đó, có cơ hình thành và phát triển được không ? Chương trình y tế cho người nghèo. đặt các trạm y tế đó đây, cung ứng một số nhân viên y tá, phát thuốc, giúp cho người nghèo VN mình. Mình hoan hô và muốn tiếp tay như thể một trong những cách thế mình dùng để "loan tin mừng cho người nghèo khó", mà mình muốn hoạch định một chương trình truyền giáo, bao gồm tất cả mọi thành phần dân Chúa. À còn thầy Hiền nhà ta nay ra sao mà chẳng thấy tin tức gì cả. Mình muốn thăm anh ta nhiều.....

### **L.M. Ignatius Nguyễn ngọc Tước 28 04 95**

*Kính gửi các anh em GHHV Piô X Đà Lạt*

*Trước hết xin có lời thăm hỏi anh em gần xa được an lành hồn xác trong Chúa Kitô Phục Sinh. Và ở đây xin chia sẻ với anh em vài dấu vết thân yêu xưa và một vài hình ảnh Tước nghĩ rằng hay ho và quý báu.*

*Nhân dịp về thăm quê hương vào tháng hai vừa qua, cùng với cha Soạn (Qui Nhơn) Tước có ghé nghỉ đêm tại TGM Đà Lạt và nói chuyện nhiều với ĐC Nhơn. Ngài lịch thiệp vui vẻ, xứng đáng một người anh cựu học viên GHHV; và trao đổi với ngài những tin tức đó đây về các anh em ở hải ngoại. Ngài cảm kích trước những công việc làm của anh em, cũng như những hoài bão cho tương lai giáo hội VN và đặc biệt cho GHHV. Ngài cho biết là Hội Đồng GM VN đã đệ đơn xin nhà nước hoàn lại khu vực GHHV những hai lần rồi, và hiện thời đang chờ kết quả. Hiện tại chỉ còn có ít gia đình làm việc tại Trung Tâm nghiên cứu nguyên tử lực Đà Lạt đang ở trong một số phòng bên cánh triết cũng như bên cánh thần học, và một ít nữa bên khu các cha giáo. Xem ra không ai quản thủ và kiểm soát khu vực GHHV nữa, cho nên du khách có thể ra vào viếng thăm khu vực, chụp hình lấy cảnh. Vì không có chủ nên cây cỏ mọc lên um tùm. Những cây thiên tuế (cypres) trước nhà nay đã*

*lên quá cao. Nhà cửa không ai sửa sang, quét dọn. nên bẩn thỉu, đen điu, rong rêu; người ta còn giăng dây phơi quần áo mất trật tự; thậm chí họ còn nuôi gà chạy long tong đó đây. Hầu hết các phòng đều đóng kín, có khi còn khoá kỹ nữa, như một số phòng làm việc của các cha giáo, như phòng cha Bobbio, cha Cựu Rector De Diego, nhà nguyện thì họ làm phòng hội họp. Khi Tước đến có một chiếc cờ CS to lớn phủ cả bức tường trên cung thánh và tượng ông Hồ ở phía trước. Thánh giá và bàn thờ đã được lấy đi từ lâu và hiện nhà thờ chánh toà và Đa Thiện (?) đang giữ... Riêng hai ngôi mộ của các cha Drexel và Mottte, vẫn nguyên, cũ kỹ, nhưng được có ai dọn dẹp sạch sẽ chung quanh như thể là đã được đẩy mã vào những ngày đầu năm. Dịp này có gặp cha Tiến đại hàn, cũng khỏe mạnh.*

*Đà Lạt nói chung cảnh trí có phần thay đổi với nhiều hotel được mọc lên đó đây. Khu phố cũng khác biệt, nhiều căn phố hơn và dân chúng đông đảo hơn. Đồi cù hình như do các nước ngoại quốc đầu tư, sửa sang đẹp đẽ. Vì năm rồi Đà Lạt kỷ niệm 100 năm thành lập, nên được sửa sang và dọn dẹp sạch sẽ, có phần khả quan hơn xưa. Trên đường về Saigon chừng 7 dặm, có con đường đất khá rộng đi về phía tay phải dẫn đến một khu vực mới, cách chừng vài ba cây số về phía tây, một trung tâm phật giáo, gọi là Viện Trúc Lâm, với nhiều ngôi nhà khang trang, mới mẻ đẹp đẽ, hiên ngang ngự trị trên mấy khu đồi, nhìn về hướng tây nam. Nơi đây mãi đằng xa xa dưới thung lũng, cách chừng 2 cây số, có một cái hồ khá rộng, nước trong xanh thơ mộng trải dài ra trước mắt khu vực. Tước có gặp ông viện trưởng viện Trúc lâm này, trao đổi vài câu hỏi tìm hiểu, và được biết là trung tâm này sẽ nhận một số các tu sinh nam nữ, được giới thiệu từ các trung tâm, chùa chiền các nơi để được đào tạo và tu luyện, na ná giống như GHHV của mình. Nơi đây cũng có một trung tâm thiền, dành riêng*

cho các tu sĩ phật giáo, và các tu sĩ các tôn giáo khác cũng được đón tiếp vào thiền tại đây, nếu được yêu cầu tại chỗ. Nơi đây đã trở thành danh lam thắng cảnh, nhiều du khách nườm nượp đến viếng thăm, trong đó có phái đoàn của bản tăng này.

Trên đường về HK, Tước có dừng chân tại Đài Loan được 4 ngày. Có đi thăm các cha De Diego tại đại học Fu jen, ngài có dẫn Tước đi thăm các cha già ở đó, và được gặp các cha real, econome tại tập viện các cha dòng Tên tại Thủ đức khi xưa, và ngạc nhiên hơn khi gặp lại cha Bruckner (dạy Tân ước khi xưa). Hai ngài đang ở trong khu dưỡng lão của các cha dòng Tên tại đây. Cũng có gặp cha Chính (SJ) đang cùng dạy tại đây với cha De Diego. Cha De Diego đã bị té và gãy chân hai lần, nay đã trở lại hầu như bình thường rồi. Có vẻ phát tướng hơn trước nhiều. (Xem hình sẽ thấy).

Tước ở lại ăn trưa với các ngài hôm đó, nên có nhiều thời giờ nói chuyện với các ngài nhiều hơn. Ngày hôm sau, nhờ cha Phúc, đang làm việc tại Taoyuan đưa đi thăm cha Bobbio, cách xa chừng 1 tiếng đồng hồ lái xe. Đến nơi, ngài lúc đầu không nhận ra Tước, nhưng tự giới thiệu thì ngài mới nhớ ra. Tội nghiệp, con người hiện thời xem ra nhỏ thó hơn, bước đi chậm chạp, vì ngài bị hai lần stokes, nhưng nay tương đối cũng đỡ hơn nhiều. Ngồi nói chuyện với ngài khá lâu, ngài đưa ra xem những hình ảnh cũ, ảnh kỷ niệm của từng lớp (khóa) một, và những sinh hoạt.

Ngài có cho biết là ngài ăn sinh nhật bất tuần vào ngày 23 tháng 2 qua, thì Tước ca bài happy birthday to you mừng ngài. Ngài cũng cho biết là Thức có gửi thiệp và thư chúc mừng sinh nhật ngài dịp này. Sau cuộc viếng thăm, ngài đưa Tước ra đi với khuôn mặt như nhớ nhưng về một thời quý báu đã mất. Nhà thờ ngài đang làm việc xem ra khang trang, nhưng nhỏ bé. Giáo dân chừng trên dưới 80 người. Ngài có một bà bếp nấu ăn giúp ngài tử tế.

*Đi thăm các cha giáo, Tước cũng chia sẻ với các ngài những gì đã chứng kiến ở VN và tại GHHV trong những năm qua, và cũng mong ước có cơ hội mời các ngài trở lại VN và Đà Lạt để hưu dưỡng tại đây giữa những đứa học trò cũ. Các ngài xem ra thích thú với ý nghĩ đó lắm, nhưng có phần ngờ vực cho hoàn cảnh. Rất tiếc là tước không đi thăm mộ các cha Ch`en (Joseph và Matthias), và cha Lacretelle được, vì các ngài được an nghỉ tại nghĩa trang tại nhà tập dòng tên cách xa, phải đi mất 3,4 tiếng đồng hồ lái xe.*

*Trong lá thư trước đây cha Tôn có đề nghị anh em đi thăm các ngài tại Đài Loan, nhưng cuối cùng không ai thực hiện được. Riêng Tước cũng không ngờ đi thăm VN lần rồi. Có bao giờ nghĩ ra như thế, nhưng cuối cùng lại đi và đã quyết định về nhà ăn tết một lần cho biết và cũng đã đổi chương trình và ở lại Đài loan để thăm các cha những 4 ngày.*

*Chuyển đi tương đối mãn nguyện và lý thú. Ở đây chỉ muốn chia sẻ với anh em cái cái níu kéo thân thương đó. Và nguyện ước sao anh em cựu học viên GHHV có cơ hội gặp gỡ nơi nào đó, như bên nhà ĐC Nhơn cũng đã qui tụ một số khá đông vào năm rồi. Và nếu có các cha giáo được mời về hội ngộ thì vui biết bao nhiêu. Hay ít nhất anh em mình nên ramột tờ Liên lạc nhỏ nhỏ (như Hải vừa rồi) như một lá thư trao tay cho nhau đọc những kinh nghiệm, tâm tình trên con đường phục vụ hoặc những hoài bão cho tương lai, cho Giáo hội nhà hay cho ngôi trường cũ.*

*Vài giòng thăm anh em và xin nguyện cầu cho nhau. nguyện ước anh em bình an của Chúa Kitô phục sinh.*

*Thân mến*

*Rev. Ignatius Nguyễn ngọc Tước*

*2510 E. Hanna Ave.*

*Tampa, FL. 33610*

*813-238-5060/238-6588*